

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

96 - 150

02 - 7 - 1903

28 - 7 - 1904

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.....	6\$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.....	0 40
Bản đồ tranh 15 Avril sẽ in rồi.		Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.....	0 60
Thơ Lục-ván-Tiên.....	0 80	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt.	0 40	Phong-bóa Diêu-hành.....	0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại.....	0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Thơ Mụ-Đội 1 cuốn giá.....	0 25	Minh-Tám Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá.....	0 25	Conversation.....	0 70
Thơ Mã-Thành-Nhị-độ-Mai một cuốn	0 30	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá.....	0 40	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỷ.....	1 20
Phủ-Kiểu (3 ^e édition).....	0 20	Miscellannée.....	1 40
Thơ Quang-Âm diễn ca.....	0 35	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Cours gradué.....	2 50
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Đĩnh-lưu Tú, thượng quyền	0 20	Bản quốc.....	1\$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những qui khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÍNH
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM
1	Vendredi.....	16	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	3	CHUẢ NHỰT
2	Samedi.....	17	Thứ bảy				Tháng 3 Annam
3	DIMANCHE.....	18	CHUẢ NHỰT	18	Lundi.....	3	Thứ hai
4	Lundi.....	19	Thứ ba	19	Mardi.....	4	Thứ ba
5	Mardi.....	20	Thứ ba	20	Mercredi.....	5	Thứ tư
6	Mercredi.....	21	Thứ tư	21	Jeudi.....	6	Thứ năm
7	Jeudi.....	22	Thứ năm	22	Vendredi.....	7	Thứ sáu
8	Vendredi.....	23	Thứ sáu	23	Samedi.....	8	Thứ bảy
9	Samedi.....	24	Thứ bảy	24	DIMANCHE.....	9	CHUẢ NHỰT
10	DIMANCHE.....	25	CHUẢ NHỰT	25	Lundi.....	10	Thứ hai
11	Lundi.....	26	Thứ hai	26	Mardi.....	11	Thứ ba
12	Mardi.....	27	Thứ ba	27	Mercredi.....	12	Thứ tư
13	Mercredi.....	28	Thứ tư	28	Jeudi.....	13	Thứ năm
14	Jeudi.....	29	Thứ năm	29	Vendredi.....	14	Thứ sáu
15	Vendredi.....	30	Thứ sáu	30	Samedi.....	15	Thứ bảy
16	Samedi.....	1	Thứ bảy				

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE et C^o.

Gérant : CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LẺ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT-TRÌNH

Người bản quốc
môt năm... 5\$00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
môt năm... 10\$00
sáu tháng... 5 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN : CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG KHẮC-NINH

TỰ DŨ-TRÚC

ĐƯỜNG LAGNADIÈRE SỐ 151

SAIGON

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre... \$ 1.50
2^e Page le cent... \$ 1.00
3^e Page le cent... \$ 0.80
4^e Page le cent... \$ 0.60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ai đang in Tân-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Cung hạ tân-vinh.

Bốn-quán chủ-bút kính lập ít lời cung hạ tân-vinh cho ông Chủ-nhơn Nông-cỏ này, dặng cho chư vị tôn-bằng qui-hữu-xem chơi, và chia sự vui-mang với chúng ta về đều lợi-ích chung.

Ông Canavaggio, người có-hăng-sáng-tại-Thứ-đức, làm Hội-dồng thành-phố-Saigon, là Chủ-nhơn tờ nhứt-trình này ngày 10-Avril-1904, đư-cứ vào Hội-dồng quản-hạt một-lược với ông Cuniac là đầu-hội-quản-hạt, và thành-phố-Saigon với ông Claude chủ-nhơn tờ báo đêi-dàng cũ 100-tiếng.

Như ông Cuniac và ông Claude thì vâng-dặng đã rồi, vì có làm hội-viên Quản-hạt đã lâu, cũ-cũng vừa lòng thiên-hạ, chẳng có đến chi luận-nghị nữa. Vậy chủ-bút kính-mang tân-vinh của hạt ông, và xin hai ông cứ ý, hay là thêm sức-học nữa, mà giúp dân-vật nội-quản-hạt này, và xin-nhậm lời-cung-hạ của chúng tôi.

Còn như ông Canavaggio, người thông-sự lý-ngon từ của người bản-quốc, như chúng-ta vậy, rõ-hiểu việc lợi-hại trong người bản-địa, hay

mà dặng cứ làm hội viên quân-hạt, tôi lấy làm vui và mừng lắm, tôi trước kính khen các ông biết chọn lựa người xứng đáng, sau tôi kính mừng cho ông Canavaggio, dặng tước vinh, và xin ông hết lòng lo sự ích lợi chung; cho trong nước. Ông dặng dự vào hội quân-hạt, trước là tở Nông-cổ này thêm danh ày là đều gần đở thầy; sau nữa dân trong nước dặng trông nhờ sự lợi ích của ông sẽ làm; vì quả biết là ông rõ thầy và rõ hiệu việc dân sự.

Vậy xin ông nhậm lời cung hạ tước vinh của chúng tôi, và xin thêm ông lại tâm kiệt lực, cho rõ danh xứng phận với đời. Ấy là đều vui vẻ hơn hết trong lúc này.

Chủ bút vài lời ta Chủ-nhơn,

Mừng vì ông dặng tiếng nhiều hơn,

Tôn vinh đã dặng xin làm phải,

Ngọc tôi đối thêm mới rõ tròn.

Chủ-bút, Lương-dù-Thức.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Mê-Trước về ra mắt Huyền-Đức lại nói Châu-Du muốn thỉnh Chúa-công qua Giang-Đông phó hội dặng nghị kế đánh Tào. Huyền-Đức liền dạy chọn một chiếc thuyền nhẹ đi nội ngày ấy. Văn-Trường can rằng: «Châu-Du là kẻ nhiều mưu, và lại cũng không có thơ tín của Không-Minh, e va có sanh kế gian chằng, chẳng nên khinh mà đi.» Huyền-Đức nói: «này tở liên kết với Đông-Ngô dặng đánh Tào-Tháo; Châu-Laông muốn mời ta, nếu ta không đi, thì là chẳng phải ý đồng-minh, hai đảng cứ nghị nhau thì việc ắt chẳng xong.» Văn-Trường dỏi: «nên anh quyết ý muốn đi, thì em nguyện đi với anh.» Trương-Phi nói: «tôi cũng đi theo.» Huyền-Đức dỏi: «Văn-Trường đi thì đã đủ. Dực-Đức với Từ-Luông giữ tại; Giảng-Ứng có thủ Ngạc huyện, ta đi rồi ta về liền.» cặng dặn xong rồi, với Văn-Trường cùng 20 tên quân đồng cỡi thuyền nhẹ thẳng qua Gian-Đông. Huyền-Đức xem thầy bên Giang-Đông thuyền chiến, Sanh, Kỳ binh giáp, hai bên phân bố tở chỉnh, trong lòng rất mừng. — Thuyền vừa tới bên, quân sĩ vào phi báo với Châu-Du, rằng Lưu-Dư-Châu qua đên. — Cháu-

Du hỏi rằng: «va qua có mấy chiếc thuyền?» Quân sĩ đáp rằng: «có một chiếc thuyền với vài mươi người tồng nhưn mà thôi. Châu-Du cười rằng: «mạng va đã hết rồi.» liền truyền lệnh cho quân đao phủ mai phục xong rồi mới ra trại nghinh tiếp rất khiêm nhượng. Huyền-Đức dẫn Văn-Trường với 20 kẻ tồng nhưn vào thẳng nơi chôn trung quân, làm lễ chào mừng xong rồi, Châu-Du mời Huyền-Đức lên ngồi trên. Huyền-Đức nói: «Tướng-quân danh vang trong thiên hạ, còn tôi là kẻ bất tài; dẫu tôi chỉ mà trưng, lẽ lắm vậy.» Bên phân nghị chủ khách mà ngồi; Châu-Du bày yến thết đãi. Nói về Không-Minh hờ co đi đên bờ sông, nghe nói có Huyền-Đức qua đên Giang-Đông mà hội diện với Châu-Du, thì thào kinh; bèn lên vào chôn trung-quân giòm coi động tĩnh thế nào, vào tới nơi chính thầy Châu-Du mặt lườm lườm ý muốn giết Huyền-Đức, hai bên vách thì quân đao phủ mai phục rất giậy; Không-Minh thào kinh mà nói thảm rằng: «như vậy thì liệu làm sao?» xem lại thì thấy Huyền-Đức cười nói nghinh ngan; bỗng thầy Văn-Trường cặm gươm đứng sau lưng Huyền-Đức, thì máng rằng: «chúa là khỏi lo rồi.» đên lên trở ra tuộc xuống bên sông mà dợi. — Châu-Du với Huyền-Đức ăn uống, rượu dặng vài tuần, Châu-Du bưng chén rượu dâng giấy, bỗng thầy Văn-Trường cặm gươm đứng sau lưng Huyền-Đức, bèn hỏi là ai. Huyền-Đức nói: «ày là em tôi tên là Quang-Văn-Trường.» Châu-Du sợ hỏi: «có phải là Văn-Trường mà chém Nhan-Lương giết Văn-Xử ngày trước chẳng?» Huyền-Đức đáp rằng: «phải đó.» Châu-Du cả ki. h, mở hỏi ra ước giãi; bèn rót rượu lại mời Văn-Trường. Giấy phúc Lô-Túc vào. Huyền-Đức hỏi: «Không-Minh ở đâu, xin Từ-Kiên mời đên mà trưng hội một phen.» Châu-Du nói: «đỏ phá binh Tào-Tháo rồi sẽ trưng hội, chẳng muộn chi.» Huyền-Đức chẳng dám nói nữa. Văn-Trường mặt lầy Huyền-Đức Huyền-Đức hội ý bèn đứng giấy từ giả Châu-Du rằng: «tôi xin kiêu về đở đẹp giặc thành công rồi sẽ qua ăn mừng.» Châu-Du cũng chẳng cấm, đưa ra khỏi cửa Viên-môn. Huyền-Đức từ biệt Châu-Du rồi với bọn Văn-Trường đi xuống tới bên sông, thì thầy Không-Minh đã ngồi đợi dưới thuyền; Huyền-Đức cả máng. Không-Minh nói: «Chúa-

công có hay cái sự hiểm nghèo hôm nay chẳng?» Huyền-Đức sững sờ nói: «không hay.» Không-Minh dỏi: «Nêu chẳng có Văn-Trường thì Chúa-công đã bị Châu-Du hại rồi.» Huyền-Đức nghĩ lại mới giữ mình; bèn thỉnh Không-Minh về Phan-Khẩu một lược. Không-Minh nói: «tôi tuy ở nơi chỗ miệng lưỡi, mà an như Thái-sơn, chẳng hề chi, Chúa-công nay về phải sầm sửa thuyền chiến, và quân mà chọ sẵn; qua hai mươi tháng; mười một năm ngày giáp tý thì phải soi Từ-Luông đem một chiếc thuyền nhỏ qua Nam-Ngan mà đón tôi, xin chớ sơ thào. Huyền-Đức hỏi: «ý chi vậy?» Không-Minh đáp rằng: «Chúa-công cứ coi chừng hễ thầy gió Đông-Nam thổi thì có lời về.» Huyền-Đức muốn hỏi nữa. Không-Minh cứ thôi thào. Huyền-Đức lui thuyền, rồi rời quay qua trở lên đi về. — Huyền-Đức với Văn-Trường khiên kẻ tồng nhưn lui thuyền đi dặng mây gặm, bỗng thầy trên giòng nước lược xuống năm sáu mươi chiếc thuyền, có một viên đại tướng hoành màu đứng trước mũi thuyền, thì là Trương-Phi. (nguyên Trương-Phi e Huyền-Đức sơ thào, Văn-Trường có một mình khó chống chằng, nên đên tiếp ứng.) Khi ấy ba anh em hiệp nhau về trại. — Nói về Châu-Du đưa Huyền-Đức về rồi, trở lại trại mình. Lô-Túc vào hỏi rằng: «ông đã dụ Huyền-Đức đên đây rồi, có sao mà lại chẳng ra tay?» Châu-Du nói: «Quang-Văn-Trường thiệt là hồ lưỡng, trên đời, và với Huyền-Đức, đi đứng chẳng li nhau, nêu ta ra tay, thì va lật đên hại ta. Lô-Túc sững sờ. Bỗng có quân báo nói, có sứ Tào-Tháo sai đem thơ đên; Châu-Du dỏi tên sứ vào dâng thư, xem ng. ai bìa thơ thầy cố chủ dể rằng: Hôn-Đại-Thừa-Tướng phó đứ Châu-Du Khai-Khán. Châu-Du cả giận, bèn chằng mở thơ mà xem, cặm xé nát liền xuống đất, rồi truyền lệnh đem chém tên sứ đi. Lô-Túc can rằng: «hai nước đang tranh với nhau, chẳng nên chém sứ người sai đên.» Châu-Du nói: «ta chém sứ dặng thì sai, e bèn chém tên sứ đi rồi lấy đầu trâu cho kẻ tồng nhưn đem về cho Tào-Tháo; rồi khiên Cam-Ninh làm tiền phuon; Hạng-Đương làm tả đực; Trương-Khâm làm hữu đực; còn Châu-Du bôn thân lãnh các tướng tiếp ứng. Ngày thứ lúc canh tư nầu cơn, qua canh năm khai thuyền, giục trống la hét kéo tới. Nói về Tào-Tháo hay Châu-Du hủy thơ chém sứ thì giận lắm, bèn

dời Thái-Mạo, Trương-Doãn với một bọn tướng Kinh-Châu mới đầu, cho làm tiền bộ, Tháo bôn thân dẫn binh làm hậu quân; thời đốc thuyền chiến đên Tam-Giang-Khẩu, bỗng thầy thuyền binh bên Đông-Ngô kéo đên chạt sông; làm đầu một viên Đại-Tướng ngồi tại mũi thuyền kêu lớn rằng: «ta là Cam-Ninh đây! ai dám đên đánh với ta chơi. Thái-Mạo khiên em là Thái-Huân lược tới; hai bên xáp gần; Cam-Ninh đương cung-lập tên bắc, trúng Thái-Huân. té nhào, binh Tào ngăn đở không nói; bên hữu Trương-Khâm, bên tả Hạng-Đương, xông thẳng vào trận của Tào; binh Tào phản nừa nguyên là binh Thanh-Tử, chẳng quen thầy chiến, lúc xáp trận giữa dòng sông chơn đứng chẳng vững; binh Cam-Ninh ba đạo thuyền chiến, giục ngao trên mặt nước, Châu-Du lại giục thuyền đên giúp, binh Tào bị tên trúng đạn thào chẳng biết là bao nhiêu; từ giờ ty đánh đên giờ mùi; Châu-Du tuy dặng thẳng, song cũng sợ vì mình ít đánh không lại người ta đông, bèn truyền lệnh đánh chiến thâu binh.

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Lời rao.

Kính lời cho Tôn-bằng, qui-hữu hay rằng tại nhà in và nhà bán sách của ông CLAUDE và Công-Ú, có bán mấy thứ thơ tuồng và bản đờn tranh cùng bài ca mới in kể ra sau này:

- 1^o — Bản đờn tranh và bài ca già 0\$50.
 - 2^o — Sơn hậu đứ, bài thơ già 0\$50.
- Nay xin chư qui-hữu ai muốn mua xem chi thì gởi thơ và bạc thì ông ấy sẽ gởi thư lại.

Khôc Văn-Trung-Khoa

ly Hiên-Liên-tiên du.

(tiếp theo)

Nói trông chưa ngọt đoạn thương chổng, Phan mộ xin cho trọn tâm lòng, Ba cặp cửa tở nền đức rộng,

Một tà thành liễu đã xây vòng,
Trăm năm sự tình đôi vẩy phụng,
Ngân đầm này tang huyết kếm róng,
Thìi nghĩa anh em trong bốn biển,
Giải thành mừng được cuộc sông song.

Nguyễn-văn-Đình.

Đừng thờ như vậy thiệt có công,
Đất trời soi lỗ khắp đồng sông,
Chích chiều kẻ đại còn thương xót,
Nghĩ đến ba diếng là đạo cả,
Khen trong hồn đức cũng cho đồng,
Trước sau trọn một lòng theo vậy,
Tiếng để ngàn năm tạc đá trong.

Trần-dinh-Quan.

Khen mừng rồi việc đã đầy công,
Nổi tiếng trên đời biết mấy sông,
Văn chữ hơn luân đã gần sức,
Phải cầu chánh lý thiệt khen đồng,
Chẳng nài khó nhọc công này trả,
Sớm tối vào ra cũng hết lòng,
Nghĩ đến đạo ba diếng mỗi nặng,
Trăm năm về phần khác rồi trong.

Trần-dinh-Quan.

Tang hiệp có trời cũng là công,
Kớ vì sớm đức nghĩa non sông,
Lòng vàng cuộn cuộn càng đau đớn,
Trông bạc rưng rưng biển ngó mong,
Phận mỏng ít nhiều theo là đủ,
Năm cao xâu tốt với đời đồng,
Đã rồi cuộc dựng hình trần ngũ,
Đái lại trợ trợ hết nẻo trong.

Từ-Báo.

Chạnh bày linh xưa mặt ù ờ,
Dưới mở xin chứng chút tình quê,
Thương vì nhơn đức lòng từ thiện,
Cấm bởi hiền lương dạ mền mê,
Độ thể ghe phen ra chức nhiệm,
Cầu người nhiều thuở dụng tài huê,
Bao danh chín suối ra về vậy,
Nở để cõi trần với tử thì.

Trần-văn-Kỳ.

Ecrivain à l'arsenal

Bạn tác xưa giao cảm tưởng công,
Có tình ơn dãi khắp người sông,
Kim lang còn để năm non chặt,
Ngọc cốt cuu mang bốn biển đồng,
Mộ chén huynh tương chó phi da,
Đôi bầu bạch cút thỏ an long,
Bà-Nha nay rõ người từ kỹ,
Mây khức cảm thỉnh toại chỉ trong.

Vợ Hiền-Liêm, ta một bài này cho anh em bạn của chúng.

CHUNG

Thiện ác đảo đầu

chung hữu báo.

(tiếp theo.)

Còn Trần-dại-Lang ở nơi Tô-Châu buồn bán xong rồi về đến Tân-An ngày đêm mơ tưởng thương nhớ Vương-xảo-Nhị, lại thường hay cầm cái áo trần châu nhủ đi nhẫm lại than vãn thở giải. Người vợ là Bình-Thị thầy vậy lấy làm kỳ, chờ lúc anh ta ngủ, lên lấy áo đi giấu đi. Khi anh ta giậy, thầy áo mặt bên vợ; Bình-Thị không chịu, cái lấy cho đến sanh chuyện nặng nề rầy rả. Đại-Lang tức giận bèn lom góp vàng bạc, quyết qua Táo-Dương lập có đám đưa đây tên là Tiểu-Lang theo. Đi gần tới Táo-Dương giặc đang ruổi bị một lửa ăn cướp đánh giặc hết tiền bạc, Tiểu-Lang lại bị giết; Đại-Lang may mắn thoát khỏi, lo tính trở về xứ sở ngặt vì túi sạch, tiền không, về không dạng; bèn tính đến chỗ ngủ khi trước ở đó có ý đợi cho gặp dạng Vương-xảo-Nhị quơ tạm chúc đình chỉ mà về xứ sở rồi sau sẽ hay. Khi đến nơi bèn vào tố nôi căn duyên cho ông Lữ-Ông là ông chủ nhà chỗ ở ngủ khi trước nghe; lại nói mồm miệng ở đó ít ngày, dâng tim Tiếc-Bà là người quen dạng mượn tiền mà về quê quán. Lữ-Ông nói: "Đi thời chớ nói đến Tiếc-Bà mà làm chi, tôi nghe nói va đã dở dành vợ Trương-hưng-Ca làm ra chuyện xâu mà trắng gió với người lái buôn nào đó, rồi lại cho cái áo trần châu đi, lúc Hưng-Ca về hay dạng mới để vợ đi, nay cha mẹ nàng lại gả cho Ngô-Tri-Huyền là người Nam-Kinh cưới về làm bé; còn mẹ Tiếc-Bà thì lại bị Hưng-Ca đánh phá nhà cửa tang hoan, đã trốn đi nơi khác mà ở rồi, còn chi mà nói đến. Đại-Lang nghe nói thối kinh tay chợn

Tiền sĩ giáo phu.

(tiếp theo)

Muôn lấy chồng phải bồng con ghê, kẻ lẻ với ai;
Vào làm dâu thì khóc mẹ gia, chiếu lớn phải chịu.

Tâm-rách tâm lạnh chằm khiêu;
Mệ gà con vịch nụng niêu;
Miếng ngon miếng ngọt thờ thần, cốt nhứt gia nường đều kính mền;
Tang tóc chó giả đồ cùm nùm, miệng khò che quán trắng lưng điếu;
Ấm bồng dùng làm dặng ập yêu;
Khôn khít khiên vắn lau mắt chỉ;
Chứng ông chủ hay phó dựa kẻ, thầy lang nèn sợ cả ba ông;
Chứng mẹ cô tay nôi, dãi đồng, đơn đồ phải kiên chung một mẹ;
Huân chi bác huân chi chú, chú bác cũng như cha;

Nghĩ tới ông nghĩ tới bà, ông bà cũng là tổ;
Giàu cũng là họ khó cũng là họ, chớ thầy khó mã lơ mặt dẻ dưới;

Cần là thân xa cũng là thân, chớ thầy xa mà bạc tình khinh dị;

Nội ngoại phải lo cho kỹ, ngoại thị lợi nội thì ăn;
Xa gần nếu nhất cho cần, xa một chơn, gần mỗi miệng;

Cl.ư xuất môn như kiền, trên đầu vi bằng gặp khách to;

Cau nhập hộ lật do, trong nhà đừng cầm bằng trẻ nhỏ;

Làm con chẳng ầu, làm dâu chớ khó, khó thì khó, khó chớ phân năng;

Làm chồng cứ dữ làm vợ mới ngoan, ngoan thì ngoan, ngoan cho ăn hàn;

Nhà dột nài sanh con dẻ châu, mượn lợ tục ngữ dạy cho mau;

Chôn quê mùa có rết có dẫu, dùng cách cá ngâm nghe bất chức.

(CHUNG)

Nguyễn-dư-Hoài, kiểu soạn

Háo sĩ từ nông.

Văn:

Thuyền quyền chi nữ, hai chữ duyên hồng, như trong việc vợ chồng, làm sao mà háo sĩ

bùng rùng, ăn ngủ chẳng yên; ngày đêm lo tưởng, lo đến phát đầu, hóa ra bệnh tương tư, năm liệt hơn hai tháng biết mình không lẽ mạnh dặng, bèn viết thơ mượn người qua Tân-an-huyện mà trao cho vợ là Bình-Thị. Bình-Thị tiếp thơ dở ra xem.

thơ rằng:

Trần-Thương tái bãi Bình-Thị tưởng trị, kẻ từ anh giới gót ra đi, Táo-Dương-Huyện
pừa dặng bị cướp, tiền của lục lung lầy sạch,
tiều động thêm lại bị thác oan, nay thân anh
hằng xiết gian nan, mang bệnh nặng ngu
nơi Lữ-Điền; đã hai tháng không người nuôi
đường, ở xứ người quanh què một thân, xin
nghỉ tình cựu nhứt ái ân, tiền bạc khá đăm
sàng chợ kiếp, trong mười bữa may còn dặng
hiệp, ngoài nữa, trông ắt chẳng thầy nhau,
bức thơ này lộ rõ trước sau, tình ân ái xin
nàng chớ phụ.

Nay thơ.

Bình-Thị xem thơ rồi lật lật lom góp tiền bạc ở đâu bấu, lại đem vợ chồng Trần-Vương là kẻ ở trong nhà theo mà làm tay chợn; khi đến Táo-Dương, hỏi thăm nhà Lữ-Ông tìm đèn, té ra Trần-dại-Lang đã bỏ mình hơn mười ngày rồi, Lữ-Ông đã tán liệm, song chưa chôn, quan cứu còn quản trong nhà; Bình-Thị đến nơi mới hay, vào ôm quan cứu khóc ờ, rồi đi rước thầy chùa làm chay siêu độ, thợ chẻ củ tang, lại đem vàng bạc mà tạ ơn cho Lữ-Ông, xong rồi mới tính phó quan-cứu về xứ sở, chẳng dè Lữ-Ông vẫn có một đứa con trai, nên thầy Bình-Thị nhan sắc đẹp để thì muốn cho con mình, bèn kim chước phảo trấn lợi hại mà cầm năng lại, lại cho Trần-Vương tiền bạc mà cây nôi cho dặng năng. Chẳng ngờ năng ấy chẳng ứng mà lại mang nhọc thêm nữa; Lữ-Ông lo thêm trừ gian mà chẳng dặng nôi, mới loan mưu xuôi, vợ chồng Trần-Vương trốn đi. Trần-Vương là kẻ bạc tình, nay thấy chủ có dục một mình đã sanh bụng phàn, nên mưu với vợ lên trợ ở hết tiền bạc lượ là mà trốn đi mất. Thậm thay cho Bình-Thị, lưu lạc dặt người có một mình tiền bạc sạch trơn, lại thêm Lữ-Ông kim lời tráo chác mà đuổi đi. Bình-Thị cực chẳng đã phải mượn phò khác mà giới quan cứu chớng đi.

(sau sẽ tiếp theo.)

Rút trong Kim-cổ Kỳ-quan dịch ra.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt,

từ nông, kỳ thuyết hà dư? Di thuyết quyền chi ý nhi tường ngôn giả.

Đáp:

Ngọc còn đợi giá, vàng chẳng lộn than,
Chôn cùng cảm thiết là nghiêm nhứt,
Sự gió trăng chi dăm lạng dang,
Đội ơn cha mẹ sanh thành,
Bé yêu dầu lại là trau chuốt,
Nghĩ sự vợ chồng duyên kiếp,
Dạ ngôn ngôn nện phải luận bân.

Và lời này:

Hồ chửi phạn hèn, máng sanh cửa cá,
Tiết xuân vữa thuở trăng tròn,
Vườn liễu đương thì huê nở,
Sách có chữ què môn bất xuất,
Đường nghĩa phương dạy bảo đảm sai lời,
Lô ghi câu tục dạ vô di,
Việc nữ tắc sớm khuya chữ dạ,
Sự duyên náy dăm tờ nước mây,
Đường nghĩa nợ biệt đầu nhân cá,
Tiu ông sử điệp,
Chưa từng khi thả mạn deo đào,
Gọi phụng chẳng loan,
Cờn đợi khách đưa thơ năm quả.

Những ước:

Vui niềm Khổng Mạnh, đẹp phạn Châu Trần,
Duyên kết kẻ gỏi Ôn màng Đông,
Mỗi xe nên chỉ Tân tư Tấn,
Đàng anh hùng gặp gái thuyền quyền,
Mặc sức xời kinh nẫu sử,
Người thực nữ sánh trắng quán tử,
Cam lòng sữa túi cang khăn,
Há có phải tham hời ché gắp,
Pho mặc ai nê mực cảm cáo,
Và bây nay tại lợi nhần tiên,
Người Thạch no đã tăng đầu phụ,
Nào mây kẻ trăn trung vật sac,
Chàng Trần kia có nhẽ trường bán,
Tưởng thế sự dăm sợi hơn thiệt,
Xi thiên duyên còn đợi xây vào,
Đường liễu lìn đưa, cung trắng khách quên,
Ý vì ai lìn nhận để đưa,
Bồng thầy kẻ nhà nông tìn đèn,
Ang chủ khách tiệc còn lạng liêu,
Lần la vừa lạ lạ quen quen,
Việc dầy dầy chưa rõ vấn vi,
Lần lưa kéo buồn buồn thẹn thẹn,
Bồng việc chi phạn lại pha son,

Đường ngõ ngáo thuyền chưa đỗ bến,
Lê vân ánh phong phong mờ mờ,
Mở lại phong chưa thấu rõ nguồn cơn,
Đường thông mỗi nợ nợ duyên duyên,
Duyên hay nợ bởi vì ai xuôn khiên?

Cho nên nói:

Huê kia ủ mặt, liễu nõ châu mây,
Con tạo hóa vì dẫu khuấy khuấy,
Mỗi cang thường trách kẻ thầy thầy,
Rừng nhu biến thành có kếm chi,
Mà nữ đề hồng nhan cho chuốt vọc,
Bà nguyệt ông tơ sao lẩn bày,
Mà đánh đăm bạch ngọc cho trâu vay,
Hồ chửi phạn náy duyên ay,
Vi dẫu nói lọ nước náy,
Chôn tước binh đã thâu mây lẩn,
Đáp diều nơi lạng thật lạng phồng,
Há có phải hồng nhan chi bạc phạn,
Cầu ở thước kếm chi một dôi,
Cách trở hà nam hà bắc,
Sao chẳng cho nhu sĩ chi giảng tay,
Đã dành phạn mười hai bên nước,
Chẳng tham nơi năm bảy trâu cày.

Nay thì:

Dạ sắt khôn đời, lòng vàng để dôi,
Thế non nguyên bề hời ghi lời,
Ăn bắc nam nam chi học thói,
Nghĩa chàng Trịnh có phen gặp gỡ,
Đá vàng mong kết nghĩa Thục-ván,
Cửa họ Tô mặt khách ra vào,
Hương lửa để soi lòng Tiêu-mụi,
Mặt mẹ cha định liệu dăm răng sao,
Sông chú bác tiếng tam ngân nói,
Kẻ xuôi dục thơ nơi trau chuốt,
Sông tới nghĩ của đời người thè,
Giàu thầy dẫu Đình-trưởng thuở mang vàng,
Người nữa mai những tiếng no kia,
Sông tới nghĩ nghiên ruộng bút cày,
Khó ai phụ-Mai-thần khi gánh củi,
Đã dành khăn khăn để bên lòng,
Há để nhưng nhưng mà chẳng nói.

Bởi vậy:

Niềm riêng phải tỏ, lòng thiệt kẻ tường,
Việc dầy dầy nhắm dèm đường duốt,
Đường phải chẳng coi trước làm gương,
Giàu thù què chơn làm tay bùn,
Duyên chẳng đẹp,
Mẹ cha chớ ép giầu ép mở,
Khó hàng sĩ tại hiến mắt thánh,

Phận đã ư,
Cỏ bắc đứng cân bạc cân vàng,
Chôn đất bằng một tiếng sấm van,
Giữa Mông-chính ngựa xe đồng đánh,
Trên cửa võ ba từng cá nhầy,
Nhà Luru-bình võng giá nghinh ngan,
Gấp thời của có lại quan sang,
Mới biết nông nhi mà sĩ nhứt.
Nguyễn-khắc-Huê, (kính lục).

Lời rao.

Có người muốn bán những đồ kể ra sau đây:
1. Một cái xe bốn bánh kêu rằng xe Victoria tốt lắm, xe ấy đóng tại Paris nơi hãng Be. valette.
2. Một cặp ngựa cũng tốt chừng 7 tám tuổi;
3. Hai bộ đồ bắc kê, xải rồi chừng hai năm. Hết thấy xe ngựa đồ bắc kê đều còn tốt hời, như ai muốn mua thì đến nhà ông quan Tr. Commandant de la Défense mobile, ở tại đường Amiral Page số 0, nguyên khi trước kêu là đường Hồng-kong mà hời.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn đi kiền võ Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đồ chữ hoặc đem về dùng hoặc để bán lại thì cứ đem cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi mà có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở tại chỗ làm, gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chú tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hời thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gắn theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quới hữu dạng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường

CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tướng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, lại liệm tôi bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dạng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ, còn máy nối và máy dòn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

CỬU QUAN MỘT NHO

Ở TÁI PHỒ ĐƯỜNG MẾ SÔNG BÊN TRÈ

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tư-tho chữ như có ăm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cọng viết, ngòi viết, mực, thước, ván vắn.

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sát.

Nội hạt ai có sửa tử-sát, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có máy may, máy y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiến công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm in 50 số giá... 6\$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là... 0 40
Bản đồ tranh 15 Avril sẽ in rồi.	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi... 0 60
Thơ Lục-ván-Tiên... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất... 0 40	Phong-hóa Điều-bành... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại... 0 50	Tử-Thơ cuốn nhì... 1 60
Thơ Mũ Đột 1 cuốn giá... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì... 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá... 0 25	Conversation... 0 70
Thơ Mã-Thành-Nhị độ-Mai một cuốn... 0 30	Vocabulaire Annamite française... 1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá... 0 40	Vocabulaire Trung-Vinh-Ky... 1 20
Phủ-Kiến (3 ^e édition)... 0 20	Miscellannées... 1 40
Thơ Quang-Âm diện ca... 0 35	Cours d'Annamite... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá... 0 30	Cours gradué... 2 50
Chánh-tả và Lục-súc... 0 10	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc... 1 \$ 00
Tướng Kim-thạch-ky-duyên... 0 60	
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền 0 20	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn qua thư sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cũng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM
1	Vendredi	16	Thứ sáu	17	DIMANCHE	2	CỬA NHỰT
2	Samedi	17	Thứ bảy				Tháng 5 Annam
3	DIMANCHE	18	CỬA NHỰT	18	Lundi	3	Thứ hai
4	Lundi	19	Thứ hai	19	Mardi	4	Thứ ba
5	Mardi	20	Thứ ba	20	Mercredi	5	Thứ tư
6	Mercredi	21	Thứ tư	21	Jeudi	6	Thứ năm
7	Jeudi	22	Thứ năm	22	Vendredi	7	Thứ sáu
8	Vendredi	23	Thứ sáu	23	Samedi	8	Thứ bảy
9	Samedi	24	Thứ bảy	24	DIMANCHE	9	CỬA NHỰT
10	DIMANCHE	25	CỬA NHỰT	25	Lundi	10	Thứ hai
11	Lundi	26	Thứ hai	26	Mardi	11	Thứ ba
12	Mardi	27	Thứ ba	27	Mercredi	12	Thứ tư
13	Mercredi	28	Thứ tư	28	Jeudi	13	Thứ năm
14	Jeudi	29	Thứ năm	29	Vendredi	14	Thứ sáu
15	Vendredi	30	Thứ sáu	30	Samedi	15	Thứ bảy
16	Samedi	1	Thứ bảy				

NÔNG-CỔ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE et le COMMERCE

MỖI TUẦN LÊ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ-NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bản quốc mỗi năm... 5\$00 sáu tháng... 3. 00	CỬU BỐT LƯƠNG-KHÁC-NINH	1 ^e Page le centimètre \$ 1 50
Tại Đông-dương	TỰ DŨ-THỨC	2 ^e Page le cent... \$ 1 00
Người Langsa cùng ngoại-quốc mỗi năm... 10 \$00 sáu tháng... 5. 00	ĐƯỜNG LAGRADIÈRE SỐ 151.	3 ^e Page le cent... \$ 0 80
Tại pháp cồng ngoại quốc 10. 00	SAIGON.	4 ^e Page le cent... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH mà thương-nghi, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đăng.

Tam-quốc chí tục dịch

(liếp theo)

Bình Tào thua về, Tào-Thảo lên trại kiểm điểm quân sĩ rồi đổi Thái-Mạo với Trương-Doãn vào mà trách rằng: « Đông-Ngô binh ít mà

minh lại thua. ây bởi bọn người không hết lòng. » Thái-Mạo thưa rằng: « Bình-thủy đã Kiêu-Châu không tập luyện đã lâu, rồi Bình-Thanh-Tử thì vẫn chưa quen đánh thủy, bởi vậy mới thua; nay phải lập trại trại rồi để bình-Thanh-Tử ở trong, bình-tinh-Châu ở ngoài, mỗi ngày tập luyện, cho binh thủy thì cũng một đàng. » Tào-Thảo nói: « Bình-thủy đã làm Đô-Độc thủy-quân, hết cơ-việc chỉ làm thì làm, có chi mà lại phải bảm với ta? » Từ ấy Trương-Doãn, Thái-Mạo hai người lập thủy-quân, lập trại giải theo mé sông chia làm hai trại bốn cửa, trí thuyền lớn ở ngoài làm thành quách, còn thuyền nhỏ ở trong cho tiện qua lại, đêm thì đèn dôi lò, trời còn trên bờ thì trại bộ liền nhau hơn ba trăm-giăm, đèn lửa giăng giăng.

Nói về Châu-Du thắng đặng một trận, về trại khao-thưởng ba-quán, một phía thì sai người

Huê thơm muôn dặm hương còn dư,
Trăng rạng mười phương què chứa phải,
Một tâm lòng trinh đôi tờ nư,
Trăm năm dè tiêng ngợi lâu giai.

Tả nữ, Nguyễn-minh-Châu.

Họa vịnh.

Phụng dâng giao bay ày phận trai,
Lẻ đầu sơn phận dâm khoe tài,
Ngọc lãnh há dè trời cùng chúng,
Châu rang lựa là heo với ai,
Tiết hạnh gìn lòng lòng chẳng dời,
Hiền trinh chữ dạ dạ nào phải,
Trao đổi bốn đức phen người trước,
Gặp thưở nghĩ gia nội nghiệp giải.

Đinh-thoại-Ngọc.
nãi Trần-phong-Sắc chiết kinh.

Hạ Nghiêm quân thắng thọ (Tả tiết)

Tả quốc cương thành từ hải tri,
Nghiêm quân tần lược hi dương my,
Cổ lai tích đức thiên hà phụ,
Phước lộc vô cương thọ khải kỳ.

Đinh-thoại-Ngọc.

Cây mè.

Tàng cao bóng mặt lá xanh là,
Dư giống chỉ nhiều hương loại me,
Đổ sộ cả vàng da mốc thích,
Ngón ngan dây nhánh trĩ chua le,
Được đều chúng chuộ cửa làm thét,
Bao thưở ai dùng vàng đóng ghe,
Nhè bày vọc xăn hay lợn kiệp,
Roi đầu mọc đó thiệt không dè.

Đinh-thiếu-Quang.

Chê con công.

Ngoài lồng rặng rục gọi là vinh,
Làm bộ mùa meo chẳng cóc mình,
Khi ở trong non kêu tờ bô,
Chừ ra đũa chợ hết khoe bình,
Gương trắng chầu mặt người yêu chuộ,
Sầu một dấy mình chúng dè kính,
Gan dợ đã rồi thêm phần dè,
Độc sao cho lắm chẳng ai kinh.

Đinh-thiếu-Quang.

Khen con công.

Đàng hoàng tương mạo thiệt con công,
Trương cánh khioe khoan ngoi tờ róng,
Mền chủ mùa meo ninh tờ phụng,
Nhớ bấy tờ bộ giọng như đống,
Gương trắng chúng đẹp vì nhan sắc,
Gan mặt người kiên tại giồng giồng,
Vui thú non xanh cùng các tia,
Quan yếu dân chuộ bởi màu lông.

Đinh-thiếu-Quang.

Thiên ác đảo đầu

chung hữu báo.

(tiếp theo.)

Gần lời đó có mụ Trương-Cửu-Tầu, cũng là người miệng lưỡi; thường ngày thấy Bình-Thị than khóc thì hay dè mà khuyển giải, lại cũng có nhiều khi Bình-Thị hết tiền, thì bay lầy quần áo mượn mụ Trương-Cửu-Tầu đem bán giùm mà chỉ dợ; tới lui lầy với nhau càng ngày càng hậu. Bình-Thị lầy lầy đó dạt bán hết sạch; ngày kia mới than với Trương-Cửu-Tầu rằng: «tôi nay có thân có một mình tiền bạc vốn không, biết lấy chi mà mai táng chớng tôi.» Trương-Cửu-Tầu nghe than làm vậy thì nói rằng: «nhà thì nghèo tiền bạc sạch trơn, quan cứu chớng thì còn nằm trên đất, vả lại ở đây làng xóm khó lòng chi bằng nghe theo lời mụ mà tìm nơi dợi bạn làm ăn; một là có tiền bạc dặng mà chớng chớng, hai nữa là tron đời dặng chỗ mà cậy nương, có phải là lương loan kỳ kê chăng; nếu như nàng mà muốn ở vậy dặng giữ tiếc với chớng, thì giữ làm sao cho dặng, tiền bạc vốn không áo quần hết sạch, thì lấy chi mà ăn mặc cho phư, giàu cho nàng mà có giữ dặng một ít lâu đi nữa, thì lại ít chi. Bình-Thị thấy nói có lý, thì ngắm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: «đi tính như vậy cũng phải, này tôi đi lấy chớng dặng chớng chớng, thì cũng như tôi bán thân mà chớng chớng có hại chi.» Trương-Cửu-Tầu nói: «như nàng mà khuyển nghe theo lời tôi, thì tôi đã có lựa sẵn một nơi rồi, người ày giàu có, mà lại ăn nói đoan trang bình dưng tuấn tú, nhâm lại với nàng thì xứng đôi lằm.» (Nguyên lại Trương-hưng-Ca từ dè vợ rồi, thì đã có dặn dò Trương-Cửu-Tầu tìm cho dặng một người cũng đẹp dè như vợ cũ mình vậy

Liệt phụ tân tho

Trời nam lục hậu phong thuận,
có nhà sương phụ tuổi chừng ba mươi.
Cúi xuân nhan sắc còn tươi,
giữa đường gầy gánh thơ người chẳng may.
Theo con hãm hủi thặng ngày,
tin ong sứ điệp gát ngoài đời tai.

Thấy văn.

Dòng văn vui thú có thấy,
khoe mình ngôn ngữ tới đây tự tình.
Đời đời là sở thiên thành,
bè giàu nên cuộc một mình phòng riêng.
Mỗi tờ phải chấp cho liền,
ơn nhờ thành đạo phước truyền ngày sau.

Liệt phụ.

Thưa thấy đạo cả làm sao,
bộ dâm phước thiện luận vào sách mở.
Tam tưng lời trước dẫn dò,
dã lòng thù tiệp thấy tua trở về.

Thấy vò.

Thấy văn ngôn ngữ hết khoe,
lin hay thấy vò tờ và đến chơi.
Cầm roi nhẹ gót tới nơi,
cửa ngoài nửa bộ liệu lời nổi năng.
Quanh hiên dèc tờ khốn ngàn,
lúa dưng việc vò dè răn khách phàm.

Liệt phụ.

Rằng: tại phật bất chính nam,
khiêu đem cùng nó mà tìm yên an.
Thử bản thể ày sẵn dặng,
cấm quốc không lẽ lấy khuyển lằm lòng.

Thấy văn.

Nghe lời thơ bộ anh hùng,
địa sự hước lực dâm cũng ngoài viên.
Cuộc này lòng hay hướng tiến,
tạ sơn long nhờ lương biển hữu tình.
Kiến mẫu con cháu vượng sanh,
khả tua ngẫu hiệp trời dầy giàu sang.

Liệt phụ.

Thưa: thấy lập cuộc địa bản,
chân nam tôn nữ hai dặng xa nhau.
Xin đừng chạ lèi ngôi lâu,
giá ban sơn thủy hiểm sâu khó lòng.

dặng mà chấp nổi, nên nay Trương-Cửu-Tầu thấy Bình-Thị chẳng những là đẹp dè mà thôi, mà lại khôn ngoan nữa, thì mừng lằm kìm dèu lợi hại thiệt hơn mà nói cho nàng xiêu lòng dặng nói cho Trương-hưng-Ca.) Khi thấy Bình-Thị bằng lòng, thì lật dặt tuộc quạ cho Hưng-Ca hay. Hưng-Ca nghe nói là người ở phương xa lưu lạc thì mừng lằm. Còn nàng Bình-Thị thì tiền bạc một đống cũng chẳng dợi, miễn là dặng một chỗ dặt chôn chớng thì thôi. Hưng-Ca cũng đành mở rương mà hong chớng rồi, than khóc một hồi, rồi trừ tang hải phục mà theo Hưng-Ca.

Từ ngày cưới Bình-Thị về, Trương-hưng-Ca thấy nàng cứ chừ đoan trang, thì lại càng dâm lòng thừong mến. Bữa kia Hưng-Ca đi chơi về, nàng Bình-Thị dặng mở rương mà hong quần áo, thấy trong rương có 1 cái áo trần châu thì lấy lằm lại, mới hỏi: «áo ày ở đâu mà nàng có vậy?» Bình-Thị nói: «áo này thiệt tôi cũng không rõ bởi đâu.» nàng bèn đọc lại từ chớng trước đi buồn lằm sao mà có áo ày; thuật lại một hồi; rồi lại nói: «bởi tôi không rõ mình bạch cái áo ày ra làm sao cho nên lúc nghèo ngặt cũng không dám đem ra mà bán, sợ sanh dèu bất tiện chăng. Hưng-Ca mới hỏi: «chớng trước bậu có phải là họ Trần tự hiệu Đại-Laंग, lại kêu rằng Trầu-Thương, da mặt trắng mà chưa có râu, bàn tay trái ngón giải hơn tay mặt, có phải người ày chăng?» Bình-Thị nói phải. Trương-hưng-Ca nghe nói thì gát dẩu chắc lưỡi mà than rằng: «thiên lý chiếu chương! thiên lý chiếu chương! (lẽ trời tờ rõ) Bình-Thị thấy vậy mới hỏi duyên cớ làm sao. Trương-hưng-Ca nói rằng: «Cái áo trần châu ày vốn thiệt của tờ phụ lưu truyền, lúc qua đi khở, ở nhà chớng cũ bậu muốn người dèa mà dè dợ vợ qua mà thông giãm với nàng, nàng lại đem áo ày mà chớ đi, dèa sau qua đi buồn bán tại Tô-Châu gặp chớng bậu mặt ày; mới rõ tình do, sau về nhà mới dè vợ đi; chẳng dè chớng bậu nay lại lưu lạc xứ người mà thác; còn nay bậu lại lấy qua, có phải là một vay một trả, quả báo nhân tiền chăng, Bình-Thị nghe nói sùng sột. Từ ày vợ chớng an tình càng ngày càng hậu, ở với nhau cho dèu tron đời.

(sau sẽ tiếp theo.)
Rút trong Kim-cổ Kỳ-quan dịch ra.
Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt,

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TH

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$ 00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Bản đơn tranh 15 Avril sẽ in rồi.		Sách Sử-ký Nam-việt chưa rồi....	0 80
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại.....	0 50	Từ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Thơ Mỵ-Đội 1 cuốn giá.....	0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Thơ Mã-Thành Nhị-dộ-Mai một cuốn	0 30	Conversations.....	0 70
Thơ Tráp-dại-Lang in rồi giá....	0 40	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Phủ-Kiểu (3 ^e édition).....	0 20	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỷ.....	1 20
Thơ Quang-Ấm diễn ca.....	0 35	Miscellanées.....	1 40
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Cours d'Annamite.....	2 50
Chánh tà và Lục-súc.....	0 10	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Thức kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc bình	
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quốc.....	1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM
1	Vendredi.....	16	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	2	CHŪA NHŪT
2	Samedi.....	17	Thứ bảy				Tháng 5 Annam
3	DIMANCHE.....	18	CHŪA NHŪT	18	Lundi.....	3	Thứ hai
4	Lundi.....	19	Thứ hai	19	Mardi.....	4	Thứ ba
5	Mardi.....	20	Thứ ba	20	Mercredi.....	5	Thứ tư
6	Mercredi.....	21	Thứ tư	21	Jeudi.....	6	Thứ năm
7	Jeudi.....	22	Thứ năm	22	Vendredi.....	7	Thứ sáu
8	Vendredi.....	23	Thứ sáu	23	Samedi.....	8	Thứ bảy
9	Samedi.....	24	Thứ bảy	24	DIMANCHE.....	9	CHŪA NHŪT
10	DIMANCHE.....	25	CHŪA NHŪT	25	Lundi.....	10	Thứ hai
11	Lundi.....	26	Thứ hai	26	Mardi.....	11	Thứ ba
12	Mardi.....	27	Thứ ba	27	Mercredi.....	12	Thứ tư
13	Mercredi.....	28	Thứ tư	28	Jeudi.....	13	Thứ năm
14	Jeudi.....	29	Thứ năm	29	Vendredi.....	14	Thứ sáu
15	Vendredi.....	30	Thứ sáu	30	Samedi.....	15	Thứ bảy
16	Samedi.....	1	Thứ bảy				

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bản quốc một năm. 5 \$ 00	Chủ Bút LƯƠNG-KHÁC-NINH	1 ^{er} Page 1 ^{er} centimètre \$ 1 50
sáu tháng. 3. 00	Tự Đ. Thúc	2 ^o Page 1 ^{er} cent..... \$ 1 00
Tại Đông-dương: Người Langsa cùng ngoại- quốc một năm. 10 \$ 00	ĐƯỜNG LAGRADIÈRE SỐ 151.	3 ^o Page 1 ^{er} cent..... \$ 0 80
sáu tháng. 5 00	SAIGON.	4 ^o Page 1 ^{er} cent..... \$ 0 60
Tại pháp cùng ngoại quốc 10: 00		

LỜI BẠO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bón-quán chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Chữ-Bút cần cáo.

Đã gần ba tháng rồi, tôi mắc bận chuyện nhà, và chuyện đàn, chớ nên không viết bài luận thương-cổ; chỉ khởi lên bằng cùng quý hữu phần. Nay tôi trước là kiêu lỗi, với anh em, sau là lòng cho anh em rõ, từ đây sắp đến, tôi động lòng nhiều, vì thời dự về việc quốc dân nữa. Vậy tôi hứa với bằng hữu tôi viết kỳ tờ Nông-cổ này, và nhiều việc hữu ích; dâng cho bạn xem chơi, có vui có lợi, có nghĩa có nhơn; đâu không làm theo, xem qua cũng thú vị.

Nhưng mà tôi xin một điều này: khách qui người giàu, hãy mua mà đọc; người thông không học, trẻ nhỏ nên xem; tuy chưa phải như chắt nem, vì rõ mùi cũng bùi béo.

Còn chữ vị đã mua lâu nay, mà chưa trả tiền, hoặc hai năm hoặc một năm, xin mau gởi trả, kẻo còn thiếu tiền in nhiều lần.

Chữ vị át cũng rõ, có lý nào không lập nhựt trình, tốn công hao của, mới có nhựt-trình cho anh em lớn nhỏ xem chơi, dâng thầy đều phải trả. Nếu mà anh em xem mà không trả tiền, vậy tôi có của đâu mà bới vào cho phụ. Xin xét giùm cho tôi, kẻo mich lòng bậu bậu.

Tôi xin rao trước cho anh em rõ: nếu không giùm mà trả trước, chớ tôi đến phải trả thêm; việc phi trình hành lý nó thêm, số năm tâm át ra phải sáu. Nếu chớ tôi đến mới trả, xin sau lòng chấp nhứt; ít lời cần cáo, như vị đồng tri

Lương-khác-Ninh, tự Đ. Thúc.

Cảm tạ chú tống viên

HƯƠNG CHỮ

Chợ-lớn, Gia đình và Gò-Công.

Kính ít lời cảm tạ tống viên,
Cùng qui chức thuộc viên chú hạt,
Hội tuyên cử tôi tuy vị đạt,
Nhưng mà, ờ chú viên cho số cũng nhiều,
Tôi nghĩ là gia vật phiêu diêu,
E có bác không lòng chiều cổ,
Nay mới rõ anh em còn ái mộ,
Vi nhớ tên phụ mẫu lương phượng,
Tôi cảm ơn chú vị lòng thương,
Dầu đặc thất đỉnh dụ hà túc luận,
Ước dặng gặp trường đồ tri mã tuần,
Trong vài năm phước nguyên tái lai,
Cầu đèo khi cứu nhưt thức non tài,
Nhờ khóa tới công thành danh toại,
Xin chú vị tôn tâm trong ái,
Tôi quyết đến cô cấp chỉ ân,
Sau may nhờ dặng dư các lân,
Lòng nguyện trả cho tròn công khuyến mã,
Dài vẫn ít lời cung tạ,
Phải chăng xin chú vị nhiệm ngôn.

Vô-vấn-Tri, Cần đôn.

Thương cổ luận.

Việc buôn bán mỗi người đều tưởng biệt,
cũng vì ra khỏi nhà, đều thầy bán buôn. Nhưng
vậy mà, nhiều người chưa nghĩ đến cho trường,
lắm sao lại bán buôn, buôn bán.

Sanh làm người phải ăn phải mặc, phải xài
phải dùng bởi vậy cho nên phải bán buôn đời
chết; ví như người trồng rau cải, bán dặng lấy
tiền, mà mua cá thịt; người câu nom chài lưới
cá bán cho có tiền dặng mua thịt rau; người
bán thịt, bán cho ra tiền, dặng mua rau cá;
còn người làm mắm dòn củi, thì đem củi và
mắm bán, dặng đổi rau, thịt và cá. Xem coi
ây là vật ăn mà thôi, còn phải sang qua sót
lại đổi chon cùng nhau; còn nghĩ đến đồ mặc
đó dùng, việc xài cách phí, thì hao tốn không
chừng, ăn xài nhiều chuyen nữa. Làm sao mà
người chúng ta ở trong xứ này, là chỗ bốn
kiên, biết cách ăn chơi xài phí thì nhiều ch-

ít lo đều bán buôn đời chết. Tôi thiệt cũng nên
khen, cho là tri dặng. Xem cho kỹ trong cả xứ
làm những nghề chi có liên, thì là nghề nhỏ
nhỏ, ví như trồng cau, trồng khoai bắp, bầu, bí,
thuộc, thom vàn vàn. Là những đồ của người
minh. Xai mà mua với ngau cũng người ở
ăn một chỗ mà thôi; chứ không phải bán dặng
ra các xứ khác. Còn sự mua sắm, thì lại hay
ra mua đồ của xứ khác đem đến, những đồ
chơi, đồ ăn, đồ xài, đều lường của xứ lạ là
hơn. Biết như vậy mà lại không ra buôn bán.
Xem coi thiệt cũng dặng thiệt. Vậy mà tôi
nghĩ hoài trông tri hướng của tôi không biết
người bốn quốc có trước đưc ra thế nào?
Cứ làm ít xai nhiều, không lo mã cổ, cơm, sắn,
Tuy không giàu lớn, xem cũng đủ ăn, nhiều
bộn nghèo nàn; mà chưa đến thất đố. Nhưng
vậy mà xét kỹ cũng buồn; buồn vì ít thầy ai
lo, còn vui chơi thì nhiều bộn. Chỉ cho khỏi
ở dưới người hoai, ở dưới người chà, người
chết, ở dưới người lạ người xa. Bè giàu sang,
nhượng cho chúng giàu sang; còn chỗ hèn hạ
để cho mình hèn hạ.

Xin làm người phải suy nghĩ cho xa, lo
tính cho lắm, bắc chước người học bán học
buôn; bớt tánh cũ: ưa chơi ưa dánh.

Trong sáu tỉnh này, nếu người mà có chí
lo-linh làm ăn siêng sáng buôn bán cho cần
thì chắc là lợi thêm nhiều lắm, dân vật phải
giàu. Xem người đi quide đến đây buôn bán làm
lợi còn mau, buôn chi là người minh.

Hỡi anh em ráng xét cho tình.
Hùn hiệp lại dặng bán buôn mà lấy lợi.

(sau sẽ tiếp theo.)

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bến-tre.

Lời rao.

Kính lời cho Tôn-băng qui-hữu hay rằng
tại nhà in và nhà bán sách của ông CLAUDE
và Công-ti, có bán mấy thứ thơ tương và bán
đơn tranh cùng bài ca mới in kể ra sau này:

1^o - Bản đơn tranh và bài ca giá... 0\$ 50

2^o - Sơn hậu đủ ba thứ giá... 0 50

Nay xin chú qui-hữu ai muốn mua xem chơi
thì gởi thơ và bạc thì ông ấy sẽ gởi tức thì.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ấn uống đến tôi, đến được nổi lên; Châu-Du
dưng giấy múa gươm mà ca rằng: « Trương-
phu xử thế há lại công danh, lập công danh
« hệ hủy binh sanh, hủy binh sanh há ngộ tương
« luy, tương tủy há phát cuốn ngam. » (Nghĩa
là: Trương-phu ở đời vậy lập công danh, lập
công danh vậy thỏa chí binh sanh, thỏa chí binh
sanh vậy ta gặt say, gặt say vậy lại ca khùng.)
Ca giết ca liệc đều cười. Uống đến canh khuya,
Trương-Cảng nói rằng: « tôi ít rượu lắm, xin
cho tôi kiêu. » Châu-Du bái liệc; các tướng tử
ta ra về. Châu-Du nói với Trương-Cảng rằng:
« đã lâu quá tôi với anh không ngủ chung, đêm
nay gặt chơn mà nằm chung với nhau. » Nói
rồi lại làm bộ say, nằm tay Trương-Cảng giắc
tuộc vào phòng, cẻ áo nằm liêu, khạc mưa hó
học; Trương-Cảng ngủ chẳng yên nằm thao thức
nghe trông đã trở canh hai, giấy cối thì đèn
háy còn, giòm lại Châu-Du hơi ngáy như sấm,
xem thầy trên ghế có một bó văn thơ, bèn giấy
trộm lấy xem coi, thì là thơ tin qua lại, trong
ây có một phong thơ trên có chữ đề rằng
Trương-Doãn, Thái-Mạo cần phong; Trương-
Cảng thắc kinh, bèn lên đọc coi.

Thơ rằng:

« Bọn tôi mà dẫu Tào dầy là chẳng phải ham
« lược lược, lại thề bức, cực chẳng đã đó mà
« thời, nay đã gặt mà làm chó quán bê. Bắc nó ở
« giữa, đợi gặp điệp rồi thì tôi sẽ đem dẫu Tào-
« Thái mà dặng trước trước, sớm tôi sẽ có
« tin sang xin ông chớ nghĩ, kính ít lời cho
« ông hay trước. »

Trương-Cảng đọc rồi mới nghĩ rằng: nếu vậy
thì Thái-Mạo với Trương-Doãn đã kết liên với
Đông-Ngô. » Bèn lên giầu cái thơ ấy trong áo,
rồi muốn kim mây cái thơ kia mà coi nữa bỗng
thầy Châu-Du trở mình, lật đặt tức đến đi ngủ
liền nghe Châu-Du miệng nói hám hó rằng:
Tứ-Dực! Trong ít ngày đây tôi sẽ cho anh coi
cái dẫu Tào-Tháo. » Trương-Cảng làm bộ ừ hừ.
Châu-Du lại nói: « Tứ-Dực ở nắng lại, tôi sẽ
cho anh coi cái dẫu Tào-Tháo. » Trương-Cảng
hỏi thì Châu-Du lại ngủ đi. Trương-Cảng nằm
thao thức qua đến canh tư, bỗng nghe có người

vào phòng hỏi rằng: « Đò-Độc thức chẳng? »
Châu-Du đang ngủ giực mình chỗi giấc làm bộ
són sớt mà hỏi người ấy rằng: « (1) ai nằm trên
dường đó vậy? » Người ấy đáp rằng: « Đò-Độc
đã mời Tứ-Dực ngủ chung, sao lại quên đi. »
Châu-Du làm bộ tức mình rằng: « Ja thuở nay
không hay say, hôm qua lỡ uống say mà hừ việc,
chẳng biết ta có nói là đều chi chẳng? Người
ấy đáp rằng: « Bèn Giang-Bắc có người qua đây
..... Châu-Du nạt người ấy và bảo:
nói nhỏ vậy. » Rồi dạy lại kêu Trương-Cảng:
- Trương-Cảng thầy, vậy giả đò ngủ mà Châu-
Du bước ra ngoài, Trương-Cảng lớn rình nghe.
(Thì nghe có người nói rằng: « hai ông Đò-
Độc Thái-Mạo với Trương-Doãn nói gặp làm
chưa có ra tay dặng. » Trương-Cảng nghe dặng
có bày nhiều còn tiếng sau nói nhỏ quá nghe
không rõ. - Giây phước Châu-Du vào, lại kêu:
« Tứ-Dực! » Trương-Cảng giả đò ngủ mà không
ừ hừ. (2) Châu-Du cũng mở áo đi ngủ. Trương-
Cảng nằm nghĩ rằng: « Châu-Du là người ch/in
chấn, nếu sáng ra, va chẳng thầy cái thơ ấy thì
vạ ắt giết ta. » Qua đến canh năm, Trương-Cảng
gậy kêu Châu-Du, Châu-Du giả ngủ mà không
hay. Trương-Cảng lật đặt bịch khăn, lên bước
ra ngoài kêu dứa tiêu đồng, rồi thẳng tuộc ra
cửa Viên-máo, quán giữ cửa hỏi: Tiền-Sanh đi
dâu? » Cảng đáp rằng: « ta ở đây sợ e làm việc
của Đò-Độc, nên ta kiêu về. » Quán sĩ cũng
không ngăn trở. Trương-Cảng tuộc xuống thuyền
hỏi quận chèo riết về ra mặt Tào-Tháo. - Tháo
hỏi rằng: « Tứ-Dực đi đã về, việc ra thế nào? »
Trương-Cảng đáp rằng: « Châu-Du nhà lượng
cao kỳ, chẳng phải là thầy lối nói mà làm cho va
xiêu lòng dặng. » Tào-Tháo giận nói: « việc làm
không xong ắt bị va cười. » Trương-Cảng thưa
rằng: « tuy tôi dụ Châu-Du không dặng, song
tôi do dặng một việc rất hệ trọng cho Thừa-
Tướng làm. » Tháo nạt lui kẻ tá hừ. Trương-
Cảng lấy thơ dặng lên và thuật hết các việc lại
cho Tào-Tháo nghe. - Tào-Tháo cả giận nói:
« hai đứa giặc, nó dám vô lễ đến chừng ấy
sao. » liền tức tức dỏi sai Thái-Mạo với Trương-
Doãn vào trong trường mà nói rằng: « ta muốn
khiến hai người tan bình. » Thái-Mạo thưa rằng:

(1) Ấy là kẻ của Châu-Du.
(2) Trương-Cảng đã bị người ta gặt, mà còn tưởng
rằng mình gặt người ta dặng; dặng tức cười.

binh tập chưa thành thực, chưa nên lần binh. » Tào-Tháo giận nói : « chứng binh tập chớ thành thực, thì đầu ta người đã dâng cho Châu-Lang rồi. » Trương-Doãn với Thái-Mạo, không biết ý chi, hoàn hết không nói dâng. Tào-Tháo bèn nạt quân vô sĩ đàn ra chém hết cả hai; giầy phúc quân đem hai cái đầu vào dâng nơi dưới trướng. Tháo nghĩ lại biết mình lầm, mà nói rằng : « ta mắc kẻ rồi. »

Người đời sau có làm thơ than rằng :
Tào-Tháo gian hùng ai dám đương,
Một phen quyết kẻ mắc Châu-Lang;
Hàm vinh Trương, Thái, hồng bân chúa,
Mới biết ngày nay thác bởi gươm.

Chư tướng thấy chém Trương-Doãn với Thái-Mạo bèn vào hỏi duyên cớ. Tào-Tháo tuy biết mình mất kẻ, song chẳng nói thiệt, lại nói giỏi với các tướng rằng : « hai người ấy đi mạng quân pháp nên ta mới chém. » Chúng đều than thở. Tào-Tháo bèn chọn trong các tướng đứng hai người, Mao-Giải với Vu-Cầm, phong làm Đô-Độc thủy-quân mà thế cho Trương-Doãn, Thái-Mạo. Quân đi thám thính về báo cho Châu-Du hay, Châu-Du cả mừng nói : « ta lo là lo lại người ấy, mà nay đã trừ diệt, thì ta hết lo rồi. » Lô-Túc nói : « Đô-Độc dùng binh đường ấy, thì có ích chi là phá không dâng Tào-Tháo. » Châu-Du nói : « tôi liệu chắc chớ tướng chẳng có ai mà biết dạng kẻ ấy, duy có Gia-Các-Lượng hay biết hơn tôi, chắc là mưu ấy chẳng che và dâng, Tử-Kiên đi thử và coi, có biết hay chăng, rồi về nói lại cho tôi biết. »

Muốn biết Lô-Túc đi hỏi Không-Minh thế nào và xem bài sau phân giải.

Hồi thứ bốn mươi sáu.

Dùng chức lạ Không-Minh mượn tên,
Dâng mưu kinh Huyện-Cái chịu đòn.

Nói về Lô-Túc vàng mạng Châu-Du tuộc xuống thuyền thăm viên Không-Minh; Không-Minh rước vào thuyền ngồi ngan ngậu. Lô-Túc nói : « hôm nay mắc việc quân binh, không đến dâng mà nghe ngài dạy dỗ. » Không-Minh nói : « tôi cũng không đi đến dâng mà mang cho Đô-Độc. » Túc hỏi : « máng chuyện chi? » Không-Minh nói : « Công-Cản khiến Tiên-Sanh đến dò thử coi tôi có biết hay không, ấy là việc tôi máng đó. » Lô-Túc nghe nói gạt mình sống sót mới hỏi rằng : « làm sao mà Tiên-Sanh biết dâng? » Không-Minh nói : « cái kẻ ấy duy gạt dâng

Trương-Cảng mà thôi, chớ Tào-Tháo tuy làm trong giầy phúc thì đã biết, song cũng không chịu nhận rằng mình lầm; nay Trương-Doãn với Thái-Mạo đã thác, thì Giang-Đông đã hết lo rồi, lẽ nào mà chẳng ăn mừng; tôi lại nghe Tào-Tháo sai Vu-Cầm với Mao-Giải làm Đô-Độc thủy-quân; thì hai tay ấy nó sẽ hại hết thủy-quân tánh mạng. » Lô-Túc nghe nói mở miệng đã chẳng dặng; ngấm nghĩ hồi lâu rồi từ biệt Không-Minh mà về. Không-Minh dặn Lô-Túc rằng : « Xin Tử-Kiên về chớ nói thiệt với Công-Cản, rằng tôi biết việc ấy, » Công-Cản sanh đồ kỹ Um-mu mà hại tôi chẳng. » Lô-Túc từ biệt về ra mắt Châu-Du và nói thiệt hết những lời Không-Minh nói : « Châu-Du thán kinh nói : « người ấy thiệt chẳng nên để; tôi quyết ý chém ya. » Lô-Túc khuyên rằng : « nếu giết Không-Minh » Tào-Tháo cười chẳng. » Châu-Du nói : « tôi lấy việc công đạo mà chém ya, làm cho và thác mà không hơn dặng. » Lô-Túc lại hỏi : « lấy công đạo gì mà chém ya. » Châu-Du nói : « Tử-Kiên chớ hồ, ngày mai sẽ hay. »

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Thư vụ.

Bản-quán tiếp dâng nhiều lần thơ không ký tên người viết, nhiều khi bỏ qua, vì sự không có ích chi, nên không đem vào nhật-báo, e làm cho chật giấy. Nay có dâng, cũng một cái thơ rơi, không có tên ai, trong thơ trách Bản-quán, sao mà in truyện không trọn một lần? cứ in dư đoạn, và cứ nói : « Sau sẽ tiếp theo. » đều ấy làm mich lỏng cho người ưa đọc. Lại nói một đời đều thất lễ ngời rằng Bản-quán chẳng phải là hát bội, Sao cứ vào trong lúc hay, dâng nhem thêm người, bữa sau đến coi nữa?

Nay Bản-quán, làm siêng trả lời lại cho vị nào viết thơ ấy rõ và xin xem xét cho kỹ những lời sau đây.

Như người ưa xem nhật-báo, thấy chuyện hay, lòng gặp muốn xem cho toàn đó, nên phát ra lời trách; Bản-quán cũng đáng vì, và kính những người có tâm chí, ưa mua « Bút mực. » Nhưng mà trong lời trách, lại đem những người văn-nhơn học-già mà sánh với kẻ tướng nhi vô loại; nghĩ cũng nên buồn.

Ở vị nào đó ối! Xét cho kỹ, nghĩ cho xa, thì lời trách, và tiếng sánh, chẳng có phải lý chút nào. Nhưng vậy mà, bởi người gặp xem trọn việc, mà trách móc, thì Bản-quán cũng cam lòng. Bản-quán trả lời đây, là ý muốn tỏ ra cho rõ, dặng người hiểu lý phải chăng, chớ chẳng phải phiền hơn chi mà ngại.

Thường thường truyện, hay là sự cùng lời luận, đều dài, chớ ít có vắn, cũng có một hai việc vắn, nhưng mà nhiều khi dài; còn tờ nhật-báo lớn nhỏ rộng hẹp đã định chừng; vậy mà trong một kỳ in phải đem vào nhiều bài, nếu in trọn việc, thì một bài cùng hai đã chật giấy. và lại e người trách sao in ít chuyện, tưởng có khi Bản-quán chưa thuộc chuyện sao? Như vậy thì làm sao cho vừa ý muốn của người. Lợi xưa có dạy : « Trời đất thiệt lớn lòng người còn hơn. » Nay xin người nào đó, mọi đều này, nếu muốn tỏ lòng ưa đã muốn việc chi, cho Bản-quán làm theo; thì phải rằng mà tựa lời cho trong sách, điều giản cho phải cho êm; có lý may, Bản-quán xét phải thì làm theo. Chớ có nói giọng thất lễ, té ra quên phận làm người; hề muốn quở la rầy mắng ai thì cứ viết thơ không ký tên; vậy xem ra hình như làm quây mà biết trước; xét cho kỹ, thì là chẳng khác nào : « Am xỉ thiên tào, hữu linh cũng nang tội. » Vậy mà Bản-quán không phải hơn mà nói vậy, vì có học câu « Bất tri nhi bất huân. » đã lâu rồi.

Bạn xem chơi.

Bản-quán lâu nay đã cạn lời,
Phải quây chế khen tùy dạ thể,
Thập cao bậu bạc phủ cho đời,
Đã mệt sức, Cũng hao hơi;
Ghét thương đầu há ép,
Lắm sẵn bạn xem chơi.

Bản-quán, Chủ-Bút.

Thi phổ.

Cuộc trường đua. (Tán đề)

Ngày nhân rời rãnh việc quan bua,
Thiên hạ đặt đều tới cuộc đua,
So ngựa cần phân coi nặng nhẹ,
Phật cò dung ruồi quyết hơn thua.

Đấy bao quân tử vì may mắn,
Lưng tuổi anh hùng bởi chất mua,
Mới biết cách chơi xem cả thế,
Quan dân đóng lệ cũng theo mùa.

Xe kiền. Tán đề, hạng vắn.

Dầu những khôn ngoan chúng gọi thắng,
Đãi đưa xe kiền thú làm ăn,
Bánh tuôn đãi đỡ đưa người lịch,
Giương chơi bút hồng rước trẻ măng,
Giúp kẻ phải nhiều ngày từ lễ,
Chờ quán giảng có lúc lừng nhân,
Khao cho thuộc nẻo hay làm hiểm,
Hỏi bèn hỏi nhà chẳng hổ rằn.

Xe hai bánh. (Tán đề)

Xe ngựa xo xao khắp tổng-làng,
Tớ thấy trắng đá để ngồi ngan,
Phân phân bôn vô cương dùng thắng,
Cuộn cuộn đời rống bụi chửa chan,
Lắm lúc thanh nhàn sang dạo xóm,
Ghì phen cần kiếp đều hầu quan,
Tui là thua kém xe song mã,
Cũng đỡ gấn xa mây dặm ngàn.

Xe song mã. (Tán đề)

Chiều chiều song mã chạy lạng xăng,
Đăm liêu đường hộc thầy tú giảng,
Bôn cái luân bối xây thoát thoát,
Đời con kỹ ký kéo phân phân,
Thộng dong mây quán tra trời mát,
Lưng lấy đời phen cây đất băng,
Tối cách phong lưu cho đến nước,
Đạp đều ngày gió với đêm trăng.

Vương-Thủ. Tán đề (1903.)

Vương thủ tiếng đồn khắp xứ quê,
Tối lui thiên hạ thầy đều mê,
Cỏ hoa năm sát xuê xoan bày,
Loài vật nhiều con dữ tợn ghê,
Trống lia cách Tây tợn rục rỏ,
Dường nui của việc rất ề ề,
Cũng là non nước nào ai cảm,
Nhơn trí đầu tra khó ngựa nghê.
Gia-định, chánh quản Đinh-thiếu-Quang.

Thiện ác đáo đầu

chung hữu báo.

(tiếp theo.)

Trương-hưng-Ca từ cười Bình-Thị về vợ chồng hòa thuận, phu xướng phụ tùy, qua năm sau Hưng-Ca cũng cứ noi theo nghiệp cũ mới tính qua Quán-Đông mà buôn bán; khi qua đến nơi buôn bán vắng ít ngày: bữa kia có một ông già vào phố Hưng-Ca tựa hội châu mà mua, trả giá cả lời thối vài tiếng rồi lên lộn lưng hết một hội mà đi; Hưng-Ca giận lắm chạy theo kéo lại mà xét; chẳng ngờ mắc giặc quá kéo mạnh tay, ông già ấy trặc chơn té xuống chết tươi. Con ông già ấy áp đền kẻ thì trời người thì la, làng xóm chạy đến bắc Hưng-Ca giải đền Huyện-Đường; hai đứa con ông già ấy cũng làm trạng đền Huyện mà cáo. Chẳng đề quan Huyện sở tại ấy nguyên là Ngô-Kiệt là chồng của Vương-xảo-Nhi, vì làm quan thanh liêm nên nay quan trên sai qua nhiệm tại Bộ-Huyện thuộc tỉnh Quán-Đông. Lúc con ông già ấy vào qui trạng mà cáo Hưng-Ca thì trời đã tối, quan Huyện dạy về mai sẽ xử.

Đêm ấy quan Huyện ngồi nơi nhà trong xem cái trạng cáo giờ lên giờ xuống mà nghiệm xét; chẳng đề Vương-xảo-Nhi đứng một bên liệt thầy tên Trương-hưng-Ca bỗng chợt nhớ tình xưa ngồi cù vũng sa nước mắt mới qui xuống khóc. lay quan Huyện mới nói rằng: « tên Hưng-Ca ấy thiệt là anh tôi vào là người lòng thiện, lẽ có đầu vô cơ mà giết người, xin Trương-Công vì lấy tôi mà chần chừ một phen, thiệt ơn được ấy sánh tay sống bên; nói cho cùng mà nghe, nếu anh tôi mà không qua khỏi nạn này, thì Trương-Công cũng chẳng còn trông mà thấy tôi nữa. » Nói rồi nước mắt chàn hòa.

Sáng ngày ra quan Huyện ra khách hai đứa con ông già vào lay khóc xin quan Huyện tra xử. Quan Huyện dạy gián Hưng-Ca vào tra hỏi. Hưng-Ca khai rằng:

- « Bởi giãnh cháu kẻ kéo người lời,
- « Chẳng lật đặt sây chơn vấp té,
- « Tuổi chàng đã sáu mươi có lẽ,
- « Tôi dám đầu ý thề giết người,
- « Chẳng thác dây cũng tại sở trời,
- « Xin quan trưởng cao minh thẩm xét.

Thầy lời khai làm vậy quan Huyện bèn đòi chứng vào hỏi, chứng cũng khai rằng việc ấy

tại ông già lật đặt vấp té mà thác chớ chẳng can chi đến Hưng-Ca. Lây lời khai hai đảng rồi quan Huyện mới xử rằng: « thời cha mi tuổi cũng quá tri thiên rồi, thác sông cũng tại lẽ trời, chớ có cang chi đến người mà hồng kiện cáo, mà cũng ruồi cho Hưng-Ca, vì bởi tranh giết hột châu nên mới ra việc ấy, nay ta dạy Hưng-Ca phải chịu liên tồn phi mua quan quách mà chôn cha mi cho tử tế, mi có khừ chăng? » Nghe lời quan Huyện dạy thì hai đứa con ông già dấy lay quan Huyện đành lòng tự thuận mà về.

Tang hầu quan Huyện lui vào nhà trong, Vương-xảo-Nhi bèn hỏi việc Hưng-Ca thế nào. Quan Huyện thuật lại các việc cùng nói mình đã xử hòa cho hai đảng rồi. Vương-xảo-Nhi lay lục quan Huyện cầm tạ chẳng cùng, lại nói: « anh em tôi xa cách nhau đã lâu, xin Trương-Công dúi anh tôi vào trước là anh em sum hiệp cùng nhau, sau nữa dúi hỏi thăm tin cha mẹ. »

Quan Huyện bèn cho người ra đòi Hưng-Ca. Còn Hưng-Ca từ vắng lời quan Huyện về chôn cất ông già tử tế, bao tòn chẳng nài, miễn là mình khỏi họa thì thôi. Lúc thầy người quan Huyện sai ra đòi, thì lật đặt theo vào dinh, quan Huyện chào hỏi tử tế rồi mời luồn vào nhà trong, quan Huyện mời Hưng-Ca ngồi, Hưng-Ca vừa mới ngồi, bỗng thầy Xảo-Nhi trong buồng khoát măng bước ra thầy Hưng-Ca, bèn lật đặt chạy lại ôm lấy Hưng-Ca mà khóc, Hưng-Ca thắc kinh nhìn lại thì vợ cũ của mình chàng va cũng khóc oà. Quan Huyện đứng sột, mới hỏi rằng: « ta coi ý hai người thiệt chẳng phải là anh em, vậy thì phải nói thiệt duyên cớ làm sao cho ta tường lai lịch. » Vương-xảo-Nhi bèn khóc lay quan Huyện mà thưa thiệt rằng người này là chồng trước mình, như thuật đầu dưới các việc lại cho quan Huyện nghe. Hưng-Ca cũng qui lay quan Huyện mà thuật đầu dưới các việc lại. Quan Huyện thấy vậy cũng đăm lòng thương, mới nói: « nay hai đảng còn tưởng tình xưa ngồi cù mà thương nhau, thì ta nỗ lòng nào mà bề gánh cho đành, mà cũng may vì nang từ về ở với tá hơn ba năm nay cũng chẳng có con cái chi; thời, nay ta cho trở về với chồng cũ mà làm ăn. » Vợ chồng nghe quan Huyện nói làm vậy; liền qui lay quan Huyện rồi đem nhau ra về; quan Huyện lại dạy quân khiên 16 rương đồ của Hưng-Ca cho nàng buổi cưới, mà đem giao lại

cho nàng, vợ chồng của ta chẳng cùng. Quan Huyện này là người nhưn đức, lại làm quan thanh liêm nên sau lần lần làm quan đến chức Lại-bộ-Thượng-Thư, bà vợ chánh lại sanh ông ba trai cũng đều đăng khoa cấp đệ. Còn Hưng-Ca đem Xảo-Nhi về tổ lại các việc cho Bình-Thị nghe, Bình-Thị cũng mắng, lây lẽ ra thì Bình-Thị cười trước và cũng lớn hơn Xảo-Nhi tuổi nên làm lớn còn Xảo-Nhi mới về sau thì lại làm nhỏ, nên lây chị em mà xưng hô. Ông ấy một chồng hai vợ trên thuận dưới hòa, anh con dể cháu, nề nghiệp đời đời. Chớ hay muốn viết ở đời, làm giàu phú báo lẽ trời khéo xây; Vợ người lây đăng thì cười, mình người lây ý thời làm sao.

(CHUNG.)

Rút trong Kim-cổ Kỳ-quan dịch ra.
Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

NHÀ CÓ NGỰA CỘT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP
BOULEVARD CHANER số 110
CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da
lun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Có người muốn bán phứt đồ kè ra sau này:

1. Một cái xe bốn bánh kêu rằng xe Victoria
lớn, xe ấy đóng tại Paris nơi hãng Be-
llette;

2. Một cặp ngựa cũng tốt chừng 7 tám tuổi;
3. Hai bộ đồ bắc kè, xai rồi chừng hai năm.

Hết thấy xe ngựa đồ bắc kè đều còn tốt
như ai muốn mua thì đến nhà ông quan
Commandant de la Défense mobile, ở tại
Đường Amiral Page số 9, nguyên khi trước
là đường Hồng-kong mà hỏi.

Kính lời cho chư Qui-hữu rõ kể từ ngày
Janvier 1904, tại đường Boulevard Chaner
(cứ kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở
một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa

các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình
và bán các món dùng theo cuộc chụp hình.
Có buôn tời để cho Qui-bữ dùng khi muốn
đề kiền vô Chassis hay là lây kiền ra.

Như ai muốn mua các món đồ chỉ hoặc
đem về dùng hoặc đem bán lại thì chi
tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi
hè có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được,
không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở
tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ
bán y theo giá bên Langsa.

Chữ tiệm sẽ lây lòng vui mừng mà rước
chư Qui-khách nào muốn đến mà thăm tiệm
chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi
thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn
song phải gán theo trong thơ một con niêm
sáu chữ.

Kính lời cho chư quới hữ đăng hay
tiệm RELIEUR của PHAT-TO ở đường
CATINAT số 142, bảy giờ ở đời về ở
đường D'ORMAY số 59, ở bán đồ các
thứ thơ và tượng chữ nhỏ đã dịch ra chữ
quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat
và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi
lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn
in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm
cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại
tiệm tôi và bảy giờ tôi mới lập thêm một
tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG
số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy
cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ
phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dạng là: xe máy hư,
máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt,
đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì
chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa,
vậy xin các quới hữu muốn mua hay là
sửa món chi thì xin gởi đến cho lời và
viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội
lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá... 6 \$00.	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là... 0 40
Bản đơn tranh 15 Avril sẽ in rồi.	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời... 0 60
Thơ Lục-vân-Tiên... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc-sơn lần đầu... 0 40	Phong-hóa Điếu-hành... 0 50
Sơn-hạ ba thứ nháp lại... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì... 1 60
Thơ Mỵ-Đạt 1 cuốn giá... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì... 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá... 0 25	Conversation... 0 70
Thơ Mã-Thành-Nhĩ-độ-Mai một cuốn... 0 30	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Thơ Trần-đại-Lang in rồi giá... 0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ... 1 20
Phủ-Kiều (3 ^e édition)... 0 20	Miscellannée... 1 40
Thơ Quang-Âm-diễn ca... 0 35	Cours d'Annamite... 2 50
Tướng Sơn-hạ thứ ba giá... 0 30	Cours gradué... 2 50
Chánh-tả và Lục-tục... 0 10	Thức kiêu về sự thi hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bôn quốc... 1 \$00
Tướng Kim-thạch-kỷ-duyên... 0 60	
Tướng Lưu-Tử-thương quyền 0 20	

Ái muốn mua thì đến lại nhà bán sách mà mua, còn những qui khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM
1	Vendredi.....	16	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	2	CHŪA NHỰT
2	Samedi.....	17	Thứ bảy	18	Lundi.....	3	Tháng 5 Annam
3	DIMANCHE.....	18	CHŪA NHỰT	19	Mardi.....	4	Thứ hai
4	Lundi.....	19	Thứ hai	20	Mercredi.....	5	Thứ ba
5	Mardi.....	20	Thứ ba	21	Jeudi.....	6	Thứ tư
6	Mercredi.....	21	Thứ tư	22	Vendredi.....	7	Thứ năm
7	Jeudi.....	22	Thứ năm	23	Samedi.....	8	Thứ sáu
8	Vendredi.....	23	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	9	Thứ bảy
9	Samedi.....	24	Thứ bảy	25	Lundi.....	10	CHŪA NHỰT
10	DIMANCHE.....	25	CHŪA NHỰT	26	Mardi.....	11	Thứ hai
11	Lundi.....	26	Thứ hai	27	Mercredi.....	12	Thứ ba
12	Mardi.....	27	Thứ ba	28	Jeudi.....	13	Thứ tư
13	Mercredi.....	28	Thứ tư	29	Vendredi.....	14	Thứ năm
14	Jeudi.....	29	Thứ năm	30	Samedi.....	15	Thứ sáu
15	Vendredi.....	30	Thứ sáu				Thứ bảy
16	Samedi.....		Thứ bảy				

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.
Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LÊN NGÀY

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bán quốc một năm... 5 \$00	CHỖ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH	1 ^{er} Page le centimètre \$ 1 50
sáu tháng... 3. 00	Ty Di Phước	2 ^o Page le cent... \$ 1 00
Tại Đông-dương	Đường LAGRADIÈRE số 161	3 ^o Page le cent... \$ 0 80
Người Langsa ở ngoài-quốc một năm... 10 \$00	SAIGON.	4 ^o Page le cent... \$ 0 60
sáu tháng... 5. 00		
Tại pháp cũng ngoài quốc 10. 00		

LỜI RAO

Ái muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bôn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Luận buồn bán, nghĩ cho đến nơi, thì cũng là đều có ích lợi lắm.
Lầy việc nhỏ mà vì, thì rõ việc lớn. Vì như hai người không nghèo cho lắm, mà cũng không

đủ, có vợ con vẫn liền như nhau; một anh mướn ba chệt công ruộng mà làm ruộng; còn một anh ra chợ bán hàng vật, hoặc trâu, cau, chuối mít, rợu thuốc, trà nhơn. Vậy xin bạn hữu xem đi xét lại mà coi, trong hai anh đó anh nào sướng? anh nào cực? anh nào sản liên mặc? anh nào mặc tiền chịu? Theo sự tôi thấy như vậy. Anh làm ruộng cực nhiều bề lắm, cực phải chiều lờn chủ ruộng, cực vì bỏ độ chừ trâu, cực phải này kẻ phá người bừa, cực đến lúc cấy và nhổ mạ; nhà thiếu sức, phải đi vay từ gia, một phải hai lời năng đầu nài; mặc lời ăn trước trả sau; hai người này công trồng công gặt; trong mùa nước xem dài đặc đặc; trông đến khô nhờ bóng trái đường bao; khi đập ra lúa hạt xào xào, để cho sạch rồi phân lam phân tử; bị nợ vất thuốc, đầu thiệt dữ, cùng bạn hàng bán trái cũng lụng; may dặng mùa vừa trảy vừa chung, ra khô gộc,

tay người đã phải sạch; chờ mùa khác cũng làm như cũ, như vậy hoài xương rừ cũng không dư. Rồi chẳng may mà mùa thất, tránh đầu khỏi kẻ lời lưng, người kéo áo Nghĩ thiệt cũng đáng thương mấy anh làm ruộng nhỏ, thiệt chẳng lợi chút nào. Nhưng vậy mà thói tục đã quen, nghề cũ để đổi thay xem chớ khổ.

Còn anh bán hàng vặt; hông heo trong buổi chợ, chống ở khúc trên, vớ dĩ chặn dưới, hoặc mua sí quít cam, chanh bưởi, hoặc đón người gả vịt, chuối dứa; mặc thùng dụng ra đống đống, dưa; lời ngọt diệu, cây hơi trảo chặc; xét cho kỹ đời đời mà không ác, bởi nghề công cho sanh lợi cũng vừa; chịu đổi lòng ở trẻ bán dưa, ăn lời bội cho rộng xài dư phi. Xét cho kỹ thiệt sút trang nông si, nhưng mà theo đời xài, có sẵn vốn, dặng dễ xài; nghĩ cuộc trần thì ai cũng như ai, miễn có bạc có tiền là khỏe xác; đạo buôn bán phải cầu cho tân phát, tân phát thường thì tiến lợi có thường; cũng biết rằng man tiếng con thương, cầu một lẽ cho rõ câu kì hóa.

Ấy đó, xin xem kỹ lại trong hai anh tiểu biểu tâm thương mà một anh làm ruộng, còn anh đi buôn; thì anh đi buôn ăn uống rộng bề xây trở, bởi sẵn tiền qua lại bán buôn. Chớ như anh làm ruộng nhỏ, cứ lo thiếu đủ của người, trong lòng nhọc, lại uống ăn đều cực khổ. Việc nhỏ như vậy, thì việc lớn có khác đâu? Sanh trong nước chúng ta bây giờ, phải rằng mà hùn hiệp cho đồng dặng buôn bán, cho rộng đường xây trở; có lớn vốn để bề giúp đỡ, người thiếu xài nhờ có chỗ dư; nếu không lo, kẻ kẻ làm tư, bị buồn sức, túng không ai đỡ. Xin ban hữu cơ buôn đừng sợ, hề nhiều người việc nặng cũng kham; bởi một đầu bớt tánh cam lam, hiệp đồng bạn đỡ mình là lẽ chắc. Lời xưa có nói: « Khoan tắc đất chúng. » (Rộng thì dặng dặng).

Khuyến anh em hồi chớ ở không, Rộng buôn bán nhỏ to đều có lợi.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bèn-tre.

CẢM TẠ CHƯ TÔNG THÔN HƯƠNG CHÚC

Chợ-lớn, Gia-định và Gò-công.

Kính ít lời cảm tạ tông thôn,
Cùng quý chức thuộc viên chư hạt,
Hội tuyên cử tôi tuy vị đạt,
Nhưng mà, ơn chư viên cho sò cũng nhiều,
Tôi ngỡ là gia vận phiêu diêu,
Ê cô bác không lòng chiều cô,
Nay mới rõ anh em còn ái mộ,
Vì nhớ tên phụ mẫu lưu phương,
Tôi cảm ơn chư vị lòng thương,
Dầu đắc thất dinh dư hà túc loạn,
Ước dặng gặp trường đồ tri mã tuần,
Trong vài năm phước nguyện tái lai,
Cầu đền khi cứu nhứt thức non tài,
Nhờ khóa từ công thành danh toại,
Xin chư vị tôn tâm tương ái,
Tôi quyết đến cô cập chi ân,
Sau may nhờ dặng dự các lân,
Lòng nguyện trả cho tròn công khuyến mã,
Dài vắn ít lời cung tạ,
Phải chăng xin chư vị nhiệm ngôn.

VỠ-VĂN-TRAI, Cẩn đôn.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ nhứt hết chúng tướng rồi sai thính Không-Minh đến nghị việc. Không-Minh hỏi hờ đi đến, vào ngồi xong rồi, Châu-Du hỏi rằng: « nay đã gần ngày giao chiến với Tào binh hoặc đánh thủy, hoặc đánh bộ, thì phải dùng binh khi chi làm trước? » Không-Minh đáp rằng: « sông thì lớn lắm phải dùng cung tên làm trước. » Châu-Du nói: « lời Tiên-Sanh nói rất hiệp ý lời, ngặt vì trong quân ta nay thiệt không có tên cho đủ mà dùng, vậy thì tôi phải cùng Tiên-Sanh xin coi sóc cho thợ nólàm chừng mười muôn mũi tên, thì mới đủ dùng, ấy cũng là việc công, xin Tiên-Sanh mượn chớ thôi từ. » Không-Minh nói: « Đò-Độc đã phú thác là đầu tôi chẳng hết lòng, chẳng hay mười muôn mũi tên, chừng nào muốn dùng. » Châu-Du nói: « trong chừng

mười bữa, ước rồi dặng chẳng? » Không-Minh nói: « binh Tào gần đến nay mai, nếu đợi mười ngày, thì việc cả ất hư. » Châu-Du hỏi: « Tiên-Sanh liệu chừng mấy bữa mà rồi? » Không-Minh nói: « trong chừng ba bữa tôi sẽ dặng nạp 10 muôn mũi tên cho. » Châu-Du nói: « giữa chôn ba quân chẳng nên nói chơi. » Không-Minh nói: « tôi đâu dám nói chơi với Đò-Độc, xin lập quân lính trạng, ba ngày chẳng xong tôi cam chịu tội. » Châu-Du cả mừng; bèn dạy quan Chánh-Tư đem giấy mực ra, lại bày mượn thớt dãi và nói rằng: « chừng việc binh rồi rảnh, tôi sẽ tạ ơn khố nhọc của Tiên-Sanh. » Không-Minh nói: « hôm nay chẳng kịp, ngày mai khởi sự, qua bữa thứ ba ngài phải sai năm trăm quân xuống má sông mà chờ tên. » Không-Minh nói với Châu-Du rằng: « hoặc là ông nói giỡn chẳng. » Châu-Du nói: « ấy là va muôn thác, chớ chẳng phải ta bức va, nay rõ ràng và làm văn doan trước mặt chư tướng, dầu cho va mà có mọc dặng hai cánh bay cũng chẳng khỏi ta phen này, ta cứ dặn quân thợ nó cứ ý chậm trễ, phàm các đồ vật dụng chẳng phát cho đủ, thì lúc nhiên va phải trễ quá hạng kỳ, chừng ấy sẽ định tội va, thì va còn nói chi nữa dặng; ông phải đi dọn thớt coi va làm sao rồi về nói lại cho tôi hay. » Lô-Túc lãnh mạng đến ra mắt Không-Minh. Không-Minh nói với Lô-Túc rằng: « tôi đã có dặn ngài, xin chớ nói thiệt với Công-Cẩn, sợ va muôn lại tôi, chẳng dè ngài lại không giấu giùm cho tôi, nay quả nhiên làm cho sanh việc ra rồi, trong ba ngày làm sao cho dặng đủ mười muôn mũi tên, vậy thì ngài phải cứu tôi. » Lô-Túc nói: « tại ông gieo lay họa cho mình, tôi cứu sao cho dặng. Không-Minh nói: « vậy thì xin Từ-Kiến giúp cho tôi mượn hai mươi chiếc thuyền, mỗi chiếc quân sĩ ba mươi người, trên tay cầm thì dùng vải xanh mà làm máng; lại bỏ cỏ khô với rơm cho nhiều mà kiên hai bên thuyền tôi sẽ có chước hay mà dùng, đến ngày thứ ba sẽ có đủ mười muôn mũi tên, duy có một đầu là xin ngài chớ cho Công-Cẩn hay, nếu va hay rồi thì kẻ tôi ất hư. » Lô-Túc tuy ừ hừ song chẳng rõ ý chi vậy, về nói lại với Châu-Du mà thiệt cũng chẳng nói việc Không-Minh muốn mượn thuyền, duy nói rằng Không-Minh chẳng dùng tre, lông, sơn, keo,

chi hết thủy, va có cách khác. Châu-Du cũng ấy làm lạ mà nói rằng: « thôi, dè dù ba ngày rồi coi va làm sao. »

Còn Lô-Túc về lên lựa hai mươi chiếc thuyền nhẹ mỗi thuyền đều đủ ba mươi người, cũng vải, rơm, cỏ khô các vật đủ hết, giao cho Không-Minh điều dụng. ngày thứ nhứt chẳng thấy Không-Minh động tĩnh chi hết, ngày thứ hai cũng ym liêm; qua ngày thứ ba vừa lúc canh tư, Không-Minh lên mời Lô-Túc xuống thuyền. Lô-Túc xuống đến nơi mới hỏi Không-Minh rằng: « ông với tôi đến có ý chi? » Không-Minh đáp rằng: « mới ông đến dặng đi lấy tên. » Lô-Túc hỏi: « đi đâu mà lấy. Không-Minh nói: « Từ-Kiến chớ hờ, dè đó thì biết. » Bèn khiến lấy giấy giải cột hai mươi chiếc thuyền lên với nhau, rồi nhắm bờ phía Bắc thẳng tới, đêm ấy sa mù xuống mịch trời, dưới sông Trường-Giang lại càng nhiều lắm, đứng gần một bên cũng chẳng thấy nhau dặng. Không-Minh thúc tay lên đèn trước. Qua đầu canh năm, thuyền đã đến gần trại Tào-Tháo; Không-Minh khiến quân giầy thuyền lại mũi phía Tây lái phía Đông, dặng ra một giây, rồi ở trong thuyền giục trống la hét vang giầy. Lô-Túc thán kinh nói: « nếu binh Tào ào ra thì liệu làm sao? » Không-Minh cười rằng: « tôi liệu trời dặng sa mù, Tào-Tháo ất chẳng dám ra, hơn ta cứ uống rượu chơi cho vui, chừng sa mù tang rồi sẽ trở về. » Còn bên trại Tào-Tháo, thì Vu-Cầm với Mao-Giải nghe trông coi tờ mờ quân hết vang giầy, liền mau phi báo cho Tào-Tháo hay. Tào-Tháo truyền lệnh rằng: « sa mù mờ mịch, mà binh giặc lại đến, thì chúng nó ất có mai phục, chẳng nên khinh động, phải rao cho thủy quân cứ đứng cung tên mà bắn dứa; lại sai người đi lên trại báo, dò Trường-Lieu với Từ-Quan, mỗi người phải đem ba ngàn quân cung tên tức tốc xuống má sông mà bắn giúp. Hiệu lệnh truyền ra chưa đến, Mao-Giải với Vu-Cầm sợ binh Giang-Nam áp vào thủy trại, nên đã truyền quân dàn ra trước trại mà bắn, giầy phúc trên trại bộ binh cung tên kéo dè, cả thấy hơn một muôn người đều cứ nhắm ra ngoài sông mà bắn, tên xuống như mưa. Không-Minh dạy quân giầy thuyền lại mũi phía Đông lái phía Tây mà hùng tên, còn i tập thì cứ rưng rưng la hét. Đến lúc mặt trời mọc lên cao, sa mù tang

Thi phổ.

lần. Không-Minh hỏi quân thâu thuyền trở về, coi lại hai mươi chiếc thuyền hai bên rơm kiền dấy cứng những tên. Không-Minh lại dạy quân mỗi chiếc thuyền, đều nhau một lược la lớn lên rằng : » ta ơn Thừa-Tướng cho tên !

Lúc bình Tào phi báo cho Tháo-Tháo hay ; thì bên này thuyền nhẹ nước xuôi, đi đã xa hơn hai mươi dặm, rước theo không kịp ; Tào-Tháo tức giận chẳng cùng. Không-Minh về khỏi rồi mới nói với Lỗ-Túc rằng : « mỗi chiếc thuyền rước nặng hơn 5 sáu ngàn mũi tên, thiết Giang-Đông chẳng nhọc sức lớn, công hức nào hết mà đã nặng hơn mười muôn mũi tên, ngày mai lấy đó đâm mà bắn lại bình Tào, chẳng tiện hơn. » Lỗ-Túc nói : « Tiên-Sanh thiết là thần ; sao mà biết nặng hôm nay có sa mù. » Không-Minh nói : « làm Tướng mà chẳng thông thiên văn, chẳng biết địa lý, chẳng thạo phép kỹ-môn, chẳng hiểu việc âm dương, chẳng xem trận đồ chẳng rõ binh thế, ấy là tướng bần tài ; trước ba ngày tôi đã toán biết hôm nay có sa mù, nên mới dám lãnh hạng kỳ ba bữa, Công-Cần bảo tôi 10 bữa chờ rồi, rồi va lên xuôi thợ làm cho bè trẻ, đồ vật dụng cũng chẳng cấp cho đủ, làm cho tôi trẻ quá hàng kỳ, rõ ràng là ý muốn giết tôi ; tôi mạng tại Thiên-Công, Châu-công-Cần giết tôi sao được. Lỗ-Túc rất kính phục. Lúc thuyền đến bờ thì Châu-Du đã sai năm trăm quân chực nơi bờ sông mà chờ tên. Không-Minh bảo xuống hai bên thuyền mà lấy, nặng hơn 10 muôn mũi, đều đâm vào chôn trung quân mà nạp. Lỗ-Túc vào ra mắt Châu-Du, rồi thuật các việc Không-Minh lấy tên lại. Châu-Du thán kinh mới than giải rằng : « Không-Minh thần cơ diệu toán thiết ta chẳng bằng. » Người đời sau có làm thơ khen rằng :

Sương trời sa xuống chôn Trương-Giang,
Mù mịch xa gần, khó biện dàng,
Tên bắn như mưa thuyền hứng chịu,
Ngày nay Gia-Các phục Châu-Lang.
(sau sẽ tiếp theo)
CANAVAGGIO:

CHỮ SÀI :

Trong kỳ nhật trình số 133 chỗ bài thơ từ cũ có lộn một chữ, câu : ham vinh Trương, Thái, hồng bán chầu ; Xin đọc lại buổi chầu.

Thơ của Thầy Trước làm Giáo-thọ tại Bà-ri-a, kính tặng ông CANAVAGGIO, tân vinh Hộ-Đống quân hạt :

It lời ngàn dặm kính mừng ông,
Quần hạt ngày nay dự hội đồng ;
Dần vật Nam-kỳ dấu dựng toại,
Uông ba tất lưới sẽ nhớ công.

Sẽ nhờ công khổ bức thông minh,
Sỏi khắp trời nam rõ sự tình ;
Thầy chỗ bắt bình người bốn quốc,
Nỡ khoanh tay ngó ở làm thịnh.

Lê tụng Tân quan Cao Bình hộ trưởng,

Hộ ái tư dân trị chánh tâm,
Nhơn nhơn cảm hóa tự mình cảm,
Nhĩ hà cộng đức khoan nhơn chánh,
Đại tiểu tương đồng hướng mộ tâm,
Hi ký đăng quan thiên bửu vị,
Ngô tâm cảm vọng phục hàm lâm,
Nguyễn kỳ bạt táng hân hoan lạc,
Kính tặng đa tình đậm thủy ngâm.

Y-sĩ, Trương-cử-Thiện, (Bền-tre)

Lê nghi biết đủ xử đời xong,
Tặng chữ quan thăng khánh toại lòng,
Tân chánh gồm lo đời rõ chí,
Quan dân gắn giữ nước đều công,
Cao sang đã phi người ưa mến,
Bình đẳng càng xuê bạn ước trông,
Hộ trị trong ngoài dân cảm đức,
Trưởng thành rõ biết nước nhà đồng.

Ký Hoài, Bền-tre.

Mừng người sửa trị việc đã xong,
Vỏ trần muôn dân toại tâm lòng,
Trao chước tước trời an dạ chánh,
Đổi mãi lộc nước phi lòng công,
Trong thành nhiều kẻ thêm mơ tưởng,
Ngoài quận hiềm người những ước trông,
Ngày thảo mây ai xin giữ vẹn,
Gần xa đón khắp tiếng như đồng.

Y sĩ, Trương-cử-Thiện, Bền-tre.

Thiên biên.

Cung hạ qui hữu Đông-văn-Điện, thăng thọ phó-quản tại Chợ-lớn.

Mừng Ngài nay đã toại công danh,
Phó-quản cao thăng hắng phước danh,
Ren bạc hai tay là mắt ngọc,
Vận lành một thuở đẹp mây xanh,
Đạo nhà vẹn vẻ đã nên mặt,
Lộc nước gọi nhuần có mây anh,
Cửa võ ba từng đã vượt khỏi,
Mừng Ngài nay đã toại công danh.

Trần-vinh-Thạnh, Commis au Trésor.

Vội mừng ngài dựng bức cao sang,
Thăng thọ vậy vui dự tiệc bàn,
Rõ mặt trong cơ người kính chầu,
Nức danh các lòng tiếng đón vàng,
Bây lâu giúp nước công dày giã,
Một thuở ven mây trí nhẹ nhân,
Gặp vận ba sanh đã phi nguyện,
Như vậy mới đẹp chí hồng tâu.

Lê-xuân-Thời,

Secrétaire à la Douane (Manufacture d'opium)

Nghe tin thăng thọ đến mừng ông,
Phó quản tước ban rất xứng công,
Trưởng hồ bày chữ cai đội ngũ,
Rừng Mên bỏ thuở lướt gai chông,
Công dày ắt dâng danh van toại,
Phước có chớ lo sự nghiệp không,
Phải tướng Bình-Dương khoanh rờ bạc,
Bình thôn thêm vững chỗ nhờ trông.

Nguyễn-thiện-Kê,

Secrétaire à la direction de l'Enseignement.

Tặng Hiền-Liêm đường nhật thủ,
Phụng hòa nguyên vẹn

Đau lòng chi bấy hồi Thiên-công,
Đạo vợ nghĩa chông nặng núi sông,
Đạo vợ Kim-Cải lòng chua xót,
Thờ cầu Kim-Cải lòng chua xót,
Trông đền Lam-Điện dạ ngó mong,
Thờ gian trong đục ai chẳng biết,
Sang lệ lia nhau mặt nghĩa đồng,
Gần dặm xa xuôi còn mong trở,
Lẽ còn người mặt thiết lòng trông.

kính đề :

Huỳnh-hữu-Phát, Employé de Commerce.

Chưa rõ việc dữ lành, xem để mục lòng người đã áy náy. Chừng một trăm năm trở lại, người tuổi cao tác cả cũng chưa nghe. Chưa nghe rằng bảo tổ trong tháng ba, tục hằng nói tháng mười thì bảo lụt. Tục ngữ thường nghe như vậy : « Ông tha thì bà chẳng tha, đánh nhau một trận 23 tháng mười. » Bởi vậy cho nên trong tháng mười là lệ. Ai dè lẽ trời không rõ, đời đời thin lín ; có công sanh, thì hại há dám hơn ; nhưng mà phận dân vật động lòng nên than thở. Thương thế cuộc phải chịu nhiều tai biến, buồn cho sanh linh mắc lầm hiểm nghèo. Rồi cho nhiều người, đã nghèo mà lại gặp eo, đóng thuế nước lại bị thêm trời phạt ; nhiều kẻ thác miệng cơm chưa kịp nước, lắm người chiếm cái áo chưa trông tay ; hỏi ai ai làm tội làm thay, nên tạo hóa dày thân cho cực ; tuổi bắt hoặc cũng đã nhiều lần tức, nhưng vậy mà cái lần này thầy cũng bớt buồn ; cũng bởi vì xét lý cho tường, nhờ có ngữ rằng câu tác nghiệp : « Thiên tác nghiệp du khả vi, tự tác nghiệp bất khả huệ. » Nghĩa là : Trời làm dữ còn khả tránh, chứ người làm dữ chẳng khả trốn.

Tuy tôi luận vậy, chớ xét rõ thiệt buồn, buồn cho người sống thác tự trái chơi, buồn cho thế nên hư theo chiều gió ; buồn lắm kể lia mẹ cha, xa con vợ, buồn nhiều người hao sự, sáng mắt cửa nhà ; buồn cho người chìm nổi giữa phong ba, buồn cho kẻ đặt đờ trời gian hải.

Trong ngày 16 tháng ba 6 giờ ban mai, trời mưa rì rả tục gọi mưa kéo dài, trời rập rờn chẳng có mặt trời, mưa như vậy đến mười hai giờ trưa, gió có hơi thổi mát, ngon, thổi rì rào đến hai giờ chiều, lúc này, trời mát lắm, thổi cho đến nhà xiêu cột gỗ, thổi thẳng hơi tâu úp ghé chiêm ; tại Saigon-mengá đầy dằng, bên Xóm-Chiêu nhà lán chập dầy, nước dâng lụt nhà-bè Long-Kiến, trâu bò trôi người vật lao xao ; người mất con, kẻ lạc mẹ cha, nói rõ chuyện đau lòng cho dân vật. Sông Bền-Nghé ghe chài ghe gạo, cùng đầu lửa ghe dò, hơn ngoài trăm chìm mất xác mặt thủy, dư ngàn họ khóc than đầu đi biển. Đường xe lửa Mỹ-tho không chạy đến, cũng vì cây ngã cột xiêu ; đóng bảo xem càng mạnh càng

nhiều; đèn trời lồi nội thành đều chịu tội, bởi đèn khi bị giông ngã cột, máy sập rồi không dám chạy hơi. Trọn một đêm cứ thổi hoai hoai, qua 17 mới ngời ngọn gió. Số hao mất bao nhiêu chưa rõ, chớ, lý nghĩ thường ắt quá ngàn người, Xin anh em rút xét việc đời, trời còn biển huân người sao khỏi. Nhưng vậy mà, hơi chớ lòng đời đổi, mà quên đạo quên nhân; khuyên đừng đá bắt lương, mà sanh tai sanh hại; khuyên đừng tham mà tính sái, hơi chớ vay mà lăm gian. Phận làm người phải rõ hệ quan; sai đạo lý ắt mang tai hại. Ắt lời phải trái, cho bạn giải khuây.

Chủ Bút.

Giết chó khuyến chồng.

Đời nhà Đường có hai anh em họ Võ, cha mẹ mất sớm, để cha lại nhiều. Võ-tuần-Tú là anh, việc đời lữa đã thành, cảm thê quyến cha mà giữ gìn gia sản; em là Võ-tuần-Tài, cực vì còn nhỏ, nên phải theo nương nãi cùng anh, chưa được bề riêng tư gia thất. Tuy tiếng đời hay nói xa mỗi chơn, gần mỗi miệng, chớ anh em Tuần-Tú chung cùng với nhau như bát nước đầy, xóm giếng đều khen ngợi.

Tuần-Tú có tánh ham vui, hay quyền luyện bạn tác đèn trà rượu chơi bởi. sau lại kết nghĩa với tên Triệu, tên Thuyền, nguyên cùng nhau phủ cọng lạc, bán cọng ưu, thích huyệt thệ đoan mặt lý đường sanh tử. Bởi vậy cho nên Triệu, Thuyền, tới lui không khi hở; lúc chén rượu, lúc cuộc cờ, cười trót đêm, vui đầy tháng. Mỗi khi Triệu, Thuyền đến, chỉ cho khỏi cực lòng vợ Tuần-Tú, nặng bụng em, song vợ Tuần-Tú thấy ba người tâm đầu ý hiệp, nên ghen mặt lăm thính, để chờ ngày rập rành kẻ độc; Còn em là Tuần-Tài, thấy hai anh nọ lữa đồ kim ăn, lại bị mặt quạo mà mất sợ anh nên làm ngọc không nói.

Một bữa Tuần-Tú dắt Triệu với Thuyền về nhà, hỏi vợ dọn đồ thết đãi. Gặp lúc Tuần-Tài trong mình không yên, song phải rắng xuống bếp mà giúp giùm cho chị, nên và lăm và nói lăm bẩm: «Khéo tới ăn uống lăm rộn.» chẳng để gió phát đến tai Triệu, Thuyền; Triệu, Thuyền nghe nội

ý, giận cảm gan, quày quả đứng dậy giả từ Tuần-Tú mà rằng: «Hai tôi tưởng bụng anh đèn chơi, phải quyết đèn lăm rộn chủ ba ở mô mà chủ nhiệt hai tôi như vậy? Ngồi lầu đây cũng thẹn thường, xin anh để hai tôi về cho khuất mặt.» Tuần-Tú lật đật cẳng hai người lại, chiếu lồi rồi kêu Tuần-Tài lên rầy sao có ngổ ngang giếm buồn lồi xúc phạm bạn mình. Vợ nghe, dưới bếp chạy lên cang chống mà rằng: «Hỡi này, chủ ba nói may dữ, bữa nay có đĩ ấn bọn, chớ chủ mô giếm nói đều ấy; đều có vậy, tôi là lớn, lẽ đâu tôi lăm tai mà nghe không rầy chú, Tuổi thôi, xin quới khách mua phần, nẩy nẩy rượu cúc chén quinh, ngồi lên rút tác thù vui lòng chơi một tiệc.»

Triệu, Thuyền vị tính Tuần-Tú, nên gương lăm vui mà cảm dứa. Đoạn rồi trở lại nhà, và đi và bán luận với nhau, tằm mưu lập kế, lo lăm sao cho Tú xa Tài, Tài xa Tú, bằng chẳng thì đường tới lui không tiện có ngày cũng mất mỗi ăn. Vậy Thuyền mới nói với Triệu rằng: «Tôi có mưu cao sáng định cho việc ấy, ngày mai, lồi xê, anh qua nhà tôi, hai đứa mình sửa sang rượu thịt rồi mời anh Tú tới dự tiệc thì xong.» Triệu ừ, nói vậy hay vậy, để mai sẽ hay.

(sau sẽ tiếp theo.)

Trần-văn-Kỳ,

Ecrivain à l'arsenal Saigon.

CÔNG-TI DƯA XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HẰNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đấu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngợi công, ít hao mà đi xa, lồi sở phí chừng 0\$ 98 mà đi đặng 100 ngàn thước. (Cổ tờ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươn-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán dù đồ bỏ trợ. Bán Tàu và Cù-lạp máy hơi chạy hay và lẹ, để chuyên chở và dòng thoan. Đóng bó đời để dùng trong máy quân hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chực binh

và Đại-Thần Thượng-Thơ chủ Quản-hạt, và rồi hành Paris, cùng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngách Thượng-chánh, lại có chịu đá gán chấp những sở thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đấu xảo, đều đặng thưởng lăm hơn hết.

Đóng lòu từ 1 — 2 — 4 đồng hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đổi đấm chạy hơi chơn vị; hay là trở máy ngược lại.

Cù-lạp đời 7 thước có xa-tua trước và sau. máy một hay là hai đàng hơi, chạy mau 16 ngàn, thước trong một giờ, đi ra biển đặng.

Tàu can lương, chơn vịt sáu xuống chừng 2 — 3 tât tay.

Ái muốn, gởi thơ hay là đèn tại hãng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGỰA CỘT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHANER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da hun và sửa xe, sơn xe.

Ái muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đèn.

Có người muốn bán những đồ kể ra sau này:
1° Một cái xe bốn bánh kêu rằng xe Victoria đời lăm, xe ấy đóng tại Paris nơi hãng Bevalette;

2° Một cặp ngựa cũng tốt chừng 7 lăm tuổi;

3° Hai bộ đồ bắc kẻ, xai rồi chừng hai năm.

Hai thấy xe ngựa đó bắc kẻ, đều còn tốt hết, như ai muốn mua thì đến nhà ông quan tư Commandant de la Défense mobile, ở tại đường Amiral Page số 9; nguyên khi trước đó là đường Hồng-kong mà hồi.

Kính lời cho chủ Quí-hữu rẽ kể từ ngày 0 Janvier 1904, tại đường Boulevard Chaner tục kêu là đường kinh lập) số 95 97, sẽ mở một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa

các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn tội để cho Quí-hữu dùng, khi muốn để kiến vỏ Chassis hay là lấy kiến ra.

Như ai muốn mua các món đó chỉ hoặc đem về dùng hoặc đặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lăm má mua giùm. Bất kỳ món chi hệ có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở lại chỗ lăm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lầy lòng vui mừng mà rước chủ Quí-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đật mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chủ Quí-hữu đặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59; có bán đủ các thứ thơ và tướng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tới thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, lại tiệm tôi bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa đặng là: xe máy hơi, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đóng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quí hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đèn cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINA, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Cổ bản Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên còn một năm là 50 số giá.... 6 \$00	Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mện-Chước giá 1 cuốn là.... 0 40
Bến đôn tranh và bài ca giá.... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.... 0 60
Thơ Lục-ván-Tiên.... 0 \$60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.... 0 40	Phong-hóa Điều-bành.... 0 50
Sơn-hậu bá thứ nhập lại.... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì.... 1 60
Thơ Mạ-Đội 1 cuốn giá.... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn thứ nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá.... 0 25	Conversation.... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai.... 0 30	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rời giá.... 0 40	Vocabulaire Truong-Vinh-Ky.... 1 20
Phủ-Kiều (3 ^e édition).... 0 20	Miscellannée.... 1 40
Thơ Quang-Ấm điển ca.... 0 35	Cours d'Annamite.... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.... 0 30	Cours gradué.... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.... 0 60	Thức kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc.... 1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG NĂM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM
1	DIMANCHE	16	CHUẢ NHỰT	16	Lundi	2	Thứ hai
2	Lundi	17	Thứ hai	17	Mardi	3	Thứ ba
3	Mardi	18	Thứ ba	18	Mercredi	4	Thứ tư
4	Mercredi	19	Thứ tư	19	Jeudi	5	Thứ năm
5	Jeudi	20	Thứ năm	20	Vendredi	6	Thứ sáu
6	Vendredi	21	Thứ sáu	21	Samedi	7	Thứ bảy
7	Samedi	22	Thứ bảy	22	DIMANCHE	8	CHUẢ NHỰT
8	DIMANCHE	23	CHUẢ NHỰT	23	Lundi	9	Thứ hai
9	Lundi	24	Thứ hai	24	Mardi	10	Thứ ba
10	Mardi	25	Thứ ba	25	Mercredi	11	Thứ tư
11	Mercredi	26	Thứ tư	26	Jeudi	12	Thứ năm
12	Jeudi	27	Thứ năm	27	Vendredi	13	Thứ sáu
13	Vendredi	28	Thứ sáu	28	Samedi	14	Thứ bảy
14	Samedi	29	Thứ bảy	29	DIMANCHE	15	CHUẢ NHỰT
			Tháng 4 Annam	30	Lundi	16	Thứ hai
15	DIMANCHE	1	CHUẢ NHỰT	31	Mardi	17	Thứ ba

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00
Tại Đông-dương
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 40 \$00
sáu tháng... 5 00
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

Chủ NƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Đê-Thước

Đường LAGRADIÈRE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^o Page le cent..... \$ 1 00
3^o Page le cent..... \$ 0 80
4^o Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Đã gần ba năm tôi luận việc thương cổ, vì ý muốn cho người bản quốc buôn bán cho đồng, đừng cho có lợi nhiều; thì xét lại cũng có một ít nơi, đã bày buôn bán, xem lại cũng có thành lợi hơn lúc chưa buôn. Vậy tôi lấy làm vui mừng hết sức, và ước ao cho đồng nhiều nơi nhiều chỗ hùn hiệp buôn chung, cho rõ đều đại lợi; khi ấy anh em mới rõ rằng lời luận của tôi có

ích. Tôi thường luận rằng, trong bản quốc có một nghề làm ruộng, nhờ trời cho có nước ngọt đất phân, dễ làm ăn; mỗi mỗi đều cấy nươn về hạt lúa mà sanh nhai; mỗi mỗi đều mua sắm xài dùng đều cũng nhờ hạt gạo của trời sáu tinh. Tôi lại có việc nêu chẳng may thất mùa thì ắt hơn dân bản quốc phải nghèo nàn cực khổ; còn người lâu nay, dù ăn cũng phải trở ra nghèo. Lúc luận vậy, chỉ cho khỏi anh em lớn nhỏ không tin, tưởng tôi bày đểu mà nói; chớ lý nào cả nước đến thất mùa; mà đâu có thất phát đi nữa, thì người ta sao, mình phải vậy; lựa phải nhọc lo cho mệt. Thương ới những tiếng như vậy, mà nở đeo ra, đừng làm cho người tệ việc làm ăn, thà đều phải chẳng. Vậy, xin bạn bản quốc ráng xét xem cho kỹ, như năm nay, mùa không thất cũng không đáng; mà lại giá lúa, thì những; còn bằng hóa thì cứ y cựu giá; vật ăn đồ uống mỗi mỗi như

thường. Tôi xin hỏi: Chẳng biết người bốn quốc từ người dư cho đến kẻ thiêu, có từng xây trong lúc này không? Chẳng biết lo lẩn phần nan không? Chẳng biết có cực lòng cực trí về chặt hẹp đồng bạc đồng tiền không? Nếu trong mấy đệp tôi hỏi đó, mà quả có; thì xin anh em ráng mà tin, và xét giùm lời luận của tôi đã chỉ trước trong ba năm nay. Xem coi mùa chưa đến, thóc, lúa mới vừa nhùng, nghĩa là còn 60, 70 đồng một trăm gia, cũng như cách hai ba năm trước; ấy vậy mà thiên hạ đã thao lo lúng thiêu; cũng bởi mới quen theo giá 90, 100 trong vài năm kê đây; nay mới sụt theo cũ đã lo rầu khó chịu; nếu mà ruồi mắt mùa thì dân vật nghèo khổ ra thế nào nữa? Than ôi! biết sợ biết buồn, mà không lo trước; biết khó biết dễ mà chẳng kể lời ngay; để chờ đến đực tay mới hay là dao bén; ngồi trông cho bề chén, mới biết tát nước khô, trông cho thiệt rồi to, mới hay là khó gỡ; thiệt khen người ít sợ, mà ý lại tinh ma; trời thì ít dám ra, lại chê người sao nhác. — Xin xem thời mà ở, thì rõ việc tới lui; xét lý thành suy, thì phải buồn phải bán; mới an cho.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bèn-tre.

CẢM ƠN CHƯ VỊ CAI PHÓ TỔNG

VÀ HƯƠNG CHỨC CHƯ THÓN.

Trà-vinh Cầu-thơ Sóc-tràng Bắc-liêu.

Người làm ơn chẳng nhớ đã đành,
 Tôi mang nghĩa lo đến là phận;
 Nay chư vị có lòng trạch tấn,
 Cứ tôi lên Quận-hạt Hội-dồng;
 Gửi ít lời cảm tạ mấy ông,
 Nguyễn hết sức cho tròn ơn tiếng cũ;
 Người đã cậy ra thay dân sự,
 Tôi dám đầu quen việc quốc gia;
 Ráng luận bàn dạng rõ chánh tà,
 Nguyễn phân biện cho minh phải chẳng;
 Chịu tiếng gọi nếu nhọc nhằn tôi cũng gán,
 Lành lời chung dẫu cay đắng há lòng nài;
 Xin anh em lớn nhỏ ai ai,
 Có công khó hãy nhậm lời tôi cảm tạ.

NGUYỄN-XUÂN-PHONG

Quản-bút Hội-dồng Trà-vinh.

Hạ tàn vinh.

Chữ bút vài lời cung hạ,
 Hội-dồng quận-hạt tàn vinh;
 Ông Nguyễn-Phong trạch cử tại Trà-vinh,
 Thay bốn hạt nhơn dân hội nghị;
 Mới biệt nam nhi hữu chí,
 Cho hay đặc tri thành danh;
 Người nều cũng bởi mang dã danh,
 Nhưng mà tròn tài đức, mới rằng quân tử;
 Danh đã toại xin lo bé xử sự;
 Công chưa thành hãy lập thể là thời;
 Phận làm trai rõ đạo há rắng chơi,
 Khuyên quý hữu gần công mà hạnh đạo;
 Trí kỹ ít lời can cáo,
 Đồng hương hỏi chữ chấp nê;
 Giọng quê mùa, mới biết cũng nên chê,
 Nhưng mà chỉ vàng đá, anh em xin đừng dè,
 Thành ngữ thì trung nang tận;
 Tài ngôn cũng hạ tàn vinh.

Chữ Bút.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Giấy phút Không-Minh vào trại ra mắt Châu-Du; Châu-Du bực xuống nghinh tiếp và kêu gọi rằng: «Tiên-Sanh liệu toán như thần, người đều kính phục.» Không-Minh nói: «quả quyết kẻ mọn, có lấy chỉ làm kỳ.» Châu-Du mới Không-Minh vào trường ăn uống, rồi nói rằng: «hôm qua chưa tôi sai sứ ra đây thời thúc tàn binh, mà tôi lo chưa đặng kê hay, xin Tiên-Sanh dạy tôi. Không-Minh nói: «tôi là kẻ lục lục tài thương, có kê chỉ cho hay.» Châu-Du nói: «tôi xem thủy trại của Tào-Tháo rất nên nghiêm chỉnh, phải phép lắm; chẳng phải là tám thương mà đánh dặng, nên tôi đã lo một kê, chẳng biết dặng chăng, xin Tiên-Sanh tính thử.» Không-Minh nói: «Đồ-Độc khoan nói ra đã, để mỗi người đều viết trong bàn tay, coi có rập nhau chăng?» Châu-Du cả mừng; bèn dạy quân đem bút mực ra, rồi viết trước trong lòng bàn tay, viết rồi trao bút cho Không-Minh, Không-Minh cũng viết trong tay mình; xong rồi hai người xích lại gần sẽ bàn tay ra mà xem rồi đều cả cười: (nguyên lại trong bàn tay

Châu-Du một chữ *hạ*. (lừa), bàn tay Không-Minh cũng một chữ *hạ*). Châu-Du nói: «nếu vậy thì cả hai anh em ta chớ liệu cũng đặng, chẳng còn nghi ngại đâu chi nữa, xin ông chớ lo.» Không-Minh nói: «hai đàng cũng là việc công lẽ dẫu đi tiếc lậu, tôi liệu Tào-Tháo bị tôi dùng cái kê ấy đã hai phen, nhưng vậy mà va công chẳng phòng, nay Đồ-Độc dùng kê ấy nữa cũng nên (1).» Lúc ăn uống rồi ai về dinh này; các tướng chẳng ai biết gì hết.

Nói về Tào-Tháo từ ngày mất hết hơn mười năm, mười sáu muôn mồi tên, trong lòng buồn giận. Tuân-Như dặng kê rằng: «Bên Giang-Đông có Gia-Các-Lượng với Châu-Du hai người dùng kê, gặp thì khó phá cho đặng, phải sai người qua Đông-Ngô mà trá hàng (là dẫu giồi) dặng làm nội ứng mà thông tin tức, thì phá mới xong. Tào-Tháo nói: «lời ấy rất hiệp ý ta, người liệu coi ai làm dặng-kê-ấy?» Tuân-Như nói: «Thái-Mạo bị giết, em họ va là Thái-Trung với Thái-Hòa đều còn nơi quân trung đang làm Phó-tướng, Thừa-Tướng phải lấy ơn mà kết lòng chúng nó dặng sai qua Đông-Ngô mà trá hàng thì Đông-Ngô ắt chẳng nghi.» Tháo y theo; đem ấy đòi lại hai người vào nơi trường mà căng dặng rằng: «người hai người phải dẫn binh qua Đông-Ngô mà trá hàng, hoặc có động tịnh chuyện chi khá sai người lên về báo cho ta hay, việc nên rồi, ta sẽ trọng gia phong thưởng, chớ có ở hai lòng.» Hai người ấy thưa rằng: «bọn tôi vợ con đều còn ở nơi Kinh-Châu lẽ dẫu dám ở hai lòng, xin Thừa-Tướng chớ nghi, hai anh em tôi nguyện làm đầu Châu-Du với Gia-Các-Lượng mà dặng cho Thừa-Tướng.» Tào-Tháo ban thưởng rất hậu. Ngày thứ hai người đem 500 quân với mấy chiếc thuyền kéo buồm thẳng qua Giang-Đông.

Nói về Châu-Du đang nghị kê tàn binh, bỗng có quân vào báo nói có thuyền bên Giang-Bắc qua đèo Giang-Hiếu, xưng rằng em Thái-Mạo, tên là Thái-Trung với Thái-Hòa. Châu-Du đòi vào. Hai người vào lạy khóc và nói rằng: anh tôi không tội chi mà bị Tào-Tháo nó giết đi, nên hai anh em tôi muốn báo cứu cho anh, mới

(1) Tào-Tháo đã bị Không-Minh dột nơi Bắc-Vọng và Tân-Giê đã hai phen; nay sao Không-Minh biết Tào-Tháo chẳng phòng? là vì lúc Tào-Giá với Bắc-Vọng là bộ vây tại nơi Trường-Giang đây là thủy, nên Không-Minh liệu chắc rằng Tào-Tháo ắt chẳng phòng lửa dột; mà quả y như vậy.

dền dày mà hàng dẫu, xin người thấu nạp; tôi nguyện làm tiên bộ cho.» Châu-Du cả mừng, (2) trọng thưởng hai người, rồi khiến Cam-Ninh dẫn hai người ấy theo làm tiên bộ; hai người lạy tạ, lại tưởng là mắt kẻ minh. Châu-Du lên dỏi Cam-Ninh vào mà dặn rằng: «chúng nó không dám vợ con theo thì ắt chẳng phải là dẫu thiệt, ấy là Tào-Tháo sai dền mà làm gian tế, nay ta lấy kê ấy mà làm kê lại, cho nó thông báo tin tức. Người phải an cần mà dãi chúng nó cho tử tế, và cũng phải để phòng, đợi đến ngày ra binh sẽ giết chúng nó mà tề cơ; người khá tu cần thận chẳng nên sai sảy.» Cam-Ninh lãnh mạng đi rồi, Lỗ-Túc vào ra mắt Châu-Du rằng: «Thái-Trung với Thái-Hòa mà hàng dẫu đây thì là dẫu giồi, chẳng nên thiếu dụng.» Châu-Du nạt rằng: «chúng nó bị Tào-Tháo giết anh, nên dền dày mà dẫu dặng báo cứu, giồi là giồi làm sao, nếu người da nghi làm vậy thì làm sao mà dung nạp những sĩ bốn phương cho dặng.» Lỗ-Túc làm thỉnh lui về qua nói với Không-Minh. Không-Minh làm thỉnh cử cưỡi hoai. Lỗ-Túc hỏi: «ông cứ chi mà cưỡi hoai vậy?» Không-Minh đáp rằng: «tôi cưỡi ông không biết kê của Công-Cần; và sông lại-Giang xa cách, kê tề tác qua lại khó lắm, nên Tào-Tháo khiến Thái-Trung với Thái-Hòa qua mà trá hàng, dặng gióm hành những việc quân tình của chúng ta; nay Công-Cần lấy kê ấy mà làm kê lại, để cho chúng nó thông báo tin tức; sách có nói *binh bất yếm trá*, (việc binh không lẽ không giồi) ấy là mưu của Công-Cần đó.» Lỗ-Túc mới biết mình lầm. — Nói về Châu-Du ban đêm đang ngồi trong trường, bỗng thấy Huỳnh-Cái lên lược vào ra mắt. Châu-Du hỏi: Công-Phúc đem hôm dền đây, ắt có mưu hay mà dạy ta chăng? Huỳnh-Cái đáp rằng: «họ dòng mình ít, chẳng phải đem người mà chống cho nói, sao không dùng hỏa công?» Châu-Du hỏi rằng: «ai dạy ông dặng kê ấy?» Huỳnh-Cái đáp rằng: «tôi xuất tự tại, chẳng phải ai dạy.» Châu-Du nói: «thiệt tôi muốn dùng kê ấy nên để Thái-Trung với Thái-Hòa là kê trá hàng cho chúng nó thông tin tức, ngặt vì chẳng có người nào mà làm kê trá hàng cho tôi.» Huỳnh-Cái nói: «tôi xin làm kê ấy cho.»

(2) Châu-Du mừng ấy, chẳng phải tưởng dẫu thiệt mà mừng, nhơn biết hai người ấy dẫu giồi nên mừng.

Châu-Du nói : « nếu chẳng chịu dòn bụng khổ
sợ thì Tào-Tháo ắt chẳng tin. » Huỳnh-Cái nói :
« tôi mang ơn họ Tôn rất hậu, tuy phải gan
trải mặt tôi cũng chẳng sợ. » Châu-Du lay tạ
và nói rằng : « nếu ông mà khừn làm cái khổ
nhục (3) kẻ này; thì đất Giang-Đông rất may
lắm. » Huỳnh-Cái nói : « tôi dầu thác cũng chẳng
hờn. » nói rồi từ tạ ra về.

(3) Khô-nhục là tan da nát thịt. (Châu-Du khổ tâm,
Huỳnh-Cái khổ nhục; khổ lắm rất khổ, khổ nhục cũng
chẳng dễ gì)

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Đề Nông-cổ luận

kiệt liên hườn thập thú,

Cổ thú rừng cao rặng nuột voi,
Núi theo đường cả mới nên môi,
Bàn xưa thuyền lạ, bao giờ ngót,
Vườn củ hoa đơm mây thúo côi,
Ngụy chim Thiên-thời danh đã toại,
Ngò tranh địa-lợi tiếng còn roi,
Chờ cho Hiệp-phủ hườn châu lại
Kẻ dè tháng ngày đục tợ thoi.

Tợ thoi nhấp nhún đám mây qua,
Vạn vật dôi xây biết mây nhà,
Tài cả dư ngân khen bầy bạn,
Lợi to giúp một cậy ba bà,
Liệu bé bươn chải từ khi trẻ,
Lo dặng nghĩ ngợi đến lúc già,
Ngoại-quốc khéo khôn bầy chức quý,
Huống ta nỗ phụ chút tình ta.

Tình ta đã quyết nhúm nhen lò,
Lấn lỵ ráy mai cứ đánh mò,
Biển cả tìm châu môn mỗi chỉ,
Non cao kiếm ngọc tháng ngày lo,
Dạ nguyên bởi đất làm nên việc,
Lòng iết thì trời cũng giúp cho,
Nhiều bột vỏ thành trăm thức bánh,
Giải lâu kẻ ấy mới ra trò.

Mới ra trò nghĩ dền thương òi,
Tinh tới tinh lui, vậy cũng thối,
Một lác vuong trống chưa thầy bèn,
Mây năm lòn cuối chẳng hay rồi,
Mới lo an nhàn lóm chung vôi,
Rối lại lời thời nàu khác nôi,
Chông vưng rạo nghiêng nhờ rạm đám,
Trách sao diên đảo bạc như vôi.

Bạc như vôi, kia hỏi là thặng,
Biện bạch chưa rồi muốn kiếm ăn,
Tận hiệp lẽ thương tham nặng tuổi,
Chòm nhóm vì bởi uống ngay măng,
Nào ai xử nghĩa cho tuyền vẹn,
Những bợn tham tài khiến nhiều nhần,
Nông-cổ xem qua dều nghị luận,
Vui thay Chú bát mây lời rặng.

Lời rặng cao kiên đã từng đem,
Lựa phải hườn dền chà nem,
Miếng dặng bạc, vàng da, liệu dụng,
Màng chỉ chữ nghĩa cả lem nhem,
Trong hang có cửa nhiều người viêng,
Giữa chợ không tiền ít kẻ thêm,
Ngày diệc ngọc cảm nhà phú lưc,
Nời truyền sự nghiệp dè con' em.

Con em từ lúc của chưa cầm,
Rượng rầy lán la áo ước dầm,
Rừng rậm sạch gai lửa lọc phát,
Cạo bở hết thóc nhọc nhần dầm,
Đống tiền đi trước đã không sỏi,
Chữ phú năm trên dè có lăm,
Gần sức theo thời, trời chẳng bỏ,
Nông thương việc cả chờ âm thắm.

Âm thắm sao dặng kết xong bè,
Gánh vát nhiều phiến mới đủ tre,
Rộng hẹp nhờ ơn kếm với chề,
Cao dày cảm đội chộ cùng che,
Gió xuôi bốt sóng qua dôi hạt,
Nước ngược mạnh chèo tới bãi lè,
Xong thế ấy còn phương thế khác,
Mặt dàu buôn lựa với buôn thè.

Buôn thè buôn lựa há ngối không,
Thuyền lớn quảng chỉ sóng chấp chông,

Đặt hẹp dàu trống, trống chẳng ít,
Đường xa muốn tới, tới còn trống,
Tuy cây ruộng cạn chưa dầm rỏ,
Hè tưới chổi khô cũng trở bông,
Ngân dầm đại bản bay thẳng cánh,
Hăm vì còn đợi buổi thay lông.

Đợi buổi thay lông kéo thiết thời,
Mười bài sơ lược dè mà coi,
Đinh móng lược sóng xem tương tận,
Lông lọng ven mây thầy tở soi,
Tân-tử giao-du xưa đã tạt,
Đào-công ký tích trước còn noi,
Lẽ là nam tử tang bóng chi,
Đó thú rừng cao rặng nuột voi.
Hà-tiên, thơ ký, Nguyễn-phương-Chánh.

Thiên biên.

Kỳ nhật-trình kẻ dầy số 139? nhằm ngày 5
tháng 10, có nói về việc bảo lụt hôm ngày 16
tháng ba, song nói chung, nay xin kể ra những
trào nào có phước khỏi bị hại và những xứ nào
hại cho chừ quý hữu xem mà buôn giùm
cho những người chẳng may.
Tại Saigon, ở dưới sông ghe chài và ghe
chìm chẳng biết là bao nhiêu, còn trên bờ
ngã chại dằng cu li làm dặng dọn không
đều dôi nhà-nước phải cho hơn bốn năm
trời lính lập đi dọn hai ba ngày mới xong.
Hôm đèn khí dừc hết chạy không dặng dều dôi
thành dều phải ở thắm, còn những kho tàng,
bàn giấy, nhà cửa ghe tàu hư hại tính phỏng
thầy ước chừng 1 vẹo 2 ngàn 9 trăm 5 chục
ng bạc.

HAT CHO-LON; Tại chợ thì nhà cửa, kho
dặng, ghe thuyền, nhà máy, lò rượu, lò heo
v. hư hại tính phỏng hết thầy ước chừng
vẹo 7 muốn 3 ngàn 1 trăm dồng bạc. Còn
làng ba lóng dưới : Lộc-thành-hạ, Phước-diên-
làng và Phước-diên-hạ thì nước lụt chìm chết
trời ta chẳng biết là bao nhiêu, từ chợ Cẩn-
lóc sắp lên Cẩn-Giộc cách vài bữa sau thầy nói
sông; thầy mà đau lòng cho người bạc
n. Lúc tang mây lạnh gió rổi, mà còn thắm
những người may mà còn lại, nhà cửa
tàng, gạo tiền trời sạch, không nơi mà

đình trú, dôi rách lang thang. Lúc ấy có quan
Nguyễn-Soái Nam-kỳ với quan Giám-Đốc ES-
COUBET, có đi giải thọ rạch Cẩn-Giộc mà
viên mây xứ ấy; hai quan lớn nầy đến đầu
thì thầy bưng đàn sự bị ruồi ro dôi rách
khôn nạn làm vậy thì quan Nguyễn-Soái ngái
có xuát tiến ra mà bỏ thì cho đàn.

HAT GO-CÔNG. Gò-công thiên hạ hao nhiều
lắm, tại chợ thì nhà cửa phở xá hư hại mà thời
chớ người ta ít hao; duy có mây làng ở gần
biển thì dều rập hết, nhà sập người trôi, người
ta chết dư ngân dền nay mà chòn thầy chưa
hết, tại làng Tân-bình-diên và Tân-thành mỗi
làng còn sót lại chừng vài chục người mà thôi;
làng Kiên-phước và Tân-duân-dông cũng bị
nặng lắm; mà những người còn lại thì dôi rách
lang thang, quan Tham-biện sở tại cũng làm
phước mà phát gạo cho đàn.

Còn VUNG-TAU. Hôm nay người ta vớt
những thầy mà chòn dư trăm ngoài, mà chưa
hết; BA-RIA cũng bao đàn ước chừng vài trăm.

NAM-VANG và BA-NAM nhà cửa cây cối sập
gẫy, ghe chìm hết, dưới sông thì lên những
thầy, người và thầy vật.

Tại MY-THO. Nhà cửa lâu dài đình giầy gi,
cái thì hư, nơi thì lóc nóc, chỗ thì sập, cây cối
lốp thì gãy ngan, lớp thì tróc gộc, trường học
bãi cũng vì hư sập, còn những nhà lá thì 10
phần hết 9. Chaloupe của các chú 3 4 chiếc
dều chìm hết, những ghe buôn chìm, bẻ chẳng
biết là bao nhiêu, người ta chết dư ngân, có
một dều nầy cũng lạ! tại làng kia có một
người nhà giàu, đêm ấy ăn cướp kéo dền quyết
dánh anh nhà giàu ấy mà lấy tiền, chẳng ngờ
lúc ấy trời bão mây cối nhà lòi xóm đó dều

sập ráo, có một cái nhà anh ta không sập,
nên những kẻ bị nhà sập không nơi đình trú,
dều ùng ùng dền nhà anh ta mà dục mưa,
lúc ăn cướp kéo dền nơi, thầy có đồng người
không dám đánh, kêu nhau buồm đi mất hết;
xi bụi l. ra nhà anh ta vô sự, cũng nhờ trận
bão ấy. Xem coi! cũng 1 trận bão mà kẻ may
người ruồi, khác nhau. Cũng trong ngày ấy,
chuyên xe lửa hồi 2 giờ rưỡi chiều chạy đi Mỹ-
tho chạy dền giữa dặng bị gió thổi lật nghiêng,
bộ hành bị bình lật nhiều, còn mây cái nhà
bán giầy xe lửa từ Saigon xuống Mỹ-tho cũng
dều hư sập hết.

HẠT GIA-ĐINH, thì có mây tồng phía dưới là tồng; Cán-giờ, An-Thiệt, Bình-trị-hạ, và Dương-hòa-hạ, có nhiều lạng đều bị hư hại, ghe thuyền chìm, lúa bị nước lụt trôi hết, thuộc cùng cây trái đều hư nhiều lắm, có ít người bị chết mà thôi.

HẠT THU-ĐÀU-MỘT, thì chẳng có hư hao chi chơ lắm, duy có đường giấy thép về Saigon, miệt Hóc-môn Thủ-đức, đều đứt hết.

HẠT TÂY-NINH, vô sự.
HẠT SA-ĐEC, thì nhà cửa cũng hư sập nhiều, cây trái gãy tróc hết, mà nhứt là này đường giấy thép, bị cây ngã đè nhám giấy đứt hết, còn cột, cây thì gãy ngang cây thì tróc gốc, tuy vậy mà chẳng nghe có người ta bị hại.

HẠT VINH-LONG, tại tỉnh và các nơi cũng nhiều nhà hư sập, song người ta không hề chi; cây cối ngã cũng nhiều, dười sông ghe thuyền chìm; có 1 chiếc ghe chở cá bị chìm, con người Chủ ghe và hai tên bạn trôi mất.

HẠT BẾN-TRE, Nhứt nhà lá 10 phần sập hết chín, còn phần nhiều nhà ngói thì tõe hết, còn vườn tược, cây trái, cao giữa, gạo lúa, cũng đều hư hại hết nhiều.

Ba chiếc tàu Chaloupe đã đưa bộ hành tẹo trong hạt, có hai chiếc bị chiếm, 1 chiếc chìm tại sông Hàm-luôn gần Ba-tri, chết hết 9 người, còn 1 chiếc chìm tại Cái-mơn, những người đi trong tàu này đều khỏi chết.

Mây lình phía Tây đều bình yên, tại Sóc-trăng ngày ấy có một đám mưa lớn mà thôi; Trà-ôn vô sự; Cán-thơ cây trái hư hao chừa đình mà thôi.

GIAY-THIỆP, Lục tỉnh đầu đầu bị cây gãy nằm ngang gãy đứt cột ngã hết; những cây cột cao lớn xây bằng sặc, để giăng ngang qua mây chỗ sông lớn, đều bị ngã hết chỗ thì cong vòng xuống đất, nơi thì tróc gốc nằm ngang, giá mỗi cây ước chừng 3 ngàn quan tiền tây, mà hư ngã hơn hai mươi ngoài cây; chứ qui hữu xem coi 1 trận bão này hư hại biết là bao nhiêu của dân và của nước.

RỒNG-LAY-NƯỚC. Chẳng những là bão lụt mà thời mà còn lại sanh dều tại biên dị thường nữa. Cách ít bữa sau mây tang gió tạnh thiên hạ ai ai cũng mừng, chẳng dè qua ngày thứ 6 nhẩm ngày 21 Annam tại Chợ-quần hơi dưng 4 giờ rưỡi chiều, thành-linh trời vùng u ám mây kéo đen sì, ở dưới sông vùng cát lên một vòi nước rất lớn kéo thẳng lên trời, thiên hạ lao

xao lộ xô, bông đầu thầy gió xây vẩn lác tuốc mây cái kho Xe-lưả nhỏ tại Đépôt, và có nhiều cái nhà lá ở chung quanh lồi đó cũng bị hư sập hết, cây lá bay lên cùng trời thiên hạ đều sợ hãi; có một người bị rút lên trên không, khi té xuống thì mình giập như giữa mà chết.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày mồng 10 tháng Mai 1903

Tại hàng Đông-dương. — 1 đồng bạc là ..	2, 7
— hàng Hong-kong Shanghai — ..	2, 27
— hàng Speidel	2, 27
Giá bạc nhà nước	2, 25

GIÁ LŨA GẠO

Ngày mồng 10 tháng Mai 1904.

CÁC THỨ LŨA GẠO VÀ TẦM CÁN	VĨNH-LONG		
	VĨNH-LONG	CỔ-CỐC	BẾN-XÁU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2, \$06	2, \$06	2, \$12
Gạo lức nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 trong 100 kilos, 700 gramme mỗi 5 phần thóc dài theo mé sông, khối trong 100. (thuê, dựng bao bô ..)	2, 60	2, 60	2, 70
Gạo lức người bán 20 hay 25 phần thóc (như nói trên đó) trong 100.	2, 75	2, 75	2, 85
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó)	3, 15	3, 15	3, 30
Cán có lộn tằm (như nói trên đó)	1 \$ 25		

NHÀ BÀN XE VÀ ĐỒNG MÔNG NGU'A TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TÀI ĐƯỜNG LAGRANDE
 số 34 bis và 38
 và ĐƯỜNG PELLERIN số 148
 SAIGON.

Của ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.
 Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (lã thung).
 Mua ngựa và bán ngựa.
 Đổ bát kê đủ bộ vắn.
 Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

CÔNG-TI DU'A XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HÀNG
 LÀ NGƯỜI BÁT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đầu xảo 1900:
 Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngợi công, ít hao mà đi xa, tên sở phí chừng 0 \$ 98 mà đi đặng 100 ngàn thước. (Có lộ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươi-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ độ bổ trợ. Bán Tàu và Cù-lạp máy hơi chạy bay và lộ, dễ chuyên chở và đồng thoản. Đặng be đổi dễ dùng trong mây quần hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chữ binh và Đại-Thần Thượng-Thor chữ Quân-hạt, và nội thành Paris, cũng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngách Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sở thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đầu xảo, đều đặng thưởng lãn hơn hết.

Đặng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đổi dầm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lạp dài 7 thước có xa-quạ trước và sau. máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển đặng.

Tàu cạn lưỡng, chơn vịt sáu xuông chừng 2 — 3 tít lạy.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại hàng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGU'A CỐT

Ở TÀI ĐƯỜNG KINH-LẬP
 BOULEVARD CHANER số 110
 CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, dòn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lờ cho chữ Qui-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Chaner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel lồi. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buồn tôi để cho Qui-hữu dùng khi muốn để kiền vô Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chú tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hể, có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẽ hơn các nơi vì đó đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chữ tiệm sẽ lấy lòng voi mừng mà rước chữ Qui-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lờ cho chữ quới hữu đặng hay tạm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có mây in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nối và máy dòn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tán hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường GATINAU, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6 \$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá..... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời..... 0 60
Thơ Lục-vật-Tiền..... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất... 0 40	Phong-hóa Điều-hành..... 0 50
Sơ-bộ ba thứ nhập lại..... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Thơ Mụ-Đội 1 cuốn giá..... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá..... 0 25	Conversation..... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Thơ Trần-dại-Lãng in rời giá..... 0 40	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký..... 1 20
Phủ-Kiểu (3 ^e édition)..... 0 20	Miscellannée..... 1 40
Thơ Quang-Âm điển ca..... 0 35	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 0 60	Thức kiêu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mãi của người Bản quốc..... 1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả liền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG NĂM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM
4	DIMANCHE.....	16	CHUẢ NHỰT	16	Lundi.....	2	Thứ hai
5	Lundi.....	17	Thứ hai	17	Mardi.....	3	Thứ ba
6	Mardi.....	18	Thứ ba	18	Mercredi.....	4	Thứ tư
7	Mercredi.....	19	Thứ tư	19	Jeudi.....	5	Thứ năm
8	Jeudi.....	20	Thứ năm	20	Vendredi.....	6	Thứ sáu
9	Vendredi.....	21	Thứ sáu	21	Samedi.....	7	Thứ bảy
10	Samedi.....	22	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	8	CHUẢ NHỰT
11	DIMANCHE.....	23	CHUẢ NHỰT	23	Lundi.....	9	Thứ hai
12	Lundi.....	24	Thứ hai	24	Mardi.....	10	Thứ ba
13	Mardi.....	25	Thứ ba	25	Mercredi.....	11	Thứ tư
14	Mercredi.....	26	Thứ tư	26	Jeudi.....	12	Thứ năm
15	Jeudi.....	27	Thứ năm	27	Vendredi.....	13	Thứ sáu
16	Vendredi.....	28	Thứ sáu	28	Samedi.....	14	Thứ bảy
17	Samedi.....	29	Thứ bảy	29	DIMANCHE.....	15	CHUẢ NHỰT
18	DIMANCHE.....	30	CHUẢ NHỰT	30	Lundi.....	16	Thứ hai
19	Lundi.....	31	Thứ hai	31	Mardi.....	17	Thứ ba

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIẢ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm.. 5 \$00
sáu tháng.. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm.. 10 \$00
sáu tháng.. 5 00
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BỨT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DŨ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDEIRE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chỉ vào nhựt-trình thì cứ do Bản-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghi, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cảm-không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Từ ngày lập nhựt báo nông-cổ này cho đến nay, thì trọng về việc cổ hơn việc nông. Bởi sao? Cũng bởi người bản quốc chuyên nghề nông hơn, cho nên ít luận về nông; còn thương

cổ, thì làm việc nhỏ, bỏ việc lớn, tránh đều lợi, dợi đều tổn. Cho nên tôi thường hay luận việc thương nhiều hơn. — Trong bài thương cổ luận, tôi tỏ bày đều lợi hại, lý thanh suy, phân tổn ích, cũng đã gần đủ, tuy tôi tưởng, đủ, và lời nói, phải dè; chớ vì như muốn luận hoài, thì cũng còn nhiều đều phải tỏ ra, nhưng mà, e một đều làm buồn cho người, phiền lòng mỗi mắt, tổn sức nhọc công. Tôi cũng biểu một ít, lánh người đời, hay buồn hay mỗi, ưa rãnh, ưa vui; hề xem truyện sử có đều vui sự là thì xem, còn xem lời luận bàn phải chăng, phân biện tổn ích, thì lại hay mỗi lòng. Bởi hiệu như vậy, tôi cũng muốn nói nhóm, luận sơ cho mau; dặng vui lòng quý khách. Hém vì, thấy sao nhiều việc chẳng mình, rõ lại làm đều ít trí, cực chẳng đã phải bày trong-dục, vì e p lũng, rằng biện nên hư; cho bạn một nước xem. Nhưng vậy tôi cũng biết, bạn thương thì x

tôi xét lui, còn người ghé lại nói cao nói thấp. Vậy mà tôi cũng vui lòng mà luận biện, xét cách làm chẳng đến lời nghi, người tra xem, tôi cũng lòng vì, còn kẻ không xét, tôi không bực mình; giữ một lòng thành tình, chỉ lập rồi dấu đặc cũng chẳng đời; phận làm người phải chen chút với đời, tuy lỗ mảng cũng phải bày một đời chuyện.

Nay tôi phân ít lời, cho chư qui hữu rõ, dặng lập thương cuộc cho phân minh, may có bạn đồng tâm đồng chí, mà hiệp lực hiệp tiến, lập cuộc buôn mà giúp đỡ lẫn nhau, trước dặng lợi, sau tròn danh phận.

Lập thương cuộc.

Kính cùng lục-tinh phủ gia,
Trình với Nam-kỳ qui-khách;
Lập thương cuộc tôi xin bày cách,
Khuyến anh em lớn nhỏ xét xem;
Phải thì nghe tưởng quây đứng thềm,
Đều phải quây đồng người mới rõ;
Tôi từ đây xin tỏ,
Trong vài tháng mới rồi;
Ai muốn xem hãy xét dấu đuôi,
Nêu hiệp ý đồng tâm thì gọi lại;
Nhiều người chịu, lao công tôi bắt nạt,
Miếng sự thành cộng hưởng lợi nguyên;
Xin anh em ráng lấy lòng siêng,
Xét cho kỹ rồi viết thơ cùng bốn quán;
Cầu đồng người cho xứng dặng,
Thì thương cuộc lập xong;
Hề trời thương, người ắt thuận lòng,
Vây bạn tác ta bán buôn mà thủ lợi.
Phiến anh em ráng đợi,
Nội hai tháng bày xong;
Vái phật trời giúp sức giúp lòng,
Cho người dặng đồng tâm đồng trí;
Ít lời cần kỹ, chư vị thăm tri.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bên-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ Châu-Du đánh trống nhóm hết chư tướng nơi trường, Không-Minh cũng đến. Châu-Du nói: « Tào-Tháo dẫn hơn trăm muốn binh đóng trại liền lược hơn ba trăm dặm, chẳng

phải là một ngày mà phá cho dặng, nay các tướng phải lãnh lương thảo cho đủ ba tháng, dự bị mà ngăn giặc. nói chưa giặc bỗng có Huỳnh-Cái bước tới nói rằng: chờ nói ba tháng; sấm lương thảo cho đủ ba mươi tháng đi nữa việc cũng không xong, như nội trong tháng này, phá nói thì phò, bằng phá không nói, thôi thì nghe lời Trương-Tử-Bô quân thương bỏ giáp mà đầu đi cho rồi. » Châu-Du bỗng liền biến sắc, giận lắm nói: « ta vàng mạng Chúa-công đem binh phá Tào, nếu ai nói việc đầu hàng thì chém, nay lúc hai bên gần đánh nhau, sao người dám nói dều ấy, làm cho rúng động lòng quân, nếu chẳng chém người thì trị ai cho dặng. » Nói rồi liền nạt kẻ tả hữu đem Huỳnh-Cái ra mà chém (1). Huỳnh-Cái cũng giận nói: « ta từ theo Tôn-Tướng-Quân mà giúp giặc, ngàn giặc nơi cõi Đông-Nam, đã trải ba đời rồi, lại may có người. » Châu-Du giận lắm, hốt chém cho mau. Cam-Ninh bước tới can rằng: « Huỳnh-công-Phúc là tôi cựu của Đông-Ngô xin ông dung thứ. » Châu-Du nạt rằng: « sao người dám nhiều lời, mà loạn phép của ta. » Lại hỏi kẻ tả hữu đánh đuổi Cam-Ninh ra. Các quan đều qui mà thưa rằng: « Huỳnh-Cái tội tuy đáng giết, ngặt e bắt lợi cho quân, xin Đô-Độc dung thứ, ghi tội mà dề đó, chờ lúc phá binh Tào rồi sẽ giết cũng chẳng muộn chi. » Châu-Du không hết giận; các quan cứ năn nỉ xin hoai. Châu-Du nói: « nếu tôi chẳng vì các quan, thì tôi chém và, nay tôi tha giết, thì phải đánh đòn cho đủ một trăm roi mà trừng trị tội va. » các quan lại xin nữa. Châu-Du giảm bàn vỗ ghề, nạt lại các quan, hỏi quân biểu đánh. Quân liền đem Huỳnh-Cái ra lột hết y phục cần dài dưới đất đánh hơn 50 roi. Các quan năn nỉ xin tha. Châu-Du đứng giẫy chỉ Huỳnh-Cái mà nói rằng: « người còn dám khi ta nữa chăng; còn 50 roi nữa để dành lại, nếu còn lớn dề nữa, thì hai tội đều phạt. » Châu-Du hơi giận chưa giặc quây quả bỏ vào nhà trong. Các quan đỡ Huỳnh-Cái giẫy, đánh thối tan da nát thịt, máu ra đầm dề dam về đền định chét đi sống lại đời ba lần; những người dề dề thăm, đều sa nước mắt; còn Lô-Túc cũng dề dề thăm rồi đi thẳng xuống thuyền Không-Minh mà nói rằng: « hôm nay Công-Cản giận trách

(1) Ấy là mưu của Châu-Du, với Huỳnh-Cái hai người đã tính trước với nhau rồi.

Công-Phúc, bọn tôi đều là tay dưới của và chẳng ai dám can cho lắm; Tiên-Sanh là khách, có sao khoan tay dề mà coi, chẳng nói một lời vậy? » Không-Minh cười rằng: « Tôi-Kiền khéo khi tôi không. » Lô-Túc nói: « tôi với Tiên-Sanh từ ở Hạ-Khâu qua đây đến nay, chưa từng có việc chi mà khi ông, sao ông nói tiếng ấy. » Không-Minh nói: « Từ-Kiền há dề chẳng biết Công-Cản ngày nay đánh Huỳnh-công-Phúc ấy là kẻ sao, sao còn bảo tôi cao. » Lô-Túc mới hay. Không-Minh lại nói: « nếu chẳng dùng khổ nhục kế, thì gạt sao được Tào-Tháo làm như vậy, dặng cho Thái-Trung Thái-Hỏa nổ thông tin cho Tào-Tháo hay việc ấy, rồi sai Huỳnh-Cái qua trả hàng thì Tào-Tháo ắt tin; Từ-Kiền về ra mắt Châu-Du xin chờ nói tôi biết cái kế ấy; duy nói tôi cũng than trách Đô-Độc mà thôi. » Lô-Túc từ tạ về ra mắt Châu-Du; Du mới Túc vào nhà trong. Lô-Túc hỏi: « hôm nay có chi mà nặng trách Huỳnh-công-Phúc làm vậy? » Châu-Du hỏi: « các tướng có oán tôi chăng? » Lô-Túc nói: « có nhiều người dều chẳng an lòng. » Châu-Du lại hỏi: « còn ý Không-Minh làm sao? » Lô-Túc giải rằng: « va than trách Đô-Độc là người bạc tình. » Châu-Du cười rằng: « phen này mới che va dặng. » Lô-Túc hỏi: « sao vậy? » Châu-Du nói: « hôm nay mà hành phạt Huỳnh-Cái ấy là kẻ; vì ta muốn khiến va đi trả hàng, nên phải dùng khổ nhục kế mà gạt Tào-Tháo, dặng làm nội công ngoại kích, dùng hỏa công mà đốt va thì mới thắng dặng. » Lô-Túc bốn khen thắm Không-Minh rằng liệu biết cao xa, song chẳng dám nói thiệt.

Nói về Huỳnh-Cái đau năm nói dượng, các tướng dều đến hỏi thăm, Huỳnh-Cái chẳng nói chi, cứ than dài thở vắn mà thôi; bỗng nghe quân báo nội có quém Tham-Mưu là Hâm-Trạch đến thăm Huỳnh-Cái cho mời thẳng vào chỗ nằm rồi dưới kẻ tả hữu ra mà nói chuyện. Hâm-Trạch mới hỏi rằng: « hoặc là Tướng-quân có cửu oán với Đô-Độc chăng? » Huỳnh-Cái nói: « không phải. » Hâm-Trạch nói: « vậy thì ông mà chịu đòn đó có phải là khổ nhục kế chăng? » Huỳnh-Cái hỏi: « sao ông biết dặng? » Hâm-Trạch nói: « tôi xem Công-Cản cử động thì tôi đã liệu biết dặng 3 9 phần. » Huỳnh-Cái nói: « tôi thọ ơn của Ngô-Hầu ba đời rất nặng, không chỉ báo đáp, nên dặng kẻ ấy mà phá Tào-Tháo,

thịt tuy chịu đau, tôi cũng chẳng phiền; tôi xem hết trong đám quân trung, chẳng có một người tâm phúc, duy có một ông văn có lòng trung nghĩa, nên mới dám tỏ việc làm phúc với ông. » Hâm-Trạch nói: « ông tỏ với tôi, có phải là ý ông muốn cậy tôi đi dặng thơ trả hàng cho Tào-Tháo chăng? » Huỳnh-Cái nói: « thiệt quả ý đó, chẳng hay ông có khừn chăng? » Hâm-Trạch hơn hồ chịu đi. Ấy là: tướng mạnh liêu minh lo báo chúa; tôi mưu vì nước hiệp một lòng.

Muôn biết Hâm-Trạch làm sao, xin nghe bài sau phân giải.

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Thi phỏ.

Tu mắng khơn hội Đông thư,

Mây năm dùm học đội ơn đồng,
Thong-thả ông dề rành cửa công,
Nhớ bóng cam-dương che nắng hạ,
Chạnh tình lưu-thảo dề mưa đông,
Minh-dam nghị luận ơn càng mền,
Nông-cổ về bày nghĩa rạt trong,
Nhơn chánh khắp ra trong quân hạt,
Danh người sáu tỉnh chói non sông.

Phước-da, Lê-vinh-Thị, đồn kinh.

Con khỉ thơ.

Vật sanh nề nết rất lâu-chau,
Đông khỉ xem ra thiệt hỗn hào,
Thoạt ở nhành này dầy chỗ nọ,
Đương ngồi dưới thạp thối lên cao,
Trào hêu ý tưởng đầu răng chắc,
Vớ hui sợ e có thuở nhào,
Mai một những dấu-xiêu cõi cả,
Lầy ai nương dựa cuộc ba đào.

Lê-vinh-Thị, tự lục.

Hồng huân thời sánh với hồng quân,
Chưa chức chi chi cái nợ nần.
Xoa Hớn phong gài nơi trường phụng,
Gương Tần chờ đợi khách thanh vân

Chiêm xanh dẻo đất nghe còn lạc,
Thị lá mình mỏng thả chằng gán,
Nhằm mắt dựa theo con tạo hóa,
Kiếm tay mực thước mở vườn xuân.
Phú-quốc, Bùi-thị-Trà.

Ái ai cũng mặt áo cùng quần,
Sao chẳng đua nhau nợ với nần,
Nhà đá dễ tìm trang tuấn-kiệt,
Cửa song khó tìm khách đặng vào,
Ngọc lĩnh đều quyết về tay lịch,
Nếp rặc phải toan đổi xóm gần,
Đóng cửa chọn tài cho đẹp sắc,
E khi tuốc tác quá chừng xuân.

Võ-anh-Phong, Phú-quốc (họa)

Hạo Bùi thị-Trà, nguyên văn.
Rực rỡ thuyên quyền sắc áo quần,
Còn mang đều nợ, nợ nần nần,
Huê cười chào nguyệt nơi cung quán,
Nguyệt thẹn nhìn huê chôn ả vắn,
Tài sắc ngàn cân đâu để kém,
Cám thi đổi chữ cũng đã gần,
Lập đài đóng-tước mà an trí,
Của thỏa tình vui một lúc xuân.

Hà-tiên, thơ ký Nguyễn-phương-Chánh.

Náo nức ngra xe lịch áo quần,
Đề ai vượn nợ lại vượn nần,
Đĩa nhờ báo rộng đeo chưng hạt,
Cúc cựa mira dầm dòn bóng vắn,
Huê chớ khoe mình huê kén nhị,
Bướm liêu gân sức bướm bay gần,
Vi đầu con tạo trêu người vậy,
Cũng phải ngân vàng chuộc đất xuân.
Phú-quốc, Phạm-lân-Tài,

Tài chí vận yêm với mang quần,
Sao chẳng thêm vượn cái nợ nần,
Bảy chục chưa khoe răng trác nết,
Đôi mươi đâu khỏi tiêng lẳng vắn,
Phật nhà không tưởng đi chùa khát,
Người lạ nào hơn ở chỗ gần,
Chẳng đợi đường xa trao lựa nhận,
Bướm ong thường giao chôn vườn xuân.
Hà-tiên, Lê-quan-Đàng.

Giết chó khuyển chống.

(tiếp theo.)

Bữa sau, Triệu qua Thuyên, mua đồ nấu nướng, rồi mời Tú; Tú đến. Đương đưa cuộc vui, Thuyên bày ra nói qua sách tướng: « Ông già tôi khi còn sanh tiền, coi tướng rất hay, nói mười không trật một, đoán thì chắc, mà thuật lắm ai. Bởi ông già tôi nghĩ, lượng diên vọng khoáng bắt như bạc nghệ tùy thân, nên ông già tôi truyền hê lại cho tôi, bây giờ tôi được âm no, cũng nhờ thừa phụ nghiệp. — Triệu vùng nói: Vậy thì anh coi giùm tôi, coi ra thế nào? — Thuyên nói: Lễ đầu coi cho một mình anh, hê coi thì coi cho hết mới phải, vì anh em mình thế thốt đã nặng lời, đầu khác đóng bảo, kém chỉ tình cốt nhục. Vậy thì để tôi coi cho, mà xin quới hữu mưa phiến, hê gặp tôi thì tôi dờ, xâu cũng chẳng che; sợ e thắng mực tâu dau lòng gỗ, mà sanh sự bất bình, nên tôi phải nói trước. Thời để tôi coi cho anh hai (Tú) trước, vì ảnh là lớn. — Cha chả! Tướng anh này thật tốt; lòng trung chánh tánh hiền lành, hay chiều hiền dãi sĩ, có vậy không? Tôi không thêm nói vì mặt như người tà, tướng anh phát nhiều lắm. — Làm sao trong làng cũng sẽ cứ anh làm chức chỉ lớn chớ chẳng không. — Đã vậy anh lại làm giàu và sanh được trai nối nghiệp nữa, Uá, sao lại có chó khuyển đày anh? sợ khi anh phát không nổi phải chơi. Anh năm nay chẳng là tuổi dần, chỉ hai tuổi gì? — Tuổi Thìn. — Lông-Hổ có chi mà khặc nhau, còn chú ba-Tài tuổi gì? — Tuổi Thìn. — Á hèn chi, dần thân tị hội tử hành xung, khặc nhau phải rồi, ở chung sao đặng? mà tướng chú ba, tôi biết, (tôi có nói thiệt tình xin anh mưa chấp,) chú thiệt diện mạo thiêu oai nghi, tánh tình da khặc bạc đó anh. Bây giờ phải tình làm vậy mới xong: anh về lo đòi bạn cho chú, rồi cho chú ra riêng thì anh mới phát được. Thương anh như ruột, mới tỏ cũng anh, chớ sợ cay răng tôi cũng không nói, vì nói vậy té lè xuôi anh cảm giao cắt ruột: quần ra; lượm gia mà bỏ vào sao phải. « Tú nghe, thâm ngắm gặt đầu mà rằng: « nếu vậy thì tôi phải tình cho nó. » — Thuyên lại rằng: « Anh phải lo cho kiếp, chằm

trẻ chẳng nên. » — Xong rồi ăn uống no say ai về nhà nấy. Tú mới lo đi cưới vợ cho Tài, rồi cất nhà cửa, tư riêng làm y theo lời Thuyên biểu. Tài không chịu lia anh, song cực chẳng đã phải vâng, vì anh ép trí.

(sau sẽ tiếp theo.)

Trần-văn-Ký,

Ecrivain à l'arsenal Saigon.

Hữu thế tất khả ý tận

Hữu tài mạt thị kỳ tài.

Đời Ngũ-quí tại tỉnh Sơn-Tây có nhà họ Lý, sanh một đứa con trai tên là Lý-Thanh tên chữ là Mộc-Đào; thiên tư mẫn đạt, chừng 14, 15 tuổi, thì mồ côi cha; cui cút với mẹ già độ gần 40 tuổi. Người tự nhiên chí hiếu, cả thấy xóm diên ai thấy đều thương; sau tiêng bay đầy quận; tuy lúc loạn ly mà nhờ người hiền tâm chọ nên cả mẹ và con yên hỷ.

Năm Thạch-kính-Đường xưng Đê, hay thân chính sơn-khâu.

Một ngày kia vua Hậu-Tân là Thạch-kính-Đường kéo binh ngang qua trước nhà họ Lý, thầy Lý Mộc-Đào diện mạo khác phàm, biết đứa con nít này ngày sau hữu dụng, nên đem tiền cho người mẹ dâng đem Lý-Thanh về đến khiến người dạy dỗ; mà thiệt lòng trời ưa giúp cho con thảo tới biết, nên chừng Lý-Thanh học một biết mười. Đến năm Hậu-Tân thứ 2, ngoài bốn phương cán qua đầy động, trong cõi nhiều châu quận, khám phục nhà Đường; nên trong nước Trung-Huê loạn lạc; một mình Tân-đê chiếu phạt chưa rồi, dẹp chỗ này sanh chỗ khác, ời thời! Trong hải kính rối loạn tư niên, lại thêm ngoài phía Bắc mọi khiết-đơn lần dồn bờ cõi; ý mong chiếm đoạt nước Trung-Huê, đánh đầu tang bại, đó tháng non dần; Bởi rứa, nên vua Hậu-Tân thê yêu mới cầu hòa mà xưng thân, và mỗi năm còn lần cống cho mọi khiết-đơn, cùng cốt phân bờ cõi trên phía Bắc cho Bắc-Mang bảo hộ. Vì vậy nên mọi khiết-đơn thê mạnh, ép vua Hậu-

Tân phải lựa con nhà danh da từ đệ, gởi về nước mọi dâng học hành chữ nghĩa, phỏng thông dụng công văn.

Vua Thạch-kính-Đường yêu thê phải chịu gởi 5, 7 đứa thiêu niên qua Hồ mà học theo Hồ-Mang âm tự.

Khi ấy Lý-mộc-Đào cũng đồng với một bọn qua Bắc-Mang mà học.

Trời sanh con người thông đạt, hê học thi nên; qua ở lộn với Mang-di đầu chừng 5, 7 năm đã nên người khoa giáp với nó; xuất chúng lý quán, âm thanh lâu thuộc. Nên khi giã cho về nước Trung-Huê cũ dụng; cứ theo phâm hàm mà phong theo lệ Triều-dinh; mà Hậu-Tân phong Lý-mộc-Đào vào tì Hàng-Lâm, ở về Co-mật, theo ngạch Hành-nhơn tì, Phiên-dịch chủ bộ; sau lần lần trặc thăng quận thú cho đến bậc Đại-phu. Thiệt người hiền bạch; từ ra làm quan, tuy tiền hồ hậu ủng; chớ việc an đường-mẹ già cũng không sai cảt ai làm; bốn thân lo lắng việc thực thì thừa hoan mà thối; nào trong triều ngoài quận, ai lại dám bì việc hiền thân như quan lớn vậy; duy có một đầu bạc dửc không có tạo doan, nay người này mai người khác: « Một tay bẻ phá mây nhàn phi dụng. »

Lại lúc dựng quyền cao tước trọng không kè luật lệ là đi; như thê hòa dụ, như thiệp loạn cường, làm bức sách những kẻ vô cơ mà hoan đàm quá độ.

Bởi tại lây lòng oan gia nghi kiết vô nghi dãi, cho nên khiên một ngày kia đi châu về dọc đường mới gặp mang Trấn-Ô, vợ người thứ sĩ, ở tại Kinh-thành tên là Đổ-từ-Chất. Nàng Trấn-Ô tuy không quốc sắc chớ vắn con nhà Vạng-hộ, cha năng giàu gần dịch quốc.

(sau sẽ tiếp theo.)

Tây Hiên, soạn.

Tam-hoàng-cuộc-chi thực biên

(xin coi số 131)

TRÙM PHẢI.

Như tôi: Từ bán trâu mua ruộng,
Mới ra việc làm làng,
Bác tôi thiệt xả An,

Đời vì chưng hay sẵn-sức việc làng,
 Làng thầy đổi cho làm trùm Phái,
 Phái thì ai phải chờ tôi quây nát,
 Dân anh nào đổi khác,
 Tôi chẳng bắt đi xâu,
 Tôi lựa anh nào lớn ruộng nhiều trâu,
 Tôi bắt bươn đem ra điển lính,
 Quan trên đã sở định,
 Việc đầu đảm sai ngoa,
 Dư mười lăm mười bảy hăm ba,
 Tuy dáo tuê tiêu cư tôi không trừc,
 Tôi mượn một anh một chực,
 Để phòng khi xây dựng việc làng,
 Hăng hăng ngày tôi trả phép quan,
 Bữa bữa tôi bắt nó viết lá-khai làm bôn,
 Hoặc ra đường đánh lộn,
 Chúng họ bắt trời dẫu,
 Chỉ cho khỏi bời nó ở làng nào,
 Tôi lựa mây tên dân-đào,
 Tôi biên vở cho nó,
 Trong bộ Nguyễn-văn-Nhiều thời có,
 Tôi sửa lại Nguyễn-văn-Nhiều,
 Thăng Nguyệt tôi sửa lại thăng Tiều,
 Đinh-văn-Sĩ tôi sửa Hà-văn-Nhậm,
 Cứ nhĩ hà nhứt thể,
 Góp cáo cạo đứng trừ,
 Mỗi nóc gia góp một quan tư,
 Đa đình sở hội hai quan chín,
 Mây thăng nào hay mới thòh,
 Bớt cho nó năm tiền,
 Mây bà góa đứng biên,
 Lão nhiều ba quan cho đủ,
 Dân tiêu cư kỳ ngụ,
 Cõi vơi ở chẳng lâu,
 Ba quan góp đủ lần dẫu,
 Nó có lớn tiếng thì một quan năm cũng lấy,
 Còn những thợ rèn thợ dấy,
 Cùng là thợ lưới thợ te,
 Hai quan năm góp thiều chẳng nghe,
 Nó có lẽ mẽ một rô tôm thì cũng được,
 Thăng nào hay ngang ngược,
 Bộ tướng ở kỳ khởi,
 Ba quan góp đủ chẳng thời,
 Nó có lớn tiếng năm tiền cũng tôi,
 Mây chỉ con gái góp một chục một,
 Vì mây chỉ chưa chóng,
 Làm những đều quá ngắn,

Nghệ tiếng trông, bỏ làm sữa soạn,
 Chạy tới nơi ngồi trước bà già,
 Cõi mỗi mẽ bèn trở lộn ra
 Đè bươn hát dãi cho khai ngày.
 (Bài hê điều)
 Nam-song-Thị, soạn.

VỀ GIÀ BẠC LÊN XƯƠNG.

Ngày 16 tháng Mai 1904

Tại hãng Đông-dương. — 1 đồng bạc là 2, 28
 — hãng Hong-kong Shanghai — 2, 28
 — hãng Speidel — 2, 28
 Giá bạc nhà nước 2, 30

GIÀ LỬA GẠO

Ngày 16 tháng Mai 1904.

CÁC THỨ LỬA GẠO VÀ TÂN CÂY	VINI-LONG	CỔ-CÔNG	HẠY-XAU
Lúa, mỗi tạ 150-lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2.306	2.306	2.312
Gạo lức nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 trong 100 kilos, 700 gramme để 5 phần thóc dài theo mé sông, khỏi trong 100.	2. 60	2. 60	2 70
thue, dựng bao bô	3. 75	2. 75	2. 85
Gạo lức người bôn (20 hay 25 quào (như nói trên đó) phần thóc trong 100.	3. 15	3. 15	3. 20
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó) Cấn cổ lộn tâm (như nói trên đó)	19 25		

NHÀ BÁN XE VÀ ĐỒNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TAI ĐƯỜNG LAGRANIERE

số 34 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 146

SAIGON.

Cửa ông GAY FRERES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đó bắt kể đủ bộ vắn.

Ái muốn mua thì đến đó mà mua.

CÔNG-TI-DU'À XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HẰNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đầu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngồi rộng, ít hao mà đi xa, lớn sở phi chừng 0 § 98 mà đi đặng 100 ngàn thước. (Có tờ phước của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươn-Soái). Chớ mượn — Sửa — Bán đủ đó bổ trợ. Bán Tàu và Cù-lap máy hơi chạy hay và lạ, để chuyên chở và đồng thoan. Đồng he đời để dùng trong mây quần hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chư bình và Đại-Thần Thượng-Thơ chư Quân-hạt, và nội thành Paris, cùng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngạch Thượng-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sở thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đầu xảo, đều đặng thưởng lần hơn hết.

Đồng tàu từ 1 — 2 — 4 đồng hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đôi dầm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lap dài 7 thước có xa-qua trước và sau, máy một hay là hai đồng hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển đặng.

Tàu cạn lưỡng, chơn vịt sâu xuống chừng 2 — 3-tạ tày.

Ái muốn, gọi thơ hay là đến tại hãng mà mua tại đường kinh-lập (Sài-gon).

NHÀ CỎ NGỰA CỐT

Ở TAI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ái muốn mua, gọi thơ và bạc thì gọi đến.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10-Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỡ xi Nickel tốt. Có chụp bình và bán các món dùng theo cuộc chụp bình. Có buôn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiên về Chassis hay là lấy kiên ra.

Như ai muốn mua các món đồ chỉ hoặc đem về dùng hoặc đặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Đặt kỳ món chỉ hê có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì độ đã mua ở tại chỗ làm gửi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bện Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gấn theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quới hữu đặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bảy giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tuồng chữ nhỏ đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gọi lập tức, và lời tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có mây in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa đặng là: xe máy hủ, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gọi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ với lo và gọi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá.... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.... 0 60
Thơ Lục-vân-Tiên..... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt... 0 40	Phong-hóa Điều-hành..... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại..... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Thơ Mụ-Đội 1 cuốn giá..... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì. 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá..... 0 25	Conversation..... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Vocabulaire Annamite français..... 1 60
Thơ Trần-dại-Lãng in rồi giá..... 0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ..... 1 20
Phủ-Kiểu (3e édition)..... 0 20	Miscellannée..... 1 40
Thơ Quang-Âm điển ca..... 0 35	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hậu, thứ ba giá..... 0 30	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 0 60	Thứ kiểu về sự thí hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bồn-quốc..... 1\$00
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền 0 20	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG NĂM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG NĂM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM
1	DIMANCHE.....	16	CHỦA NHỰT	16	Lundi.....	2	Thứ hai
2	Lundi.....	17	Thứ hai	17	Mardi.....	3	Thứ ba
3	Mardi.....	18	Thứ ba	18	Mercredi.....	4	Thứ tư
4	Mercredi.....	19	Thứ tư	19	Jeudi.....	5	Thứ năm
5	Jeudi.....	20	Thứ năm	20	Vendredi.....	6	Thứ sáu
6	Vendredi.....	21	Thứ sáu	21	Samedi.....	7	Thứ bảy
7	Samedi.....	22	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	8	CHỦA NHỰT
8	DIMANCHE.....	23	CHỦA NHỰT	23	Lundi.....	9	Thứ hai
9	Lundi.....	24	Thứ hai	24	Mardi.....	10	Thứ ba
10	Mardi.....	25	Thứ ba	25	Mercredi.....	11	Thứ tư
11	Mercredi.....	26	Thứ tư	26	Jeudi.....	12	Thứ năm
12	Jeudi.....	27	Thứ năm	27	Vendredi.....	13	Thứ sáu
13	Vendredi.....	28	Thứ sáu	28	Samedi.....	14	Thứ bảy
14	Samedi.....	29	Thứ bảy	29	DIMANCHE.....	15	CHỦA NHỰT
			Tháng 4 Annam	30	Lundi.....	16	Thứ hai
15	DIMANCHE.....	1	CHỦA NHỰT	31	Mardi.....	17	Thứ ba

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIẤ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồn quốc
một năm. 5\$00
sáu tháng. 3. 00

Tại Đông-dương

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BỬU LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ ĐỒ-TRÚC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE SỐ 181.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50

2e Page le cent..... \$ 1 00

3e Page le cent..... \$ 0 80

4e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quan chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Lập thương cuộc.

(tiếp theo)

Tôi xét đã lâu, và nghĩ cũng kỹ, về sự làm lợi cho người dư tiền, và dở cho những người nghèo mà có nghề thợ.

Trong Nam-kỳ lúc này nhà nước hay cắt nhà bắc cầu thường thường hay làm đi sửa lại, mỗi năm xấp xỉ hơn năm bảy chục muôn bạc, ấy là phần nhà nước; còn người bồn quốc, cũng hay bị nhau mà cắt nhà làm gỗ cho đẹp, bề coi dư năm bảy trăm, hay là một dôi ngàn, thì là thầy mai nhà học hoét, rào ngõ do, do. Phòng xem nội trong bồn quốc chúng ta thì tiền cắt nhà làm phở, trong một năm cũng hơn ngoài dốt ba triệu bạc.

Anh em người trí dả kể thức thời, hãy xét cho kỹ mà coi, ai bán ngói gạch? ai bán cây vảng, ai bán sắc đinh? ai bán vôi và ciment? ai lãnh cắt nhà? ai lãnh bắc cầu? ai lãnh bán đá?

Nếu biết là ai, thì ắt rõ là ai làm thì này lợi. Trong lời thương cò luận, tôi có tỏ việc thành lợi, và đều đáng buồn là tìm cửa-cung-lò-gạch. Xin bạn xét cho kỹ những dều tôi hỏi đó, coi

có phải là người chệt làm bết; còn người bản quốc thì theo mà làm dân đảo đất gánh gạch, cho chúng nó lấy lợi, chẳng phải tức mà thôi, mà lại hổ cho mình nữa. — Vậy tôi có nghĩ một chuyện lập trường học dạy, dựng mà làm cho hết tức bết hổ của người bản quốc; nhờ trời giúp sức, khiến cho người mở rộng thương lang; hùn hiệp mà lập cuộc đại thương, đồng bầu bạn lại thêm hưởng lợi.

Phỏng lập một công-ti lãnh cất nhà, và bắc cầu cho nhà nước hay là cho những người hào họ tại Nam-kỳ, (chữ lập thành sẽ đặt tên).

Bạc bốn của công-ti ước chừng 300,000 năm chục muôn đồng bạc, chia làm 3000 phần hùn, mỗi phần hùn là một trăm nguyên bạc.

Người lấy phần hùn bắt luận một phần hay là nhiều phần cứ đồng hai lần; nghĩa là đồng phần nữa.

Bạc bốn công-ti phải gởi trong nhà Banque, cho họ ăn lãi dặng giữ.

Công-ti lập rồi để ở tại Saigon hoặc để tại Mỹ-tho, tùy theo mây người có hùn công đồng mà nghị luận.

Trong công-ti phải lập ra bốn sở đều ở liên cận với nhau; 1° một sở tìm mua bán cây vàng; 2° một sở lò gạch, bán ngói gạch; 3° một sở lò vôi, bán vôi và than; 4° một sở lò rèn, bán sắc và đinh.

Trong bốn sở này tuy ở lên nhau, mà phải có người coi tìm, tài-phù, tổng khậu và giữ chìa khóa, mỗi sở; mỗi tí riêng; nhưng mà có một nhà làm đầu đợc để lãnh việc buôn bán và xem xét; cái nhà đầu đợc đó phải ở tại giữa thành thị. (Việc ương tiền xuất phát cho mây người làm trong mây sở đó, tùy theo ý mây người hùn nhóm lại mà bán luận cùng nghị định).

(sau sẽ tiếp theo).

LUÔNG-DŨ-THỨC, Bến-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

HỐI THƯ BỐN MƯƠI BẢY.

Hám-Trạch lên dặng thơ trả hàng, Bàng-Thông khéo lập liên hườn kẻ.

Nói về Hám-Trạch tự Đức-Nhuận; người ở dài Côi-Kê huyện Sang-Am; nhà nghề mà ham học, thường hay mượn sách của người mà xem, hề xem qua một bản, thì nhớ bết, miệng lưỡi bậc thiệp, từ nhỏ thì đã có dờm khí, (gan ruột). Tôn-Quần với về phong làm quan Tham-Mưu; kết bạn với Huỳnh-Côi rất hậu. Huỳnh-Côi biết va là người có gan ruột, lại có khoa ngôn ngữ, nên muốn cậy dam thơ trả hàng. Hám-Trạch chịu đi và nói rằng: «đang Đại-tướng-phụ ở đời, mà chẳng hay kiên công lập nghiệp, đã mà chệt khổ như loài sống có vậy sao, ông đã liễu mình mà báo chúa, tôi há đâu đi tiếc chút thân hèn.» Huỳnh-Côi nghe nói, lật dặt ngồi giấy bước xuống giường mà lay tạ. Hám-Trạch lại nói: «việc chẳng nên hườn, phải đi nội đêm nay.» — Huỳnh-Côi nói: «thơ tôi đã viết sẵn rồi.» Hám-Trạch lãnh thơ rồi giả làm ông chài xuống một chiếc thuyền nhỏ chèo thông qua Bắc-ngạn. Đêm ấy sao mọc dầy trời qua dần canh ba thì đã đèn gần trại thủy của Tào-Tháo; quân tuần sông bắc dặng, liền dẫn tuộc đèn báo với Tào-Tháo. Tháo hỏi rằng: «có phải là kẻ gian tề chẳng? Quân sĩ thưa rằng: «có một ông chài mà xưng rằng Hám-Trạch làm quan Tham-Mưu bên Đông-Ngô, có việc kính muốn đèn ra mắt Thừa-Tướng.» Tào-Tháo dạy quân dân vào. Quân sĩ dẫn Hám-Trạch đèn, thầy trọng trường đèn dục sáng lòa, Tào-Tháo ngồi trên mây trên ghè mà hỏi rằng: «ngươi đã làm quan Tham-Mưu bên Ngô, mà đèn đây việc gì?» Hám-Trạch nói: «ngươi ta đón Tào-thừa-Tướng cầu người hiền như khác nước, nay thầy lời hỏi đây, mới biết tiếng đồn rất sai, Huỳnh-Công-Phúc a! Người đã lầm rồi.» Tào-Tháo nói: «ta với Đông-Ngô gần đánh nay mai, người lên đèn đây mới mình, là nào chẳng hỏi. Hám-Trạch nói: «Huỳnh-công-Phúc là tôi cựu ba đời của Đông-Ngô, nay khi không mà bị Châu-Du đánh kháo trước mặt các tướng, tức giận chẳng cùng, muốn qua mà hàng đầu Thừa-Tướng, dặng lo kẻ báo cứu, nên có lo mưu với tôi, tôi với Huỳnh-công-Phúc tình đồng cốt nhục, nên phải lên qua đây mà dặng thơ kính, chẳng hay Thừa-Tướng khờ dung nạp chẳng?» Tháo hỏi: thơ ở đâu?» Hám-Trạch lấy thơ ra dặng lên. Tào-Tháo mở thơ ra dam gần đèn mà xem.

Thơ nói so rằng:

«Tôi là Huỳnh-Cái, mang ơn họ Tôn rất hậu, về lẽ chẳng nên ở hai lòng, song lấy sự thế hôm nay mà luận, thì sáu quận binh dân đất Giang-Đông mà cự với trăm muôn linh Trung-quốc, thì ỉ mà đánh sao lại đồng; ai cũng đều biết, Tướng, Lại bên Đông-Ngô, chẳng luận là kẻ ngu người trí cũng đều biết rằng chẳng nên; có một Châu-Du là thằng con nít, chuyên làm chuyện quây, ý mình rặng giỏi, nên muốn lấy trống chọi đá, lại hay làm oai, không tội lại bị hình, có công thì không thưởng, tôi là người tôi cự, khi không mà bị nó làm nhục, tôi rất oán hận, sâu nghe Thừa-Tướng thiên tâm mà dung hiền nạp sĩ, nên tôi muốn dẫn binh đèn đầu, dặng lập công và báo oán, lương thảo và đồ khí tượng tôi sẽ chở qua mà dâng; khước lay ơn trên, xin đừng nghi ngại.»

Tào-Tháo cầm thơ xem qua lật lại dư hơn 10 bản, bỗng vung vô ghè lật lớn lên rằng: «Huỳnh-Cái đã dùng khổ nhục kế, lại khiến người dam thơ trả hàng dặng ở trong mà làm nội ứng, người dam đèn đây mà khi gạt ta sao?» Bên nạt kẻ tả hữu dấn ra chém đi. Kẻ tả hữu dấn Hám-Trạch ra, Hám-Trạch mặt chẳng dờn sắc, ngược lên trời mà cười giải. Tào-Tháo kêu quân dân trở lại mà nạt rằng: «ta đã biết kẻ gian của người; sao người lại còn cười?» Hám-Trạch nói: «ta chẳng cười người, ta cười là cười Huỳnh-công-Phúc chẳng biết người.» Tháo hỏi: «sao gọi chẳng bết người?» Hám-Trạch nói: «giết thì giết cho rồi, hỏi chi cho nhiều.» Tào-Tháo nói: «ta từ nhỏ đọc lâu binh thư, từng trải dặng gian nguy, cái kế của người đó, thì gạt ai kia, chớ gạt ta sao dặng?» Hám-Trạch nói: «ngươi nói thử coi trọng lơ có chỗ nào mà gian kẻ.» Tào-Tháo nói: «ta nói trúng tâm người, chớ người chệt cho danh; người đã thiệt lòng dặng thơ đầu hàng; sao chẳng hẹn ước cho ở ngày nào; nay người còn nói chi nữa.» Hám-Trạch nghe nói vùng cười lớn lên rằng: «vậy mà chẳng biết hổ, còn dám khoe mình rặng lâu thuộc binh thư, sao chẳng thâu binh về cho sớm đi, để đèn ngày giao chiến thì người sẽ ắt bị Châu-Du bắt mà chớ, những bọn không học, ta nên tiệt ta uống chệt nắm tay người.» Tào-Tháo hỏi: sao mà gọi ta rằng không học?» Hám-

Trạch nói: «ngươi chẳng biết cơ mưu, không rõ đạo lý, chẳng phải là kẻ không học sao.» Tào-Tháo nói: «ngươi nói thử coi ta ở quây làm sao?» Hám-Trạch nói: «ngươi không biết lẽ dài người hiền, ta còn nói chi, duy có thác mà thôi.» Tào-Tháo nói: «nếu người nói cho có lý thì tá kính phục người.» Hám-Trạch nói: «ngươi há chẳng nghe, hề là lên mà bội chúa, chẳng nên định kỳ; thoãn như ước định hạn kỳ, rồi gấp quá không có điệp mà đi dặng, bên này cứ đèn kỳ cho đi tiếp ứng, có phải là việc ắt lậu ra chẳng; chi bằng hề coi có điệp nào tiện thì làm, há đi phải nại cho có hạn kỳ sao; người không rõ lẽ ấy, lại muốn giết bức người lành, quả là bọn không biết học.» Tào-Tháo nghe nói dỗi giận làm vui, bước xuống tạ rằng: «tôi xét việc không rõ, làm phạm tội oai, xin ngài chớ chấp.» Hám-Trạch nói: «tôi với Huỳnh-công-Phúc hề lòng qui thuận, như con trẻ mà trông cha mẹ, há đi dám giới sao.» Tào-Tháo cả mừng và nói rằng: «nếu hai người mà lập dặng đại công, ngày sau phong tước ắt dưng trên hết mọi người.» Hám-Trạch nói: «bọn tôi chẳng phải là ham tước lộc mà đèn đây, ấy là thuận theo lòng trời.» Tào-Tháo lấy rượu thết dài; giấy phúc có người vào nói nhỏ với Tào-Tháo. Tháo bên nói với người ấy rằng: «dam thơ ta coi.» Người ấy bên dặng mặt thơ lên. Tào-Tháo xem rồi, mặt có hơi mắng. Hám-Trạch hiệu trong bụng rằng: «cây chắc là thơ của Thái-Trung với Thái-Hòa gởi về mà nói việc Huỳnh-Cái bị hình, nên Tào-Tháo có hơi mắng ấy là mắng ta thiệt là đầu va.» Tào-Tháo nói: «xin Tiên-Sanh chịu phiền trở về Giang-Đông mà ước định với Huỳnh-công-Phúc, có việc gì thông báo cho tôi hay, tôi sẽ dam binh tiếp ứng.» Hám-Trạch nói: «tôi đã lia Giang-Đông rồi chẳng nên trở lại, xin Thừa-Tướng lựa người tâm phúc khác mà sai đi.» Tào-Tháo nói: «nếu sai người khác đi ẽ việc lậu chẳng.» Hám-Trạch dùng dặng đôi ba phen, hỏi lâu rồi nói rằng: «nếu đi thì phải đi tức thì bây giờ, chẳng nên ở lâu.» Tháo lấy vàng lựa ra cho; Hám-Trạch không lấy, từ biệt rồi xuống chiếc thuyền nhỏ trở về Giang-Đông.

(sau sẽ tiếp theo)

Thiên tai khả lân.

điều bí trăm dân.

Ngày mười sáu tháng ba, năm giáp thìn giờ
ngọ, trời ra oai gió, dân chịu tai bay, đòi ngàn
xơ xé cỏ cây, khắp xứ tang hoạn nhà cửa.
Tuy đã biết làm nơi nước lửa, song lắm hơn
khí chịu đao binh, ai dè đâu nói trận thìn linh,
mà lo tính kim nơi chuỗi đứt, chôn Trương-
bình khanh tốt, họa chẳng kịp em anh, Trần
Xích-bích biểu binh, phước còn trông cha mẹ,
thương cho cuộc nầy, chẳng phải sa cơ nơi
chiến địa, bị hỏa công mà dòng họ chịu tai
trọng, cũng không thảnh thơi chôn sa trường,
bị thì lếm mà bà con đóng phố nạn, thương
hại ẽ, người phơi thây trên bãi cạn, kẻ dẫm
xát dưới vạt sấu, nghe ra ai cũng chắt lưỡi
lắt đầu, thấy nói ai cũng chau mày áy mặt,
rất dỗi cáo rầu-thỏ vật còn cầm vật, tuy là
trời phạt dân người phải thương người, cho
hay sanh sát bởi mây trời, mới biết định tiêu
nơi lò tạo, đau đớn bày cho mây người con
thảo, không báo hiệu cho cha lành, thậm thiết
thay cho mây kẻ vợ hiền, khổ đến công cho
chống nghĩa, ỏi thời, việc thiên khiến biết sao
mà xiết kể, đạo như luân thâm vậy phải thấm
than, kiếp luân hồi sau tua kim cao sang, mà
xu tí trước cho khỏi nơi hồng thì. sang năm
đền ngày lập kỷ, cũng đều một bữa chung
thường, nguyện linh hồn trở lợi què hương,
xúm một tiệc chung cũng hãm hưởng.

Trời Bào.

Một trận đánh nhau quá dỗi kinh,
Lám cho đồng tử phát thìn linh,
Mưa tuông ruộng nội trảng bờ cõi,
Gió vụt cỏ cây tróc cội nhánh,
Chăm Lộc thử người cơn lịch thí,
Sông Truy cứu chúa lúc biểu binh,
Đinh tiêu sẵn định trong trời đất,
Hết lúc tiêu rồi tới cuộc đình.

Hữu thê.

Cơ Bả vì đâu nổi dạn khan,
Đòi nơi bảo lực nước non tràn,
Lóng hơi sáo tơn lương tướng thổi,
Ngon dọt thần vu lĩnh lạng chan,

Cây cỏ xơ rơ coi dị đop,
Cửa nhà nhàu nhả ngổ tang hoạn,
Tưng hừng mây chấp rớt tan tạnh,
Êm ái tư bề thấy lạng trang.

Bentré, Phó-tổng Bảo-lộc, Nguyễn-hữu-Đức.

Giết chó khuyên chồng.

(tiếp theo.)

Kể từ ngày Tuần-Tài, tư riêng rồi, thì Thuyên,
Triệu tới ăn đám năm đẻ, rượu trà không ngọt.
Vợ Tuấn-Tú thấy vậy, ý muốn cặng giận chồng
mà không dám, xét vì: « Tài là ruột, mà chồng
mình còn nghe lời bọn ấy cắt ruột quản ra, huống
mình là vợ, vợ chồng như y phục, mặt vào coi
ra để như không, như chồng mình nghe chẳng
nói làm chi, nhược bằng trung ngôn nghịch
nhĩ, có phải ra việc tót tơ chẳng tròn thiên hạ
cười chê cặng thêm then.» Nàng mới giả tai ngo
mặt diều, gượng gạo làm vui, động thừa cơ thiết
kê, trước là thử hai bợn ấy lòng giả thế nào,
sao khuyên chồng luôn thể.

Vậy đêm kia, ba người ăn uống say sưa,
lúc Triệu, Thuyên về, Tuấn-Tú mệt mệ nằm
ngủ. Chị ta mới xách bữa ra sau bệ sẵn có
chó nhà, đập một con bẻ óc sanh, huýt lư
màng địa, rồi lay chiêu bỏ lại làm tư-thí. Chị
ta nghĩ rằng: mình lập mưu cao, đầu tam thập
lục thao không bì kiếp. Ra cơ-sự nì, rần có
chơn rần biết, ai dè đầu ngọn nguồn, đầu
mà Mã-hữu-Giác tái sanh, tìm cũng không
ra mối. Nói rồi, chị ta lật dật chạy kêu chồng,
vỗ vách đập phen, bộ lác-lơ hình như sợ hãi.
Tuấn-Tú đương mệ, tỉnh hơn thức dật, nhẩy
nằm tay vợ mà hỏi: « Chuyện gì vậy? » — Vợ
nói: « Lúc tam canh, trong nhà đang ăn uống,
ai vu oan giao họa đem từ thì tới bỏ sau hè
mình kia kia, anh ra mà coi.» Vừa dứt tiếng,
chị ta kéo tay Tuấn-Tú đi. Tuấn-Tú vừa thấy
vùng máu, thì chị ta giả gió tắt đèn rồi kéo
tay trở lộn vô mà rằng: « Vạn bất tế hoa khởi,
thời ngộ hại biết sao; như nguyệt dấu răng
mình, phúc bốn đá nang chiều. Vậy thì, việc
nhà đương rồi, anh phải lo gỡ rồi cho bay,
nếu dè tiếng lậu ra, e cho vợ chồng mình trở
tay không kiếp. — Tú thờ ra than rằng: Trời

ó! khò là bao nhiêu! biết sao bây giờ? Vợ nói: « có
khó gì, tính vậy ắt nhem: Anh qua mượn
anh Triệu, không thì anh Thuyên khiên ra
đồng chôn với anh thì tiện việc, mà tôi dặn
cho, kêu người nấy không được, thì kêu
người kia, chớ đừng kêu hai người nữa sau
lậu sự vì có câu mưu bất khả chủng, anh có
nhớ chăng? » — Tú xách áo mau chơn qua nhà
Triệu, mới nói dứt tiếng, Triệu trả lời rằng:
« cha chả! Tôi nói dầu chi anh, bịnh năm
xưa trở lại, rất đại kỳ tử thí. Một lần gặp như vậy
thì tôi về đau chơi đời ba tháng chưa mạnh.
Thôi anh chịu phiền qua kêu Thuyên đi với. »
Tú lật dật tới Thuyên, mới nói vừa rồi, Thuyên
ôm bụng rên mà rằng: « Hồi ở bên anh đi về
lời bây giờ, không biết sao nó đau bụng vất
chịu không nổi. Cực thì thôi, không mấy khi
anh cậy đèn tôi mà ruồi quá. Thôi anh bước
lại biểu Triệu đi với. »

(sau sẽ tiếp theo.)

Trần-văn-Kỳ,

Ecrivain à l'arsenal Saigon.

Hữu thê bất khả ý tận

Hữu thê bất khả ý tận.

(tiếp theo)

Nàng Trần-Ô từ nên gia thất, cũng là câu
hạp với Đồ-từ-Chất sau mới thành thân? tuy
câu-hạp mặt dẫu chớ Đồ-từ-Chất cũng bợn
văn chương, vì nhà nghèo nên ông Trần phú
ông không gã, để cho đèn sự hậu thú. tiến
hôn mà thôi, đầu lĩnh câu-hạp chớ ở với nhau
cũng đã dặng 3, 4-năm, ngại ruồi vì không
con cái. Lúc này như thấy chồng đi khỏi, nên
nàng Trần-Ô cũng muốn ra bán dạng thuyền
quyển, triều hoa gheo nguyệt. Bởi con nhà không
dức hạnh, cho nên trời cho nhiều cửa mới
dễ khiến hư con: bởi vậy cô ngữ rằng: Tiêu
nhơn đa tài tất ích kỳ quá; còn quan Đại-
phu Lý-mộc-Đào cũng thường có nghe tên nàng
Trần-Ô vẫn là con ông Trần-vượng-Hộ Am-tâm
ở trong kinh thành là người giàu có đương
kiếm, nên quan Đại-phu từ đó kìm thê dền
lui thù tạc giao hậu cùng họ Trần hơn 2, 3
năm; khi đèn thắm rồi về, khi lại ở chơi đàm

đạo, lần lần thông dâm cùng nàng Trần-Ô;
chứng giao thông dặng rồi mới bày chước
cho nàng đoạn tình ái với chồng là Đồ-từ-
Chất Chàng Từ-Chất biết thế có phải chịu
chia liã nhưn ngải, rời rã chung tình.

Đền khi nàng Trần-Ô dức dặng lửa nhưn
duyên với chồng rồi; thì quan Đại-phu với nàng
mới hiệp duyên kinh bở; phỉ toại ăn tình; chóng
sang vợ lịch, xài phí không chừng, tàng che
ngựa cỡi, quá lẽ xai ba; làm cho đèn dờn ông
Trần-vượng-Hộ sấu của mà phải hộ mihi. Ấy đó!
Con người đời những mong hỷ hoại của đời,
không kiên tạo vật? chẳng giữ lương tâm, nên
không bạc. Vợ chồng xích mít. Bà ý nhà
giàu có, ông cậy thế quan sang, không ai nhủ
ai. Hè kiếp dờn bà ở dâm bạc dức, không tưởng
câu dức hạnh là gì. Chừng lớn oai quân tử,
nào kiên sức trượng phu; phu bất phu gia
sáng bại lối, phụ bất phụ thất gia cu toái;

Lại quan Đại-phu ngày bình sanh không tu
nhơn tích đức; cho nên đạo trời vắn chuyển,
quả báo tiền khiên, đình hư tiêu trường đánh
cục lại một lần. Nhơn lấy việc vợ chồng thù
oán, trong thì gia sàng tiêu diều; đèn chứng
sanh thừa kiện nhau ra cho đèn dề đình phán
doán mới yên; ngoài nhưn tình lãnh oán.
Hèn gì cô ngữ rằng: Mộc tiên hủ nhi trùng sanh.

Bởi quan Đại-phu không tu gia đạo, làm tội
át quán đình; nên Triều đình nghị hiềm ra
quận ngoại hơn mấy năm.

Đền đây tuổi cũng gần già; chồng một nơi
vợ một ngã, rời rã nhau ra, trai tuổi già cỡi
quanh; gái xanh xệ lạng loan; nặng ở kinh thành
gheo nguyệt triều hoa; theo vương tử vương tử,
hoàng thân quốc thất, bán đầu tiên con thì còn
đời cát vui say; sau hết lui phong trần cũng
thích, loại dâm phụ không kẻ còn đố-bợn bái
dạng diêm ngu phu coi cặng dật chỉ mới kỳ
cho. Nghĩ thương cho công tình ông Trần-
vượng-Hộ gầy đưng một tay. Sau cũng bị vợ
phước sanh một tay đưa con gái mà tang gia
bại sàng. Lúc nào nắng dâm loạn mang bị gạt
mà hết tiền, ỏi thời công cuộc đố hư nói sao
cho xiết.

(sau sẽ tiếp theo.)

Tây Hiền soạn.

Chuyện khôi hài.

PHI NGƯU.

Có một người nhà quê kia ở đất rầy bãi, tánh chơn chất, hay tin sự dị đoan; vợ chồng củi lức làm ăn, chắt lốt mua dựng một con trâu cái toan để nuôi cho nó sanh sảng ru mà làm của; bởi vậy từ ngày mua dựng con trâu về thì mừng rỡ lắm sống sóc hoài, có một đêm kia người nhà quê ấy, ngủ nằm chìm bảo thầy con trâu của mình biết bay, thì đực mình thức dậy mới bàn *lạ* rằng: hôm nay tao ngủ chìm bảo thầy con trâu nó biết bay lòng tao nghĩ nang sợ một là nó phải chột hai là phải bị ăn trộm đuôi mà chột, lại vì vợ chồng ta ở chỗ rầy bãi này quanh vẫn có một mình biết giữ làm sao cho khỏi; cứ khi ông bà đã mách bảo trước cho mình hay, nếu mình không tỉnh mà bán nó đi mà lấy vốn lại thì phải mang nghèo, vợ nghe chớng tỉnh như vậy cũng bỡ ngỡ, bởi chớng dặc xuống chợ mà bán, dựng lấy vốn ít nhiều; sáng ngày ra người nhà quê ấy giặc con trâu đi xuống chợ mà bán, đi dọc dặng thầy trâu thiên hạ chột nhiều chàng và càng lo lẫn hơn nữa; trông gặp ai mua giá nào cũng bán; thời may gặp một người khách chịu mua giá mười đồng bạc; người nhà quê mừng bán đi; bán rồi lấy bạc gói vào giấy lưng, cột ràng rịch chặc cứng, mới toan đi về, lúc về dọc đường gặp một con kền kền, nó ăn những thịt trâu chột ngoài đồng nó say nó bay không nói, thì người nhà quê mừng mới nói: may giữ ai gà độ của ai nó chạy lạt, mới tỉnh bắt về nuôi chơi, mới rước mà bắt, thì con kền kền vùng vẫy với chàng và; chàng và bắt dựng lật dật mỡ giấy lưng ra cột nó, quên sự bạc bán trâu đã ràng rịch trong giấy lưng; cột chột rồi ồm đi một chập, con kền kền hết say trở lại căng chàng và dau buồn phứt nó bay bông đi, xảy sự nhớ lại may đồng bạc cột trong giấy lưng còn dính theo con kền kền, thì đứng mà ngó theo con kền kền mà than rằng: thiệt là con trâu biết bay, s ng ông bà đã mách bảo cho mình hay trước mà giữ không khỏi.

Thơ-ký, Nguyễn-đoan-Khai.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày 15 tháng Mai 1904

Tại hàng Đông-dương. — 1 đồng bạc là . 2, fr 25
 — hàng Hong-kong Shanghai — . . . 2, 26
 — hàng Speidel 2, 25
 Giá bạc nhà nước. 2, 28

GIÀ LỬA GẠO

Ngày 16 tháng Mai 1904.

CÁC THỨ LỬA GẠO VÀ TÂM CẨM	VINH-LONG	CÓ-CÔNG	BÀ-VÀU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chột đèn nhà máy	2. 806	2. 806	2. 812
Gạo lức nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 trong 100 kilos; 700 gramme để 5 phần thóc dài theo mé sòng, khỏi trong 100. thuế, dựng bao bủ	2. 60	2. 60	2. 70
Gạo lức người bán, 20 hay 25 phần thóc, quốc (như nói trên đó, trong 100.	2. 75	2. 75	2. 85
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó)	3. 15	3. 15	3. 30
Cẩm có lộn tâm (như nói trên đó)	1 25		

NHÀ BÁN XE VÀ DÔNG MÓNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TÀI ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE

số 34 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 148

SAIGON.

Của ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đó bắt kể đủ bộ vắn.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

CÔNG-TI DƯ'A XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HÀNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CMI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thục:

Đặng phần thưởng lớn hội dầu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngơi công, ít hao mà đi xa, tồn số phi chứng 0 9 98 mà đi đặng 100 ngàn thước. (Có tờ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươi-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ đó bố trợ. Bán Tàu và Cù-lập máy hơi chạy hay và lẹ, dễ chuyên chở và đồng thoãn. Đóng be dùi dễ dùng trông máy quản hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chư binh và Đại-Thần Thượng-Thor chư Quân-hạt, và nội thành Paris, cũng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngạch Thương-chánh, Tại có chịu đã gần khắp những sở thâu xuất Quân-hạt và Bja-hạt.

Mỗi cuộc dầu xảo, đều đặng thưởng lần hơn hệt.

Đóng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đổi dấm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lập dài 7 thước có xa-quạ trước và sau. máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển dặng.

Tàu cạn lương, chơn vịt sáu xuống chừng 2 — 3 tát tây.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại hàng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGỰA CỘT

Ở TÀI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, dõ xe, dõ cỡi, đèn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lờ cho chư Qui-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95.97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tời. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có bước tời để cho Qui-hữu dùng khi muốn dễ kiển vô Chassis hay là lấy kiển ra.

Như ai muốn mua các món đó chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chiu tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hê có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì dõ đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá hên Langsa.

Chiu tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Qui-khách nào muốn đến mà thăm-tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dật mà trả lời luôn luôn song phải gắn theo trong thơ một cou niêm sáu chiêm.

Kính lờ cho chư quới hữu dặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142. bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59; có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tới thì tới sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tới sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tới mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; cõn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ, dõ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đèn cho tới và viết thơ nói cho rõ ràng thì tới sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tán hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Cổ bản Nhựt-trình Nông-Cô đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6 \$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá.... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.... 0 60
Thơ Lục-văn-Tiên..... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất... 0 40	Phong-hóa Điều-hành..... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại..... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 00
Thơ Mụ-Đội 1 cuốn giá..... 0 25	Minh-Tâm Đưu-giám cuốn thứ nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá..... 0 25	Conversation..... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Trác-dại-Lang in rồi giá..... 0 40	Vocabulaire Trương-Vinh-Ký..... 1 20
Phủ-Kiểu (3e édition)..... 0 20	Miscellannée..... 1 40
Thơ Quảng-Âm diễn ca..... 0 35	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 0 60	Thứ kiểu về sự thị hành-án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc..... 1 \$00
Tướng Đinh-lưu-Tú, thượng quyền 0 20	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG NĂM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG NĂM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM
1	DIMANCHE.....	16	CHUẢ NHỰT	16	Lundi.....	2	Thứ hai
2	Lundi.....	17	Thứ hai	17	Mardi.....	3	Thứ ba
3	Mardi.....	18	Thứ ba	18	Mercredi.....	4	Thứ tư
4	Mercredi.....	19	Thứ tư	19	Jeudi.....	5	Thứ năm
5	Jeudi.....	20	Thứ năm	20	Vendredi.....	6	Thứ sáu
6	Vendredi.....	21	Thứ sáu	21	Samedi.....	7	Thứ bảy
7	Samedi.....	22	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	8	CHUẢ NHỰT
8	DIMANCHE.....	23	CHUẢ NHỰT	23	Lundi.....	9	Thứ hai
9	Lundi.....	24	Thứ hai	24	Mardi.....	10	Thứ ba
10	Mardi.....	25	Thứ ba	25	Mercredi.....	11	Thứ tư
11	Mercredi.....	26	Thứ tư	26	Jeudi.....	12	Thứ năm
12	Jeudi.....	27	Thứ năm	27	Vendredi.....	13	Thứ sáu
13	Vendredi.....	28	Thứ sáu	28	Samedi.....	14	Thứ bảy
14	Samedi.....	29	Thứ bảy	29	DIMANCHE.....	15	CHUẢ NHỰT
			Tháng 4 Annam	30	Lundi.....	16	Thứ hai
			CHUẢ NHỰT	31	Mardi.....	17	Thứ ba

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CÔ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LÊ-IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 3 \$00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 4 \$00
sáu tháng... 3 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHOA: CANAVAGGIO

Cuờ BỚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DŨ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDEIRE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONGES

1^{er} Page le centimètre... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi chớ ông Canavaggio nữa.

Cảm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Lập thương cuộc.

(liếp theo)

(Muôn lập thương cuộc này cho nên, dặng hưởng lợi chung thì khuyên anh em lớn nhỏ, người giàu sang rặng mà xét cho rõ và kỹ, trong n.ững đếu tôi phỏng tình. Vì có chỗ nào

muôn sửa hoặc thêm hoặc bớt, xin gởi: dền chớ tôi rõ, ày là đếu thông đồng tâm chí với nhau. Tuy tôi phỏng tình chớ, ắt có chỗ phải sai, và cũng có chỗ chưa vừa lòng bạn hữu. Có một đếu xin xem xét giùm cho: (trông tặt) Đền khi nào mà nội Lục-tình người bằng lòng lãnh phần hùn của cuộc đại thương này, bắt luận lãnh nhiều phần, hay là ít miệng là bằng lòng chịu và gởi thơ dền cho: Bồn-quản; trong năm ngôn hùn, ước dặng chừng ba ngàn thì ắt lập dặng, và tức thì thi hành chẳng sai.

Hề bằng lòng thì xin gởi thơ: dền tức thì, chớ có ngại; cái thơ gởi dền mà chịu hùn, dẫu sau thời chịu, vì mắc công việc chi hay là tình không tiện mà thôi, công li: ày cũng không ép buộc.

Chờ rõ dặng đủ người hùn thì có: tức: mới hết thấy nhóm lại một ngày, hoặc ở: Saigon hoặc tại Mỹ-tho mà bắt luận cho: minh bạch.

về việc làm cách tình, cũng là điều lệ cho phần mình; bề đồng người y nhau thì cứ đó mà thi hành.

Hễ muốn lập cuộc buôn lớn cho nên, thì những người đứng mà khởi đoan phải tận tâm kiệt lực, chịu nhọc sức tốn một ít hơi liền bạc; may dựng thành tựu thì kỳ công cũng bắt thật. Có mặt đi đâu? Nếu thành sự thì có phần lợi riêng, của công-ti dự định, mà bởi công cực nhọc, sáng tạo hữu lao.

Phỏng chừng bốn người đứng đầu mà lập thương cuộc này; chờ đến khi luận bàn cho đủ chuyện, rồi tới sẽ tổ tên bốn vị đứng đầu đó cho chư quý hữu xem.

Lập cuộc đại thương này tới chắc là người giàu có vốn hùn vào, thì dựng lời nhiều, còn người không vốn mà có tài học, và nghề làm, thì cũng có chỗ mà hưởng. Xét một đầu tới thấy rõ, một cái nhà buôn kia, không có lò gạch tiếm cửa, lò vôi, cũng lò rèn cứ mỗi đầu mùa mà lãnh làm cầu, cắt nhà, hãy còn lời bội phần thay; buôn chỉ là công-ti này; sấm sẩn dù đó, bán ra có lời lành làm đó sẵn; xét đi phải lợi nhiều hơn cái nhà buôn kia đó.

Vậy từ đầu đến đây, luận việc lập thương cuộc mà thôi, chờ chưa tổ điều lệ làm sao? Luận nhóm ít đầu cho chư quý hữu xem, lựa phải tổ chỉ cho dài. Tôi hiểu mỗi vị đã thông nhiều đầu lợi hại, thanh suy, phần nhóm cũng đủ hiểu. — Vậy từ kỳ sau sắp tới tôi đem phỏng những điều lệ và tờ giao ước phỏng sơ cho chư vị xem và xét, dựng rằng mà làm đều chi, cho có làm hoặc nhiều hoặc ít miếng là làm phải cho đời thì là toại chí.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THUC, Bèn-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Hâm-Trạch về Giang-Đông ra mặt Huỳnh-Cải, thuật các việc lại. Huỳnh-Cải nói: « nếu ông không lãnh lợi mà phân biện, thì tôi chịu khổ dày đã vô ích rồi. » Hâm-Trạch nói: « tôi phải đi đến trại Cam-Ninh, dựng độ liệu tức-Thái-Trung với Thái-Hòa. » Huỳnh-Cải nói: « vậy thì càng hay. » Hâm-Trạch từ Huỳnh-

Cải đi đến trại Cam-Ninh. Cam-Ninh rước vào, Hâm-Trạch nói: « Bữa nọ ông cửu Huỳnh-công-Phúc, mà lại bị Châu-công-Cần làm nhục, thiệt tôi lấy làm bất bình quá. » Cam-Ninh cười mà chẳng đáp lại. Lúc đang nói chuyện, thì Thái-Trung với Thái-Hòa bước vào. Hâm-Trạch mắt lấy Cam-Ninh. Cam-Ninh bệ ý liền nói rằng: « Châu-công-Cần ý mình rằng giỏi, nên va chẳng coi anh em ta ra gì hết, hay tôi bị va làm nhục, thiệt chẳng còn mặt mũi nào mà ngờ người đất Giang-Đông. » Nói rồi, nghiêng rưng chắc lưỡi; vô ghê hết lốn. Hâm-Trạch làm bộ kể lại nói nhỏ; Cam-Ninh cúi đầu làm thỉnh than giải thờ vắn (1). Thái-Trung với Thái-Hòa thấy Cam-Ninh Hâm-Trạch đều có ý phân, bèn kim đều ước thứ rằng: « Tiên-Sanh có việc chi bất bình? » Hâm-Trạch nói: « bọn ta có việc khổ trong tâm phúc, người há đâu biết dựng sao. » Thái-Hòa nói: « có phải là muốn bội Ngô mà đầu Tào chăng? » Hâm-Trạch biện sắc; còn Cam-Ninh thì rút gươm đứng giữ mà nói rằng: « việc ta đã bị chúng nó biết rồi không lẽ chẳng giết đi cho tuyệt tích. » Thái-Trung, Thái-Hòa liền la lên rằng: « hai ông chờ lo, tôi cũng có việc tâm phúc mà tổ với hai ông. » Cam-Ninh nói: « hãy nói cho mau. » Thái-Hòa nói: « anh em tôi cũng là Tào-Công sai đến trả hàng, nếu hai ông có lòng qui thuận chúng tôi xin dâng đàn cho. » Cam-Ninh nói: « người nói thiệt chẳng? » hai người đều nói rằng: « chúng tôi đầu dâm nói giỏi. » Cam-Ninh làm bộ mắng mà rằng: « nếu như vậy thì thiệt là trời khiến tiện lắm. » Thái-Trung với Thái-Hòa nói: « Huỳnh-công-Phúc với Trương-Quân mà bị nhục, anh em tôi đã có thông báo cho Thừa-Tướng, hay rồi. » Hâm-Trạch nói: « tôi cũng đã dâng thơ của Huỳnh-công-Phúc cho Thừa-Tướng, nay Thừa-Tướng sai tôi về mà rù Cam-Hưng-Bá về đầu. » Cam-Ninh nói: « dâng Đại-trương-phu đã gặp Minh-chúa thì phải hết lòng mà đầu. » Xong rồi bốn người ngồi lại ăn uống và thương nghị. Anh em họ Thái liền viết thơ kính về báo với Tào-Tháo rằng chúng nó với Cam-Ninh đồng làm nội ứng. Còn Hâm-Trạch cũng viết thơ sai người lên đem dâng cho Tào-Tháo; trong thơ lại nói rằng Huỳnh-Cải muốn qua, ngặt chưa có dịp,

(1) Ấy cũng là kẻ, chờ không phải là oán thiệt Châu-Du.

hề chừng thầy chiếc thuyền nào qua mà trước mũi có cờ thanh nhả thì là và đó. Nói về Tào-Tháo, dâng luôn hai bức thơ, trong lòng nghi ngại chẳng an, bèn nhóm chúng Mưu-sĩ thương nghị rằng: « bèn Giang-tử Cam-Ninh bị Châu-Du làm nhục, nên muốn làm nội ứng; Huỳnh-Cải bị trách, cũng sai Hâm-Trạch đến xin hàng đầu, đều cũng chưa lấy chi làm tin, nay có si dâm qua dựng trại Châu-Du mà thăm dò cho thiệt tin chẳng? » Trương-Cần bước tới thưa rằng: « tôi chẵn trước đã qua Đông-Ngô mà không thành công, lấy làm hổ thẹn, nay nguyên liễu mình đi một phen nữa, giặc rằng cho dựng thiết tin về báo cho Thừa-Tướng. » Tào-Tháo cả mừng, bèn khiến Trương-Cần đi liêu. Trương-Cần từ tạ xuống chiếc thuyền nhỏ, thẳng qua thủy trại Giang-Nam; rồi khiến người truyền báo với Châu-Du. — Châu-Du nghe nói Trương-Cần đến nhà, thì mừng lắm mà nói rằng: « ta mà dựng thành công cũng tại nơi người này. » nói rồi bèn dặn dò Lô-Túc sinh Bàn-sĩ-Nguyên (2) đến làm... như vậy, như vậy cho ta. » (Nguyên lại Bàn-Thông tự là Sĩ-Nguyên người ở đất Nhuong-Dương, như lãnh nạn qua ngụ nơi Giang-Đông, Lô-Túc thường tiêng cử cho Châu-Du; Bàn-Thông chưa kịp ra mắt, thì Châu-Du đã có sai Lô-Túc hỏi kẻ nơi Bàn-Thông rằng: « phá Tào phải dụng kế nào? » Bàn-Thông nói nhỏ với Lô-Túc rằng: « muốn phá binh Tào phải dụng hỏa công, sông sông thì rộng lớn, một chiếc bị lửa, các chiếc khác đều từ tán bêt, chứ phải dâng liên hươp kê chó Tào-Tháo khiến va đồng binh kết thuyền liên nhau lại một chỗ, thì mới thành công. Lô-Túc về thưa lại với Châu-Du, Châu-Du rất phục, hơn nói với Túc rằng: « làm kế ấy cho ta, không Bàn-sĩ-Nguyên ai làm cho dựng. » Lô-Túc nói: « sơ e Tào-Tháo xảo quyết lãnh lợi, làm sao mà qua bèn cho dựng? » Châu-Du ngầm nghĩ chưa quyết, lúc đang lo kê chưa ra, bỗng nghe quân báo, có Trương-Cần đến nữa, nên mừng lắm.) Lúc ấy một phía thì sai đi dặn dò Bàn-Thông dụng kế, còn một phía sai người đi rước Trương-Cần; Trương-Cần chẳng thầy Châu-Du ra tiếp, trong lòng lo ngại. Bèn dạy quân đem thuyền đi tìm chỗ vắn về

(2) Sĩ-Nguyên là tên chữ của Phùng-Số.

mà đầu, rồi đi một mình vào trại ra mắt Châu-Du. Châu-Du làm mặt giận mà nói rằng: « Từ-Dực sao khi ta làm vậy? » Trương-Cần cười rằng: « ta tưởng anh em tình cũ ngày xưa nên đến mà tổ việc tâm phúc với người, sao lại gọi ta khi người. » Châu-Du nói: « người muốn nói cho ta về đầu, sao cho dựng; hoặc là biến cùng đá tảng, biết dựng chưa; hôm trước, ta tưởng tình huu cựu với nhau, mời người ăn uống lại để người nghĩ chung với ta, người lại trộm thơ kính của ta, chẳng từ mà đi, về báo với Tào-Tháo, giết Trương-Doãn với Thái-Mạo đi, làm cho hư việc của ta, nay không có chi lại đến nữa, ắt chẳng có lòng tốt; nếu là chẳng nghĩ tình cũ anh em, cho một dao đực hai, muốn đưa người trở về, lại ngặt vì ta trong hai ngày đây ắt phá Tào-Tháo, mà để người lỵ quản trung thì lại lụy việc quân tình. » Liên kêu kẻ tả hữu đưa Từ-Dực lên an nơi núi Tây-Sang mà nghỉ, để ta phá binh Tào-Tháo rồi sẽ đưa người về chẳng muộn chi. » Trương-Cần vừa muốn mở miệng, thì Châu-Du đã trở vào nhà trong. Kẻ tả hữu đem ngựa đến cho Trương-Cần cỡi, rồi đưa đến một cái am nhỏ nơi phía sau núi Tây-Sang, lại để cho hai tên quân ở lại phục dải Trương-Cần.

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Tạp vụ.

Mới hay tin rằng có một con cạp rất lớn ra tại làng Bền-gò thuộc tỉnh Yên-Hòa, trong 1 đêm nó ăn hết mấy con heo, có nhiều làng hiệp lại mà đuổi nó về rừng sông vô ích, vì nó chẳng sợ, cứ vàng lại trong làng hoài, có hai người Annam bị nó bắt, một người bị móc ruột mà chết, còn một người kia thì bị nó vào lại đầu sông còn sống. — Vậy nên quan Bộ Tỉnh Biện-hòa có đem ít người lính tập giỏi đến đó, đóng bắn nó; song chưa biết bắn được hay không. Nhưng vậy chúng ta cũng ước ao cho quan Bộ ngài dựng thành công, mà cứu dân khỏi loài thú dữ.

Hôm ngày 25 Mai 1904, có giấy thép của quan Bộ tỉnh Tân-an báo với quan Nguyễn-Soái, rằng trong đêm 23 rạng ngày 24 Langsa, hồi 3 giờ khuya, có một chiếc ghe cui, người chủ ghé

tên là Nguyễn-văn-Đền, 42 tuổi, người ở làng Tân-hào thuộc tỉnh Bền-tre, với ba đứa con nó, hai đứa trai, đứa lớn 18 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi; và một đứa gái 16 tuổi. Chúng nó đi lên Trảng-bàng đặng mua ghe, chẳng dè đi đến làng Mỹ-thạnh, tổng Cửu-cu-thượng thuộc tỉnh Tân-an, gặp một đảng 12 đứa ăn cướp đi hai chiếc ghe lương, chúng nó ào đến nhảy qua ghe giật hết hai trăm đồng bạc, rồi lại hỏi còn nữa chăng. Nguyễn-văn-Đền nói hết rồi, nội trong mình thì có bấy nhiêu đó mà thôi. Nói vừa dứt lời, bị một thằng trong đảng ăn cướp ấy liền ãy súng mà bắn tên Đền chết ngay; còn đứa con trai lớn lại bị chúng nó trói lại và nhét khăn vào miệng rồi bỏ đó; xuống ghe lương chèo thẳng lên theo sông Vàm-cỏ. Trong bọn ăn cướp ấy có hai cây súng hai lòng, và thương giá cả đủ.

Cảm ân chân thí.

Nay bọn-quản thay mặt giùm cho những người bị thiệt hại trong lúc thiên biến, trộm cảm ơn đức của mây qui-vị; trước là khoan tâm phi lực, hảo nghĩa thí ăn sau là bắt lén huyết ngân quân khai bỏ thí. Vậy mới đặng dương kim hắc hân, thử thể hào tâm. Ất cũng biết: Thổ thạc cáo còn buồn; huấn chi dân bị nạn người chẳng tưởng. Nhưng vậy mà: giới lửa củi không ơn là lẽ chắc, chớ phỏng mặt mây nghĩa trọng rõ ràng. Cuộc tang thương mất thầy phải thổ than, cơn nước lửa đau lòng nên phải động, ít lời kính đôn chủ nhân, cảm tạ thiện nam tín nữ.

Ngày 19 tháng-Mai năm 1904, hội-dồng quản hạt có nghị chuẩn ra 5-mươi 5 ngàn 93 đồng 1 cái 8 chim đặng sửa sang mây nơi hư hại và cứu giúp những dân cơ cần vì đả bảo hôm 16 tháng ba Annam.

Tại hạt Chợ-lớn có ông Huỳnh-quang-Vị, là Tri-phủ-hàm, có lòng nhưn đức ra công khó nhọc mà quyền tiện của những người hảo tâm đặng cứu giúp những kẻ chẳng may trong lúc bão: nên quan Phủ này đã có dâng cho nhà nước 5 trăm năm mươi lăm đồng bạc và 10 ngàn kilos gạo trắng, với một cuộn sổ biên tên mây vị đã có lòng tốt mà bỏ thí.

Vậy nhà nước đã chia số bạc-ây ra mà gởi cho quan Bộ tỉnh Mỹ-tho 2 trăm hai mươi lăm đồng; và quan Bộ tỉnh Gò-công 3 trăm đồng; còn bạc nhiều gạo thì gởi hết cho quan Bộ Chợ-lớn đặng phân phát cho dân.

Sổ biên tên những mây vị có ra bạc:

Ông Đốc-phủ-Quảng	50, \$ 00
« Lê-phát-An	50, 00
Bà Ý-ba-Còn	400, 00
« Hai-Lâu	50, 00
« Ba-Bửu	50, 00
« Phước-Van	50, 00
Ông Chin-Seng	30, 00
« Tăng-Lâu	20, 00
Bà Phú-Tệt	20, 00
Ông Trần-hữu-Thành	15, 00
« A-Yu	10, 00
Bà Hai-Luog	10, 00
« Xi-Hu	10, 00
« Tư-Thếp	10, 00
« Ba-Be	10, 00
« Huỳnh-Lợi	10, 00
« Vương-Phước	10, 00
« Hai-Thái	10, 00
« Năm-Liên	10, 00
Ông Trần-văn-Dong	5, 00
« Trần-cần-Ký	5, 00
« Nghi-Kỳ	5, 00
« Tai-Kỳ	5, 00
« Kiêm-Ngọc	5, 00
« Đức-Sanh	3, 00
« Cam-Tú	2, 00

Cộng là..... 555, \$ 00

Nhà máy Vạn-thuận-An, với hai người buôn lớn tên là Trần-hoa-Thanh và Trần-hữu-Vị, có dâng cho quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, Vạn-thuận-An 1 ngàn đồng, còn hai người nói sau đó mỗi người là 5. trăm đồng cộng lại là hai ngàn đồng, đặng cứu giúp cho những người bị hại trong lúc bão.

Vậy quan Nguyễn-Soái đã chia số bạc ấy ra là bốn phần mà gởi cho mây quan Bộ hạt Mỹ-tho, Chợ-lớn, Gia-dịnh và Gò-công đặng phân phát cho những người bị hại.

Thầy Nguyễn-dông-Tru, là người làm việc tại hãng Allatini, có dâng cho quan Nguyễn-Soái Nam-Kỳ 1 trăm 20 đồng, 1 trăm bao gạo trắng, và tiền thầy ấy đã ra công quyền tôi đặng cứu giúp cho những người nghèo đói vì sự bão lụt.

Quan Tri-phủ Huỳnh-quan-Vị, mới quận tôi thêm đặng 1 ngàn 84 đồng bạc rồi cũng đem dâng cho quan Nguyễn-Soái. Vậy quan Nguyễn-Soái liền gởi cho quan Bộ tỉnh Mỹ-tho 254 đồng; quan Bộ Gia-dịnh 200 đồng; quan Bộ Chợ-lớn 200 đồng; quan Bộ Gò-công 200 đồng; và quan Bộ Bền-tre 200 đồng; đặng bỏ thí cho dân.

Liệt phong phú

Năm Giáp Thìn vừa đến, tiết quý xuân 16 tháng ba. Trời rặng đông rì rả mưa sa, xem từ phía khỏi mây mù nịt. Ta đương bữa sửa sang dài khách, đúng 10 giờ khách đến coi ngôi. Ngục mũi thủng đủ mặt, hồng hời, xoan chén ngọc ngăm cầu thành lĩnh, măng tiệp rượu hội mưa chưa tĩnh, tạ tâm lòng khách mới hời qui. Đứng xa xuôi một bạn cô tri, về chẳng tiện ở đây đàm đạo. Bỗng giờ rười tu đồng thành bão, ngọn gió gay càng thổi càng to. Kể lại qua tất bước khôn dò, những gươm gió tên mưa dấy mặt đất. Sách có chữ phong vân mặt trắc, sự từ gần mượn rượu làm gan. Anh em ta ngồi những luận bàn, tình cũng vậy đầu say cũng vậy, kia kia chẳng tai nghe mắt thấy? gió ám ám như xe-lửa chạy liền vo. Đói đứa ta uống thét cho lảng bỏ, đường họa phước biết đâu là còn mặt. Thí chẳng khác huỳnh hương một đất, rang mai nhìn cây gãy đá lăn: Trễ chưa qua rằng khi bạn hôm trận gió dữ dãn, từ thân đau đến sườn dần mới dứt. Chúng tôi luôn bên măng-Châu chực, muốn kêu ông sự phải đất ông rầy. Tưởng lại chữ may rất đời may, k ông chút nữa sắp nhà sếp cửa. Ăn có bữa lo không có bữa, biết làm sao rằng giới tang hay. Đậm biển sông ông riêng sự ngày ngày, thương cho kẻ giang hồ lỡ bước. Con lòng là ai hầu biết trước, dường hiểm nguy họa ất theo sau. Mãng nghe qua ou Cap Vũng-lầu, vằm Cấn-Jước qua kinh Nước-mặng. Chợ Long-phụng Lý-nhơn mây chững. Hạt Gò-công hạt Nê Bền-tre. Đem tam canh trên bộ dưới che, luôn dòng dữ nặng nề hơn các chỗ. Nền

Tân-an nhưt lộ, giọt mưa dương vạng đạo hạ quang. Ai ai đều trông thầy kiêu hoán, cốt dầy thép cong vòng chằm dặt. Ta xính xánh nghĩ chưa thẳng dặt, lúc chim bao thiên hạ chèo bốn năm ngàn. Đấy đống người năm giọt năm ngang, khắp sông kẻ trôi lên trời xuống. Dân khổ số mất vòng hoan uông, đã quyền sanh mà chẳng vẹn hình hài. Trên bờ thời bỏ xác qua moi, dưới sông luôn chịu phần cá rĩa. Hoặc có kẻ rừ nhau làm nghĩa, xúm lại đơm đấp bửu-bền đường. Thảm thiết thương nào có hòm rương, miếng lá đặng khỏi nói câu hát. Thân giàu có ra thân tất bạc, phận an nhân ra phận linh đình. Đát bằng cơn nổi sóng thịnh linh, tai trời xuống bưng tai là chẳng kịp. Tiền của hết đã nên tội nghiệp, thầy thì trời rất đời tới tàn. Họa hoạn này khó nói thổ than, chìm dờ ở biệt đầu dùm dậu. Thương về đại tuổi còn thơ ấu, hệ bởi sao căng đoa kiếp dầy. Chớ khoe rằng ai giỏi ai hay, người đời khả tu nhưn tích đức. Thiên tác nghiệp may còn kẻ thuật, chữ chung tư điển khánh mây hời. Anh em ta trò chuyện lời thời, càng rớt chén ngày-kia qua ngày nọ. Chiến hãm mỗi ngõ ra ngoài ngõ, thấy hai ông rống bạch rống mừng. Trời phương đồng lấy nước la lũng, bỏ với xuống bát luôn nhà cửa. Đưa ngồi gach tuôn lên đường trận lửa, hời ra thời tại chỗ Đê-bỏ. Ruồi ro thay một gã thợ hồ, ngõ bạch nhưt thẳng thiên là đại phước. Vung té xuống dài hơn ba thước, xem lại coi dịu nhiều như tàu cau, sự phi thường nghĩ đến ngại ngạo, quyền sanh từ khôn lường trong mây tạo. Chúng ta chớ gian tham tàng bạo, coi của đời nào khác phủ vắn. Xét đến cầu trời đã định phận, nương bốn phận phùng hung hóa kiệt. Nếu ý sức khỏe, lái hoành liệt, hễ cơ thăm thời họa nọ ất thăm. Giữ lòng nhưn chớ cầm động thiên tâm, chúng ta mới tiêu điều khoái huyệt.

Khru-anh, Nhượng-liên thị tác.

Giết chó khuyến chông.

(tiếp theo.)

Từ thầy Thủy chỉ qua bóng, bóng chỉ lại thấy, bước ý trở về nhà, nắm thổ ra than

dài cùng vợ; vợ mới biểu: «Thời bây giờ qua, mượn chú ba chú giùm với, chớ anh năm đó sao?» Tú không chịu, vợ xuôi ruột mới đi. Kêu Tài, Tài lật đặt tới hệ huội chôn giùm. Việc rồi trở về nhà thì hầu. Tối buổi, vợ Tú dọn cơm mới khuyên Tài dùng bữa. Tài xin kiêu ra về kéo nhà cửa không ai. Tài đi rồi, vợ Tú mới nói: «Anh thầy không? Tiếng đời nói đặng cũng ruột ngọt cho mày cũng người dưng là sự như vậy. Xưa nay anh nghe lời người ta anh không nghĩ đến chú, anh đành lòng chia tình máu-bì, khi có việc gì vô mà chịu cho anh. Đi lại cũng anh em với nhau chớ gì. Anh ráng mà theo Triệu với Thuyền là bạn đồng tâm của anh đó cho lắm. Có việc mượn tới, nói này nói nọ, phải ăn sao mà không kêu nó cũng đến. Có đã mới biết tuổi vàng, từ rày sắp lên còn Triệu, Thuyền, Thuyền Triệu nữa thôi».

Bồng-dầu Triệu, Thuyền-lon-ton bước vào. Tú sẵn đương giận, nên chào lơ là rồi cứ việc ăn. Thuyền mới hỏi: «Chuyện hồi hôm rồi làm sao?» Tú chưa kịp trả lời, vợ hỏi nói: «Ồ! Anh điên đó mà khéo tin anh! Anh thầy hai anh có tánh nhất, anh đặt đều anh gạt chơi vậy chớ chuyện gì.» Thuyền lịch lòi, ngồi nói giáo dật ba tiếng rồi ngắt Triệu biểu về. Ra đường, Thuyền mới nói với Triệu rằng: «Anh thầy chẳng? Con người ta ở đời ngộ không? Hễ dặt thì gì ề, ề thì rêu, Phải hồi hôm mình ngay lượm kịch đi khiến thầy ma cho nó, thì nó coi mình như đồng-lúa, tại mình không đi, nên bây giờ mình lờ nó coi mình như đồng-lác, thầy không? Hèn chi tiếng đời hay nói: Buổi yêu nhau ngóng trông lâu lâu, đến lúc hôn-mặt quạu làm ngộ, thiệt nó không được tiếng mời mình ăn miếng trầu hút điều thuốc nữa; thẳng xâu liệt. Con vợ nó, chuyện như vậy, mà hãy còn nói chảnh nữa, nó thị mình đầu ngu không biết gì. nó muốn vậy cho nó vậy, không hỏi nào tu nhưn đức. Buổi thương nhau lời ngán đầu nhem, chớ lúc hôn-mê vạm cũng thừa. Thời anh với tôi chịu khổ, đi dọ coi hồi hôm nó chôn chỗ nào, coi quả quyết rồi lên báo quan cho nó bị một chuyện hết đánh phách.» Hai người đồng tình đi tìm mã, rồi tới t. ba cáo rằng vợ chồng Tuấn-Tú giết người; chôn thầy dựa bụi tre xa nhà chừng trăm thước. Quan hỏi ắt chất mới sai

người tới giữ coi mã ấy, rồi đóng gông vợ chồng Tuấn-Tú điệu về, lại niêm phong nhà cửa, còn Triệu, Thuyền cầm ở đó không cho về.

(sưu sẽ tiếp theo.)

Trần-văn-Kỳ, Ecrivain à l'arsenal Saigon.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày mồng 2 tháng Jun. 1904

Tại hàng Đông-dương. — 1 đồng bạc là 2, fr. 26
 — hàng Hong-kong Shanghai — 2, 26
 — hàng Spetdel — 2, 26
 Giá bạc nhà nước. 2, 30

GIÁ LÚA GẠO

Ngày 16 tháng Mai 1904

CÁC THỂ LÚA GẠO VÀ TẦM CẨM	VINH-LONG	BỘ-CÔNG	BẮC-XUÂN
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2. \$06	2. \$06	2. \$12
Gạo lúc nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 124 lbs hay là 60 trong 100 kilos, 700 grammes đã 5 phần thóc dài theo mé sông, khi trong 100. thóc, dựng bao bở.	2. 60	2. 60	2. 70
Gạo lúc người bôn 20 bay 25 quắc (như nói trên đó) phần thóc trong 100.	2. 75	2. 75	2. 85
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó)	3. 15	3. 15	3. 30
Cám có lộn tâm (như nói trên đó)	1 \$-25		

NHÀ BÁN XE VÀ DÒNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TÀI ĐƯỜNG LAGRANIERE

số 34 bis và 36

VÀ ĐƯỜNG PELLERIN số 143

SAIGON.

Của ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bát kê đủ bộ ván.

Ái muốn mua thì đến đó mà mua.

CÔNG-TI DƯ'A XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HÀNG.

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực.

Đặng phần thưởng lớn hội đầu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngợi công, ít hao mà đi xa, tôn sở phi chừng 0 \$ 98 mà đi đặng 100 ngàn thước. (Có lờ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươn-Soài). Chớ mượn — Sửa — Bán đủ đồ bỏ trợ. Bán Tàu và Cù-lạp máy hơi chạy hay và lạ, dễ chuyên chở và đồng thoản. Đóng he đôi đồ dùng trong mây quần hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thông chừ binh và Đại-Thần Thượng-Thơ chừ Quân-hạt, và nội thành Paris, cũng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngách Thương-chánh, lại có chịu đã gán khắp những sở thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đầu xảo, đều đặng thưởng lần hơn hết.

Đóng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đôi đấm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lạp dài 7 thước có xa-quạ trước và sau. máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 15 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển đặng.

Tàu cạn lương, chơn vịt sáu xuông chừng 2 — 3 tát tây.

Ái muốn; gởi thơ hay là đến tại hàng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGỰA CỘT

Ở TÀI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ái muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lời cho chừ Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buồn tới để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiền vô Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đồ chỉ hoặc đem về dùng hoặc đặng mà bán lại thì chừ tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hễ có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán về hơn các nơi vì đó đã mua ở tại chỗ làm gỏi-thắng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chừ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chừ Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chừ quới hữu đặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tướng chừ nho đã dịch ra chừ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tới thì tới sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tới sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tới mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa đặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tới và viết thơ nói cho rõ ràng thì tới sẽ vội lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**.

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nồng-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.....	6\$00	Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.....	0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá.....	0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.....	0 60
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.....	0 40	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Sơn-hạ ba thứ nhập lại.....	0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Thơ Mụ-Đội 1 cuốn giá.....	0 25	Minh-Tam Bửu-giám cuốn nhứt nhì.....	2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá.....	0 25	Conversation.....	0 70
Thơ Nhị-độ-Mai.....	0 30	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá.....	0 40	Vocabulaire Trương-Vinh-Ký.....	1 20
Phủ-Kiểu (3 ^e édition).....	0 20	Miscellannée.....	1 40
Thơ Quang-Âm điển ca.....	0 35	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Sơn-hạ thứ ba giá.....	0 30	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc.....	1\$00

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM
1	Mercredi.....	18	Thứ tư	16	Jendi.....	3	Thứ năm
2	Jeudi.....	19	Thứ năm	17	Vendredi.....	4	Thứ sáu
3	Vendredi.....	20	Thứ sáu	18	Samedi.....	5	Thứ bảy
4	Samedi.....	21	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	6	CHUẢ NHỰT
5	DIMANCHE.....	22	CHUẢ NHỰT	20	Lundi.....	7	Thứ hai
6	Lundi.....	23	Thứ hai	21	Mardi.....	8	Thứ ba
7	Mardi.....	24	Thứ ba	22	Mercredi.....	9	Thứ tư
8	Mercredi.....	25	Thứ tư	23	Jeudi.....	10	Thứ năm
9	Jeudi.....	26	Thứ năm	24	Vendredi.....	11	Thứ sáu
10	Vendredi.....	27	Thứ sáu	25	Samedi.....	12	Thứ bảy
11	Samedi.....	28	Thứ bảy	26	DIMANCHE.....	13	CHUẢ NHỰT
12	DIMANCHE.....	29	CHUẢ NHỰT	27	Lundi.....	14	Thứ hai
13	Lundi.....	30	Thứ hai	28	Mardi.....	15	Thứ ba
14	Mardi.....	1	Thứ ba	29	Mercredi.....	16	Thứ tư
15	Mercredi.....	2	Thứ tư	30	Jeudi.....	17	Thứ năm

NGUYỄN-VĂN-CUƠI
HUYEN DONHAIRE
COMMUNE DE LANGSA

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỦ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Tại Đông-dương

Người bản quốc
một năm.. 5\$00
sáu tháng.. 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm.. 10 \$00
sáu tháng.. 5\$00

CHỦ BỨT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ DŨ-THỰC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE SỐ 151.

SAIGON.

1^{er} Page le centimetre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Cần không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Lập thương cuộc.

(tiếp theo)

TỜ ĐẶT PHÒNG LẬP CÔNG-TI

ĐOẠN THƯ NHỚT.

Cách lập Công-ti và cách buôn chung.

Điều thứ nhất. — Chiều theo tờ này, những người đứng hùn, thì dặng làm chủ trong hàng công-ti sẽ lập ra dặng để mà lãnh việc tạo tác cho nhà nước hay là cho người trong cõi Đông-dương. — Công-ti này phải lập ra bốn sở khác nhau, mà cũng chung một nhà hàng chánh góc: một sở lìm cửa; một sở lò gạch; một sở lò rèn; một sở lò vôi. Mấy sở này và hàng-chánh, hoặc tại Saigon hoặc Mỹ-tho, hay là chỗ nào khác, tùy theo lời của mấy vị hùn nhóm nhau mà bàn định. — Hàng này cứ theo luật Langsa ngày 26 Juillet 1867 và 1^{er} Août 1893.

Sẽ đặt tên Đông-dương Tạo tác (hay là tên chỉ khác tùy theo chữ vị có hùn, thuận ý đặt ra.)

Điều thứ hai. — Mấy người hùn phải bốn người mà cứ một hội đồng hoặc mười người hay là mười hai người, để mà điều lý, đốc quản hàng buôn này.

Điều thứ ba. — Hàng-buôn này sẽ định mười lăm năm, kể từ ngày lập chắc và lập rồi; chưa ra hoặc thêm hoặc giữa chừng mà vỡ ra, thì cứ theo lời sẽ định trong tờ hùn này.

HOÀN THỨ HAI.

Bạc bốn. — Phần hùn. — Huê bổng.

Điều thứ tư. — Bạc bốn công-ti này định chừng năm trăm ngàn nguồn bạc (500, \$ 000). Chia ra làm năm ngàn hùn, mỗi hùn là một trăm nguồn (100 \$) mỗi phần hùn cứ đóng bạc đồng hay là bạc giấy.

Điều thứ năm. — Mỗi phần hùn được đủ phép hưởng lợi và bàn luận việc lợi, trong hàng, khi công đồng hội nghị, cứ nhiều thì lời nhiều, còn ít thì lời ít.

Những người đứng lập hàng này, nghĩa là khi đoàn tạo lập, thì được hưởng hai phần trong một trăm về tiền lợi chắc, nghĩa là lính sờ phi rồi, còn lợi biên kều là lợi chắc.

Điều thứ sáu. — Số phần hùn phải xong một phần góc ba trước khi chưa khai công-ti; còn khai rồi sau một tháng thì phải đóng một phần nữa; duy phần chót để đến lúc cần sẽ đóng.

Bạc bốn này sẽ gọi vào nhà Banque Đông-dương, để tên công-ti đứng gọi.

Bạc bốn này đóng lãnh ra trong lúc công-ti cần dùng và có một tỉ hội đóng của hàng đứng lãnh mà thôi.

Những biên lai phần hùn, thì người nào cầm là chủ. Biên lai chia ra trong sổ cái, nửa phần phát ra, còn nửa để dành nơi sở, hai bên đều biên y như một, hệ khi phát ra thì phải có tên người làm dấu hội đồng của hàng để quản lý tỉ vụ kỹ tên và một người hội viên cũng phải ký tên, và có ám con dấu của hàng mới là chắc. Biên lai phải chia ra 5,000 cái, có ghi số từ 1 cho đến 5,000 không dạng dư thiếu.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bản-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Trương-Cán ở nơi am trong lòng lo râu ăn ngủ chẳng yên; đêm ấy sao mọc đầy trời, một mình ra phía sau am giặt chổi, xây nghe có tiếng đọc sách, đánh mõ tìm đèn, thấy dựa bên trên núi có mây cũn nhà tranh. trong có đèn sáng, bên bước tới xem coi, thì thấy có 1 người treo gươm trước đèn, đọc sách binh thư của họ Tôn họ Ngô; Trương-Cán nghĩ thầm rằng: « người này chắc là người kỳ. » Rèn gõ cửa xin vào ra mắt. Người ấy mở cửa ra rước; Trương-Cán xem ra thì tưởng mạo chẳng phải người thường, bên hỏi tên họ. Người ấy đáp rằng: « họ Bàn tên Thông, tự Sĩ-Nguyên. » Trương-Cán hỏi: « có phải là Phụng-Sổ Tiên-Sanh chăng? » Bàn-Thông nói phải. Trương-Cán mừng rằng: « tôi nghe danh ông đã lâu, nay sao còn dật lạc ở đây vậy? » Bàn-Thông nói: « Châu-Du ý mình tài cao, chẳng hay dụng vật, nên tôi ở ẩn nơi đây, còn ông là người chi? » Trương-Cán nói: « tôi là Trương-Cán. » Bàn-Thông bên mời vào lầu tranh trò chuyện. Trương-Cán nói: « sinh như thế ông, thì có lo chi danh lợi, như ông khừn đầu Tào, tôi xin tiếng dân cho. » Bàn-Thông nói: « tôi cũng muốn lìa Giang-Đông đã lâu, nếu ông có lòng tiếng dân, thì phải đi liền bây giờ; nếu chậm trễ Châu-Du hay động thì ắt bị hại. Trương-Cán nghe phải bên nói đêm ấy giấc nhau xuống núi đi đến mé sông tìm dựng thuyền của mình, rồi chèo riết về Giang-Bắc; khi về đến trại Trương-Cán vào trước ra mắt Tào-Tháo cùng thuật các việc lại. Tào-Tháo nghe Phụng-Sổ Tiên-Sanh đến, bên bôn thân ra trước rước vào, phân ngồi chủ khách mà ngồi rồi nói rằng: « Châu-Du còn nhỏ mà lại ý tài khi người, chẳng dụng mưu hay, tôi nghe danh Tiên-Sanh đã lâu, nay may đến đây, xin dạy bảo tôi. » Bàn-Thông nói: « tôi vẫn nghe Thừa-Tướng dùng binh phải phép lắm; xin cho tôi coi binh tình một xúc. » Tào-Tháo dạy quân đem ngựa ra, rồi mời Bàn-Thông đi xem các nơi trại họ. Bàn-Thông với Tào-Tháo đều cỡi ngựa ké nhau lên chỗ cao mà xem. Bàn-Thông nói: « bên núi có rừng, trước sau thông nhau, ra vào có cửa, lui tới khúc chiết; tuy họ Tôn họ Ngô sống lại, Nhưng-

Thơ sanh ra nữa, cũng chẳng hơn dạng. » Tào-Tháo nói: « Tiên-Sanh chớ khen tặng chi cho quá xin dạy tôi thêm. » Xong rồi lại giặc nhau đi xem trại thủy, thấy phía Nam chia làm 24 cửa, đều trí thuyền chiến lớn ở ngoài làm thành làm quách, ở trong thì những thuyền nhỏ để qua lại có thể, hoặc giẫy hoặc núp đều có thứ lớp; Bàn-Thông bên cười rằng: « Thừa-Tướng dụng binh như vậy, thiệt tiếng đồn chẳng sai. » lại chỉ bên Giang-Nam mà nói rằng: « Châu-Lang! Châu-Lang! Đền kỳ ắt mất. » Tháo nghe cả mừng, lúc về trại Tháo lại mời Bàn-Thông vào trước, bày tiệc ăn uống, nghị luận máy binh; Bàn-Thông ạn nói cao xa, đôi đáp xui rớt, Tào-Tháo lại càng kính phục, ăn cần thết đãi. Bàn-Thông giả say một hồi rằng: « tôi xin hỏi, chẳng hay trong chôn quân trung có thấy lương y chăng? » Tháo hỏi, dựng làm gì? Bàn-Thông nói: « binh thủy nhiều bệnh lắm phải dùng lương y dựng điều trị. » Lúc ấy binh Tào lạ nước, nên sanh bệnh thổ tả mà thục rất nhiều; Tháo đang lo việc ấy lại nghe Bàn-Thông nói như vậy lẽ nào chẳng hỏi. — Bàn-Thông đáp rằng: « phép Thừa-Tướng tập luyện thủy quân rất hay, mà uống vì chưa dựng toàn. » Tào-Tháo hỏi đối ba phen, Thông đáp rằng: « tôi có một kê lỵm cho thủy quân lớn nhỏ đều khỏi lại bệnh, yên ổn cho đến thành công. » Tháo cả mừng nói: « xin Tiên-Sanh, dạy bảo kê hay. » Bàn-Thông nói: « giữa dòng sông rộng, nước khi lớn khi ròng; gió sóng chẳng ngừng, binh Bắc chẳng quen đi thuyền, bị sóng nổi lật, mới sanh ra bệnh hoạn; nếu đem thuyền nhỏ thuyền lớn mà kết lại hoặc 30 chiếc, hoặc 50 chiếc kết lại một bè, mũi lái đều dùng lối tối sắc kiên lại, trên thả văng sạp cho liến, như vậy thì chẳng những là người đi được mà thôi, ngựa chạy cũng được nữa, dặng như vậy mà đi, thì dầu cho sóng gió thế nào cũng chẳng sợ. » Tào-Tháo bước xuống tạ rằng: « nếu chẳng có mưu hay của Tiên-Sanh, thì làm sao mà phá chợ dặng binh Đông-Ngô. » Bàn-Thông nói: « tôi tính việc ngu hèn, xin Thừa-Tướng liệu lấy. » Tào-Tháo lúc thì truyền đòi thợ rèn liền đêm rèn lời tối với đinh lớn rồi kiên hết thuyền lại, quân sĩ thủy vậy đều mừng với nhau. Bàn-Thông lại nói rằng: « tôi xem hào kiệt bên Giang-Tả, nhiều người đều oán Châu-Du, tôi muốn trở về uốn ba lật lưới mà nói cho họ

về đầu Thừa-Tướng, Châu-Du một mình không kể chọn tay, thì ắt bị Thừa-Tướng bắt, hệ phá xong Châu-Du rồi thì Lưu-Bị liệt chỗ trống. » Tào-Tháo nói: « Tiên-Sanh quả dặng thành công, thì tôi tâu với Thiên-Tử phong cho ông đến bậc Tam-công. » Bàn-Thông nói: « tôi chẳng phải là ham giàu sang, duy muốn cứu muôn dân đó mà thôi, Thừa-Tướng lúc qua sông dặng rồi xin chớ sát hại. » Tháo nói: « tôi thay trời làm đạo, nỗ dầu đi sát hại là dân. » Bàn-Thông lay xin bản văn cho yên tông tộc. Tào-Tháo nói: « Tiên-Sanh gia quyền ở xứ nào? » Bàn-Thông nói: « ở gần mé sông, nếu dặng bản ấy thì dặng bằng an. » Tào-Tháo dạy viết bản văn giao cho Bàn-Thông. Bàn-Thông lay tạ và nói rằng: « tôi đi rồi xin ngài phải mau tấn binh chớ để cho Châu-Du hay biết. » Tháo lấy làm phải, Bàn-Thông từ biệt đi đến: mé sông, vừa bước xuống thuyền, bỗng thấy một người trên bờ đi xuống kéo Bàn-Thông lại mà nói rằng: « sao người dám can gá? Huỳnh-Cái đã dùng khổ nhục kế, làm-Trạch dặng tré hàng thư, còn e dốt chẳng dặng lặn xuống, nếu nay người lại đến dặng liền hườn kê; bọn người làm dều độc thủ ấy thì gát Tào-Tháo mà thôi chớ gát ta sao dặng. » Bàn-Thông nghe nói thắc kinh, liền phi phách tán, ấy là:

Chớ nói Đông-Nam hay chớ thẳng,
Ai rằng Tây-Bắc lại không người.
Mượn biết người ấy là ai, và xem bài sau
phải giải.

(sau sẽ tiếp theo).
CANAVAGGIO.

Bảo lự.

Thịnh linh một trận bão bình không,
Nước lụt năm rồng gặp tháng rồng,
Giông thổi tróc cây chim khiêu via,
Đất bằng nổi sóng chùng kính hớn,
Dân hao sự sáng đã dư triệu,
Quan chuẩn lương tiền biết mấy muôn,
Cuộc biên dầu cho dầu cũng thò,
Nên hư tượng bởi mây càng khôn.
Gia-định, Chánh-quân,
Đình-thiếu-Quang, Thủ tướng.

Họa vịnh.

Âm dương vận động giữa dòng không,
Sóng dậy mây tuôn chẳng phải rồng,
Nước ngập nhà trời người biển sắc,
Gió đoàn cây ngã vật diên hôn,
Tiết thay nghiệp chúng hư trăm triệu,
Thăm bầy mạng dàu mắt lối muôn,
Mới biết bề dàu là thế ấy,
Rở dàu lành dữ dằm tay khôn.

Bá-da-Lộc.

Họa vịnh.

Cơ trời đời đời lẽ nào không,
Bảo lụt diêm sanh chẳng phải rồng,
Sóng bủa chấp chổng người mắt vía,
Gió đưa vũng vệt vật kích hôn,
Cửa hao nào luận bao-nhiều triệu,
Người sống thì hơn biết mấy muôn,
Thấy trắng nổi trời thương những kẻ,
Cho hay số hệ ở cạnh khôn.

Gia-dinh, Tri-Huyện Phạm-hữu-Thành.

Họa vịnh.

Bảo lụt mới dậy có nhớ không,
Tháng ba mười sáu chẳng năm rồng,
Ứng ứng gió thổi xiêu nhà cửa,
Cuộn cuộn nước dưng khiếp vía hôn,
Tiếc những lương tiền hao quá vạo,
Thương thay nhơn vật lụy gần muôn,
Nạn dân ách nước cơ trời định,
Đầu biết cuộc đời dằm trở khôn.

Saigon, Thông-phán Điện-tín cuộc,
Nguyễn-trung-Thành.

Họa vịnh.

Gập lúc bão bùng hóa sạch không,
Thăm thương lẽ thứ nạn năm rồng,
Gió dầy cây ngã xem kinh khủng,
Nước nhảy nhà xiêu ngộ hải hôn,
Lạng ruộng đổ trời dư ưi triệu,
Bèo sông thấy nổi cả ngồn muôn,
Phép trời cơ biển chưa từng thấy,
Nay mới tỏ tường mới liệt khôn.

Gia-dinh, Thông-phán Điện-tín cuộc,
Hổ-ninh-Tịnh.

Họa vịnh.

Lê dân vì bão thác khi không,
Từ tình Gò-công lối tình rồng,
Kẻ ở dưới thuyền sóng chử xác,
Người trôi trên bộ gió đưa hôn,
Ruộng trâu hao hót dư vài triệu,
Nhà cửa tan tành kó quá muôn,
Trời dạt giận hơn chi chẳng biền,
Đề clo gì gió khéo tài khôn.

Saigon, Bồn-quốc Giáo-Thọ, Đỗ-quang-Đầu.

Họa vịnh.

Năm Thìn bão lụt nổi khi không,
Cổ phải Cù-tu chuyên hóa rồng,
Gió thổi dư sơn nhiều thất phách,
Nước dưng nhạo thủy lăm diên hôn,
Nhà xiêu trên bộ hao tấc triệu,
Ghe dằm giòng sông tồn bạc muôn,
Xây khởi tai ba là cơ phước,
Số trời dàu dằm cậy mình khôn.

Saigon, Bồn-quốc Giáo-Thọ, Trần-duy-Thanh.

Họa vịnh.

Bắt bằng bão lụt nổi khi không,
Người nói rằng giòng kẻ gọi rồng,
Gió thổi giữa rừng cây đổ trái,
Nước dưng dưới nội thế diên hôn,
Cửa nhà nghiêng ngã hao tấc triệu,
Tàu giả xiêu chìm tồn bạc muôn,
Thương hại mạng dân dốt đập sóng,
Tài trời dàu quỷ mắt mưu khôn.

Saigon, Thương-Chánh Thơ-ký, Lê-xuân-Thới.

Họa vịnh.

Đạt bằng gió giẩy bằng khi không,
Ách nước nạn dân chẳng phải rồng,
Trên ngọn gió ứng nghe thác vía,
Ngoài sân nước giẩy thấy kinh hôn,
Cửa tiền hư hại hơn ngoài triệu,
Người vật diên tàn tin quá muôn,
Sanh sát lẽ thường dàu dằm trỏch,
Dinh hư tiêu trưởng bởi căn khôn.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Tự sự tích Gia-dinh, Đới Ngưu.

Nguyên quan sai Đới Ngưu đi chở gạch Sóc-trăng, mướn 5 tên dân chèo ghe mà thiếu một, cha y nghèo muốn đi thế dặng lảnh một dậu tiên, y ra sức chèo giùm cho cha ngồi không, ấy là nai lưng không hổ mặt, con thảo giúp cha lành. — Lúc chở nặng rồi, dậu một đoàn với chúng là 14 chiếc, neo nơi vòm Tân con phát giòng bão thuyền bị trốc neo, sóng thầy lên cồn; chịu một đêm rặng ngày ra nước lớn dầy xuống đi thì thầy 13 chiếc ghe kia đều tang tành giữa vực, người trôi nổi dàu mắt. Duy có một chiếc của y bình yên vô sự, thiệt trời chẳng phụ người có hiếu, nên tôi ngụ ý làm một đề khen ngợi, đề tạc gương sau:

Trần bảo Đới-Ngưu trưởng đáng liêu,
Sóc-trăng chở gạch đáng công biêu,
Đeo neo vòm Tân giòng mù mịt,
Đứt dôi vược cồn dạt tời thiếu,
Mười mây chiếc, tan tành giữa vực,
Một mình va, hồng hèo trên hâu,
Cho hay trời độ người ngay thảo,
Phước đức về dầy dặng bày nhiều.

Gia-dinh, Chánh-Quản Đình-thiếu-Quang.

Họa vịnh.

Vì thân bảo chương cũng nên liêu,
Mười sáu tháng ba tiêng đã biêu,
Ngọn gió cuối xuân kinh mắt tục,
Trận giòng dưng nước phát mũi thiên,
Gay chèo con thảo nên trời độ,
Kém lái cha-lành khỏi sóng hâu,
Vòm Tân một đoàn ghe bị lụy,
Phước phần thấy dốt biết bao nhiêu.

Thương-chánh, Thơ-ký Lê-xuân-Thới.

Họa nguyên vịnh.

Nợ nước muôn xong phải dặng liêu,
Thảo cha chịu nhọc đã dặng biêu,
Giữa với gió thổi cơn mù mịt,
Đầu bãi sóng, nổi lúc tời thiếu,
Mây chiếc thương hổ trăm dưới vút,
Một thuyền thấy dốt nổi trên hâu,
Hoàng thiên chẳng phụ lòng người thảo,
Kinh sử thường ghi cũng bày nhiều.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Hữu thế bất khả ý tận

Hữu tài bất khả kỳ tài.

(tiếp theo)

Còn chuyện quan Đại-phu, lúc này mẹ già ly thế, cũng đủ thảo phẫn con; nhưng mà vợ con không có lui tới một mình, lấy ai bòn sóc; phần thì tuổi đã lớn rồi mà lại ra chằng dân quận ngoại, nhăm nơi hổ huyết, rầu rĩ một mình tha hương thất thổ. Túng thế phải tạm đỡ lấy nàng Lạc-phí-Vân là con nhà buôn bán, mà làm vợ chồng. Nàng này tuy sanh nhăm nhà hạ tiện, cha mẹ át dặng, chớ tánh năng thông minh, lừ hoa xuất chúng, cảm, kỳ, thi, họa mỗi mỗi tinh thông; mà đến lúc quan Đại-phu chưa tời, thì nàng đã bị lấy mẹ đem cho pha lộn phong trần; phong cuốn vô đã biết mây phen; cũng may nhờ ơn quan lớn này ra tay tế độ vớt người trăm luan, nên dặng lịch sang một lúc. Ai dè Triệu-hậu-Tân không dặng bao lâu, kẻ ông Lưu-tri-Viên dầy mạnh xưng là Hậu-Hàng; Vua Hậu-Hàng không chiệu thần phục khiết đơn, đánh đuổi mọi Bắc-mang trở về cực bắc, lấy lại thành trì. Lối này trong nước không giao thông với mọi; thì ông Lý-mộc-Đào quyền tước cũng bài thâu. Thăm cho lúc này tuổi lớn danh dự Lý-Thanh đã hết rồi; thì nàng Lạc-phí-Vân nó chèo ông già không danh vọng nó cũng đã dích nó đi. Lý-Thanh buồn rầu vào núi Lu-Sơn mà ở. Nàng Lạc-phí-Vân tuổi chưa già lắm, nhan sắc cũng ít kém phai; mới nhớ chừng nghề củ ra-kim tiền xài, ai dè rủi mang bệnh qui vô được khả y; lại thêm cha mẹ chèo hết không chỗ cậy nương, ở theo đình miếu, xin xỏ mà ăn. Trời dạt cũng chỉ công lúc nàng Phí-Vân mang bệnh thì quan cựu Đại-phu cũng đã qui thần rồi. Sau nàng Phí-Vân xiêu lưu qua Sơn-Tây lại gặp nàng Trần-Ô cũng ra phương khắc cái; hai chị dàu dàu giẩy phân mỗi nhợ; than khóc kêu trời ăn năn không kịp, chừng biết mình là bợn dằm ở vô loại thì đã trễ rồi còn gì kiếp phận.

Chừng bệnh một ngày một lờ lấy hơi thổi, ghê gớm tanh hôi, không quán dinh não mà ở chao dặng; nên hai chị này mới rủ nhau ôm nhau xuống sông Tru-giang mà chèo.

Sau có kể đến đó nghe chuyện này mới làm một bài thơ như sau này: « Dịch rã luôn tiếng quốc-âm. »

Thơ rằng

Bồn dức không lo phận liễu bờ,
Trời đây như vậy đáng hai bờ;
Sanh thành chẳng tưởng tình thâm trọng,
Ấn ái sao đành giã bội phu;
Trần-Lạc thiết đồ sanh lồi Tàn,
Lý-Đào khéo bắc chước theo Hồ;
Nhấn cùng hậu thế ai tài sắc,
Tùng phụ già còn xuất giá phu.

Giả sử tổng luận: con người đời đứng có ý, một là tài, hai là của mà trời đất không ưa; từ xưa đến nay có chi hơn Trai tài lượng, Gái đức hạnh.

Hề ra đạo vợ chồng rồi, dầu làm làm seo đi nữa cũng cho hết đạo; dầu mà người đầu chẳng biết trời nào phụ ta.

CHUNG.

Tây Hiền soạn.

VỀ GIÁ ĐẠC-LÊN-KUÔNG.

Ngày mồng 9 tháng Jun 1904

Tại hàng Bông-đương. — 1 đồng bạc là . . . 2, fr. 26
— hàng Hong-kong Shanghai — . . . 2, 26
— hàng Speidel 2, 26
Giá bạc nhà nước. 2, 30

GIÁ LỪA GẠO

Ngày mồng 9 Jun 1904.

CÁC THỨ LỪA GẠO VÀ TÂM CẨM	VINH-LONG	GÒ-CÔNG	BẮC-KAU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2. 830	2. 920	2. 935
Gạo lức nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 trong 100 kilos, 700 gramme để 5 phần thóc dài theo mé sông, khối trong 100.	2. 75	3. 00	3. 10
Gạo lức người bưng 30 hay 25 phần thóc (như nói trên đó) trong 100.	3. 40	3. 40	3. 20
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó) Cẩm có lộn tâm (như nói trên đó)	1 3 25		

NHÀ BÁN XE VÀ DÒNG MÓNG NGƯA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE

số 32 bis, và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 148

SAIGON.

Cửa ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bắt kê đủ bộ vắn.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

Ông bang Tai kêu A-Tai là cựu Bang trưởng dân Quận-Đông ở tại làng Tầu-an hạt Cấn-thơ mua bán 7 sớ ruộng đã thành thực rồi, tọa lạc theo hai bên mé kinh Ô-môn-hạt-Cấn-thơ. Một sớ 37 mẫu 46 cao; 1 sớ 198 mẫu; và 1 sớ 164 mẫu, 3 sớ này liền nhau; lại một sớ 157 mẫu 14 cao phía mép kinh bên kia, ngan với ba sớ đã nói trước đó; còn 1 sớ 133 mẫu 50 cao và 1 sớ 63 mẫu đều liền nhau. Lại 1 sớ 98 mẫu thì ở mép bên kia kinh ngan hai sớ đã nói trước đó.

Như ai muốn mua thì đến tại nhà ông Bang Tai là chủ điền ấy mà coi bản đồ và coi ruộng ấy còn những vị nào ở tại Saigon mà muốn biết về việc ruộng ấy thì xin đến hỏi thầy Trần-ngọc-Cửu (cựu thông ngôn tòa) nay đang làm việc với quan Trạng-Sư DUVAL; nhà ở tại đường Nationale trên bờ Bô-Đế chừng 100 thước Langsa.

Nếu trong hạt ai có ghê Thonet bị ước, nhả keo và nở ra một hạt nhỏ, như muốn sữa và sơn lại như ghê mới vậy, thì nhà tôi có sẵn thợ sữa và sơn lại; tôi đã có lãnh sữa nhiều chủ rồi đều khen:

Giá sữa và sơn mỗi cái chaise là . . . 1 \$ 00
Ghê cũ sơn lại không có sữa, mỗi cái là 0 60
Ấy là ghê Chaise, còn ghê lớn như fauteuil và thứ khác nữa thì đem tới tôi coi công chuyện sửa nhiều ít sẽ định giá, mà không mắc hơn bao nhiêu.

Mấy người ở khác hạt như có thể đem ghê tới nhà tôi được thì tôi cũng vui lòng lãnh làm cho; ai muốn biết làm xấu tốt ra thế nào xin tới nhà tôi thì thấy,

Cựu quan một Nho, Bền-tre

CÔNG-TI DƯA XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HẰNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực.

Đặng phần thưởng lớn hội đấu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngợi công, ít hao mà đi xa, tốn số phí chừng 0 \$ 98 mà đi được 100 ngàn thước. (Có tờ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngựa-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ đồ bộ trợ. Bán Tàu và Cù-lap máy hơi chạy hay và lạ, dễ chuyển chỗ và dòng thoản. Đong be dôi dễ dùng trong máy quản hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chư binh và Đại-Thần Thượng-Thơ chư Quân-hạt, và nội thành Paris, cùng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngách Thương-chánh, lại có chịu đã gán khắp những số thầu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đấu xảo, đều đặng thưởng lần hơn hết.

Đóng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Bồi dấm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lap đôi 7 thước có xa-quạt trước và sau, máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển đặng.

Tàu cạn lương, chơn vịt sáu xuống chừng 2 — 3 tít tày.

Ai muốn, gọi thơ hay là đến tại hàng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGƯA CỘT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gọi thơ và bạc thì gọi đến.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charnier (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn tời để cho Quý-hữu dùng khi muốn dễ kiền vô Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đó chỉ hoặc đem về dùng hoặc đặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua giúp. Bất kỳ món chi hề có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công hao nhiều.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở tại chỗ làm bởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quý hữu đặng hay tiện RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gọi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa đặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gọi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gọi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá.... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.... 0 60
Thơ-Lục-ván-Tiên..... 0 60	Chuyến đời xưa in lại lần thứ 5.... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.... 0 40	Phóng-hóa Điều-hành..... 0 50
Sơn-hạ ba thứ nhập lại..... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Thơ-Mu-Đội 1 cuốn giá..... 0 25	Minh-Tâm Bưu-giám-cuốn nhứt nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá..... 0 25	Conversation..... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Vocabulaire Annamite français..... 1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rời giá..... 0 40	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỷ..... 1 20
Phú-Kiều (3 ^e édition)..... 0 20	Miscellanée..... 1 40
Thơ Quang-Âm diễn ca..... 0 35	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hạ thứ ba giá..... 0 30	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 0 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mãi của người Bôn quốc..... 1\$00
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền 0 20	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM
1	Mercredi.....	18	Thứ tư	16	Jeudi.....	2	Thứ năm
2	Jeudi.....	19	Thứ năm	17	Vendredi.....	3	Thứ sáu
3	Vendredi.....	20	Thứ sáu	18	Samedi.....	4	Thứ bảy
4	Samedi.....	21	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	5	CỬA NHỰT
5	DIMANCHE.....	22	CỬA NHỰT	20	Lundi.....	6	Thứ hai
6	Lundi.....	23	Thứ hai	21	Mardi.....	7	Thứ ba
7	Mardi.....	24	Thứ ba	22	Mercredi.....	8	Thứ tư
8	Mercredi.....	25	Thứ tư	23	Jeudi.....	9	Thứ năm
9	Jeudi.....	26	Thứ năm	24	Vendredi.....	10	Thứ sáu
10	Vendredi.....	27	Thứ sáu	25	Samedi.....	11	Thứ bảy
11	Samedi.....	28	Thứ bảy	26	DIMANCHE.....	12	CỬA NHỰT
12	DIMANCHE.....	29	CỬA NHỰT	27	Lundi.....	13	Thứ hai
13	Lundi.....	30	Thứ hai	28	Mardi.....	14	Thứ ba
14	Mardi.....	1	Thứ ba	29	Mercredi.....	15	Thứ tư
15	Mercredi.....	2	Thứ tư	30	Jeudi.....	16	Thứ năm
			Tháng 5 Annam.				

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHON: CANAVAGGIO	ANNONCES.
Người bôn quốc một năm... 5\$00	CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH	1 ^{er} Page le centimètre \$ 1 50
sáu tháng... 3. 00	TỰ DŨ-THỨC	2 ^e Page le cent..... \$ 1 00
Tại Đông-dương	ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE SỐ 151.	3 ^e Page le cent..... \$ 0 80
Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm... 4\$00	SAIGON.	4 ^e Page le cent..... \$ 0 60
sáu tháng... 5 00		
Tại pháp chung ngoại quốc 10. 00		

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay làm việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bôn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

HỐI THƯ BỐN MƯƠI TÂM.
Yên Trương-Giang Tào-Thảo phủ thi.
Tỏa chiến thuyền Bắc quân dụng võ.
Nói về Bàn-Thông nghe nói thạc kinh, dạy lại coi thi là Từ-Thứ, là người bạn cũ. Trong lòng mới an, xem bên phía không có ai bên cõi

rừng: « nếu anh nói ra cho hư cái kẻ của tôi; thì bên Giang-Nam 81 châu bá tánh thạc cũng tại nơi tay anh. » Từ-Thứ cười rằng: « còn như đây 83 muôn người ngựa tánh mạng thế nào? » Bàn-Thông nói: « Từ-nguyên-Trực thiết muốn phá cái kẻ của tôi sao? » Từ-Thứ nói: « lời cảm ơn Lưu-hoàng-Thức rất hậu, giữa từng quân trả, Tào-Thảo hại mẹ tôi thạc đi rồi đã có thể, trọn đời chẳng lập một mưu, này là đầu di nợ phá kẻ của anh sao, ngày vì tôi cũng mắc theo trong đám quân đây, bề bình bại rồi thì vàng đá chẳng phân, thoát sao cho khỏi nạn, xin anh dạy tôi một kế mà thoát thân, thì lời bịch miệng mà lánh xa. » Bàn-Thông cười rằng: « anh là người thầy cao rõ xa, như chuyện một xúc làm vậy thì có khó chi. Từ-Thứ nói: « xin anh dạy tôi. » Bàn-Thông bập bịch lại kể lại nơi nhờ nói Từ-Thứ..... Từ-Thứ

mãng cầm ta. Bàn-Thông bèn từ biệt Từ-Thứ, xuống thuyền tục về Giang-Đông.

Nói về Từ-Thứ đem ấy lên khiến người đi cùng các trại bày lời đón yến. Ngày thứ các trại quân sĩ đều giùm ba giùm bảy, giao đấu tiếp nhĩ, mà nói với nhau, kể thăm sự vào báo với Tào-Tháo rằng: « nội vòng quân đều truyền ngôn đồn rằng quận Tây-Lương, Hàng-Toại với Mã-Đãng mưu phản kéo binh thẳng đến Hứa-Đô. Tào-Tháo cả kinh, liền nhóm hết mưu sĩ thương nghị rằng: « từ ngày ta dẫn binh qua đánh phía Nam đây, thì ta hững lo có Mã-Đãng với Hàng-Toại mà thôi, nay quân sĩ đón làm vậy, tuy chưa rõ thiệt hư, song chẳng nên chẳng phòng. » Nói chưa giút, Từ-Thứ bước đến thưa rằng: « tôi mang ơn Thừa-Tướng thấu dụng, ngặt không có Chứa-Công mà báo đáp, nay xin dâng ba ngàn người ngựa suốt đêm hôm về Tàng-Quan, ngăn giữ mấy cửa ải, hoặc có gặp rút thì sẽ báo cho Thừa-Tướng hay. Tháo mừng rằng: « Ngươi-Trực chịu đi thì ta khỏi lo, trong thành Tàng-Quan cũng còn quân binh, ông thống lĩnh lấy, lại nay phát cho ba ngàn người ngựa lại khiến Tàng-Bá theo làm tiền phườn, suốt đêm kéo đến chẳng nên chậm trễ. » Từ-Thứ từ tạ Tào-Tháo rồi với Tàng-Bá đi liền, ấy là kẻ Bàn-Thông bày mà cứu Từ-Thứ.

Tào-Tháo từ sai Từ-Thứ đi rồi trong lòng mới yên; bèn lên lưng ngựa đi giao xem trại họ rồi lại đi xem trại thủy, bèn xuống một chiếc thuyền lớn nơi chính giữa có dựng cây cờ để chỉ soái hai bên đều bày thủy trại, trên thuyền mai phục cung tên hơn ngàn đứ, Tào-Tháo ngồi chính giữa, lúc ấy vua Kiên-An năm thứ 12, nhằm ngày rằm tháng mười một mùa đông, khi trời thanh bạch, sóng lặng gió êm, Tào-Tháo bèn truyền bày tiệc nổi nhọt nhóm hết các tướng ăn uống, trời vừa tối, phương đông trăng mọc rõ như ban ngày, sông Trường-Giang 1 giấy sáng, ngồi như thức vẻ, Tào-Tháo ngồi chính giữa thuyền, hai bên tả hữu hầu hạ hơn mấy người, đều mặt áo gấm xiêm thêu, cầm thương chấp kích, các quan văn võ y theo thứ lớp mà ngồi. Tào-Tháo thấy núi Nam-Bình-Sang trắng chói rõ như ban ngày; dạy qua phía Đông xem phong cảnh đất Sài-Tang; giùm qua phía Tây xem sông Hạ-Khâu; dạy qua phía Nam xem núi Phan-Sang, rồi dạy lại phía Bắc thầy rừng Ô-Lâm bốn phía trông trải, trong lòng vui mắng,

bèn nói với các quan rằng: « ta từ khởi nghĩa binh đến nay, trừ hung khử bạo cho quốc gia, ta thế quyết tảo thanh bốn biển giúp an thiên hạ, duy có quận Giang-Nam chưa dặng; nay ta có hũng binh hơn trăm muôn, lại như có các quan ra sức, thì ta có lo chi là chẳng thành công; hệ thâu phục đất Giang-Nam rồi thì thiên hạ vô sự, chừng ấy với các quan hưởng chùng phú quý mà vui thú thái bình. » Các quan văn võ đều đứng giậy thưa rằng: « chúng tôi nguyện dặng thẳng trận về trao cho sớm, thì bọn tôi trọn đời đều nhớ phước đức của Thừa-Tướng. » Tào-Tháo cả mừng, bèn dạy kẻ tả hữu dâng rượu, uống đến nửa đêm, Tào-Tháo rượu vừa hừng chí, mới chỉ qua phía Nam mà nói rằng: « Châu-Du với Lô-Túc chẳng biết thời trời, nay may có mấy người đầu hàng, mà làm hoạn trong tâm phúc của chúng nó, ấy là trời giúp cho ta đó. » Tuân-Nhu nói: « Thừa-Tướng chớ nói, e có tiếc lậu chăng. » Tào-Tháo cười lớn lên rằng: « nội tộc thì là chư-công, còn kẻ tả hữu hầu hạ thì đều là người tâm phúc của ta, nói thì có ngại chi. » lại chỉ qua phía Hạ-Khâu mà nói rằng: « Lưu-Bị! Gia-các-Lượng! Chúng người chẳng lường sức kiên ông mà dám chống chỏi với núi Thái-Sang, sao mà ngu lăm vậy. » Rồi dạy lại nói với các tướng rằng: « nay ta đã 54 tuổi rồi, nếu dặng đất Giang-Nam ta có chỗ mắng, xưa Kiều-Công với ta rất quen, ta biết hai người con gái của va đều có quốc sắc, sau chẳng dẽ mà lại bị Châu-Du với Tôn-Sách cướp hết đi, nay sãn ta mới lập cái Đông-tước đài nơi sông Chương-Hồ, hệ thâu dặng Giang-Nam rồi thì ta sẽ cưới nhĩ Kiều-đam về dẽ nơi đài Đông-tước mà vui lúc tuổi già, thì cái sự muốn của ta đã đủ. » Nói rồi cười xòa.

(sau sẽ tiếp theo.)
CANAVAGGIO.

Thi phổ.

Bảo lự

Sáu tình gian sang mới thái bình,
Bồng đầu bảo lự nổi thành linh,
Mây tuôn mưa vật trời đen mặt,
Gió thổi sóng chao đất trắng tinh,
Rất dỗi kiên ông còn ở ở,
Huôn chi người vật chẳng tan tình,

Cho hay nước yêu hay chim nổi,
Chim nổi bao nhiêu nghĩ rất kinh.
Trịnh-hoài-Nghĩa.

Đông tác.

Nạn dân ách nước phải tai nàn,
Tạo hóa nãn dân dẽ lãn than,
Người Tả: đua tài tranh gió mạnh,
Chàng Cơ ra sức rướn mưa chan,
Long vương dòng hải đi đầu vẫn,
Lễ thứ nam kỳ chiếu cuộc oan,
Trời đất sanh người đầu nở hại,
Xưa thường giọng tỏ mấy yưon mang.
Trần-đắc-Sang.

TẶNG TRIPHŨ HUYNH-QUANG-VỊ

(Quyên tiền giúp những người bị bảo lự)

Cảm cảnh phong ba nghĩ lại càng,
Khèn Huỳnh-quang-Vị giúp tai nàn,
Có công không của linh nào bạc,
Không của có công nghĩa-mĩa vàng,
Đôi dàu Vi-Sanh đời béo lẻo,
Học dôi Từ-Lộ chỉ ngang tàn,
Cho hay ruộng phước lành vung quên,
Còn cháu dặng vinh với lễ gian.
Trịnh-hoài-Nghĩa,
Professeur des caractères chinois.

Họa nguyên vận.

Thầy dân tai nạn lại thêm càng,
Thương xót, Huỳnh quang độc trợ nãn,
Quyên tiền gia công bển dạ sắt,
Giúp giùm xuất của trải gan vàng,
Nền nhơn vung quên nhơn khôn mặt,
Ruộng phước sũa sang phước chẳng tàn,
Người phải, gìn lòng làm việc phải,
Đời đời vinh hiển với nhơn gian.
Trần duy-Thanh.

Đương cơn bảo lự sãn tai dân,
Nghe có Huỳnh gia dậu chãn bản,
Cứu nạn xưa còn bia tách trực,
Giúp tiền nay đã hắng lòng nhãn,
Tắt thành là thứ mừng không xiết,
Sáu tình, công khanh ngợi quá chừng,
Am chất như vậy ai ví kiếp,
Thịnh danh từ đây nổi vang rãn.
Đình-thiếu-Quang.

Họa nguyên vận.

Huỳnh-quang, con biển cảm thương dân,
Quyên tiền giàu dư lấy trợ bản,
Đôi dàu Vi-Sanh lo chắt nghĩa,
Nơi gương Từ-Lộ độc lãn nhãn,
Ra công thâu góp công khôn độ,
Xuất của giùm-bôi của có chừng,
Người của kẻ công ơn cứu giúp,
Lễ dân no âm ngợi đón rãn.

Trần-duy-Thanh.

THIÊN BIÊN VINH

Giáp thin năm mới bước sang,
Tháng ba mười sáu khắp ngàn phi tai:
Mặt trời chẳng có ban mai,
Nội ngày âm ỷ lại rồi mưa dông.
Nước thì trắng dầy dầy sông,
Gió thêm vì vục người đồng sợ thay.
Thôi sao cây ngã nhà bay,
Tàu chiêm ghe tấp khôn thay nhiều bé.
Trên bờ cây ngã năm kê,
Dưới sông thủy nổi bộn bề nước trôi.
Xem nghe lòng cũng thương ôi,
Thảm người bạc mạng không người sự buồn.
Ghe chài lại với ghe buồn,
Sóng xao mặt vồn gió tuôn hết lợi.
Dòng xanh thấy nổi dòi nơi,
Dân đen phải hại số trời biết sao.
Một đêm gió dữ mưa dào,
Tồn dàu bại vật biết báo mà rãn.
Lắm nơi nước lức khóa ngãn,
Lúa trời nhà sếp cả ngàn vòng thân.
Quan trên cũng có lòng nhãn,
Lúa tiền truat cấp muốn phần cảm thương.
Nghèo nãn nước lữa vô thương,
Thảm cho thiên hạ gặp đường gian nan.
Của hào bao quãn muốn ngàn,
Gọi là hữu phước dặng toàn ấy hãn.
Những người vô phước chợ hũn,
Trời che đất chõ công ơn cao đây.
Xét ra cho rõ lý này,
Số trời trước định lúc này phải mang.
Nhưng mà tắt dạ nào an,
Cảm thương nhơn vật mắc dằng trãm lãn.

Nghe ra tính cũng nhằm chúng,
 Sáu mươi đại biến trung bình là nay.
 Lắm nơi xây gập rống bay,
 Sập nhà hại mạng thắm thấy nhiều bề.
 Gò công nghe bảo nặng nề,
 Binh-duân, Long-kiến gần kẻ hải duyên.
 Thương tần nghe nói quả thiên,
 Binh-diên, Tân-địa anh đầu tuyến với mười.
 Thương thay còn lại những người,
 Đói cơm lạnh áo buồn cười bề đầu.
 Nghe đều thiệt hại đầu đau,
 Mà mình trong cũng ấy đau đớn lòng.
 Kể nơi bị trận bão phong,
 Saigon Chợ-lớn cũng đồng hư hao.
 Mỹ-tho Cửa-tiểu ba đảo,
 Bên-tré Cáo-giộc Vũng-tàu Đổng-tranh.
 Cán-giờ Bà-ri-a chung quanh,
 Thấy đều hư hại đánh rành chẳng sai.
 Vinh-long Sa-đéc một vài,
 Cáo-thờ cây ngã láu đầu về cang.
 Sóc-trăng song dựng bình an,
 Nhưng có trâm gãy nơi dang Gian-cơ.
 Ruột may thiệt cũng không ngờ,
 Vũng-thom nhà sập một giờ năm mươi.
 May không hại đến mạng người,
 Cho hay là số tại trời khởi mang.
 Họa rơi cho tôi Nam-vang,
 Ba-nam người vật mắc nạn biết bao.
 Các đường dây thép cột cao,
 Hơn hai mươi cái gãy nhào năm cong.
 Ngã đờ dây dợ không thông,
 Xem ra của dước cũng đồng hư hao.
 Trong khi mưa rặng gió rao,
 Khóc con kẻ vợ lao xao xiết nào.
 Nghe càng ruột bèo gan nao.
 Những đều trông thấy như dao cắt lòng.
 Không cùng kẻ hết dục trong.
 Hề người tai mắt có không ắt trong.
 Cầm thay dần phải thấy trong,
 Sóng xao gió tạc đoạn trường thiệt tha.
 Lời quê rắp mượn năm na,
 It hàng chép đó gọi là sự nay.
 Sóc-trăng, Nguyễn-tam-ích, tự điển.

Giết chó khuyển chống.

(tiếp theo.)

Khi dãi vợ chống Tuân-Tú dền, quan truyền
 tân khảo, thì Tuân-Tú tự quyết không có giết
 người, còn vợ thì khai rằng: « Đám thượng

quao, và hai người nấy là bạn đồng tâm của
 chống tôi, ngày đêm trà rượu chơi lời, làm
 tổn hao của cải tôi đã nhiều, lại quyền quyền
 chống tôi bỏ phè việc nhà không lo chi hết.
 Tuân-Tài là em chống tôi; thầy vậy không-ra,
 nên hai người nấy nói ra vớ, cho chống tôi
 lia tinh cốt nhụt, chẳng nghĩ đến em, tôi giận
 mà không dám nói, muốn giết chống mà chống
 dám can, nghĩ vì tình máu thịt mà đành phẫn,
 hường tôi, vợ chống nhy y phục. Vậy nên tôi
 ừ ra cơ thiết kế, giết chó làm tử thi, rồi biểu
 chống tôi, lúc say không biết, qua mượn hai
 người nấy tôi chôn giấu. nói thầy mà ai vụ
 oan đem tôi bỏ sau hè, dặng thử coi hai người
 lòng dạ với chống tôi ra làm sao? Như ở không
 thật tình, thì tôi lấy đó làm gương khuyên giải
 chống tôi cho dễ, chẳng dè hai người lòng hiểm
 gạ sàu, cáo gian cho vợ chống tôi, xin thượng
 quan cho dảo mà ấy lên như thiệt thấy người
 ta thì tôi xin thọ tử. » Quan thầy vậy cho dảo
 mà lên khán nghiệm, thì quả là còn chó, mới
 đòi Triệu với Thuyền ra coi và hỏi sáo có cáo gian
 cho người ta. Triệu, Thuyền đứng sững sờ, lay
 dãi xin dưng thử lần đầu. Quan mới dạy đem
 Triệu, Thuyền ra giữa chợ, truyền rao cho thiên
 hạ hay biết loại sủa liềm rồi xử năm chục hèo
 làm gương cho kẻ. Còn vợ Tuân-Tú quan thầy
 phụ nhưn trí tức, mới chạy sớ về vua, cho chống
 làm huyện tại chỗ ấy. — Cho hay tiếng đời nói:
 « Chống khôn vợ dặng đi giày,
 Vợ khèn chống dặng ghe ngày làm quan. »

CHUNG

Trần-văn-Kỳ, Ecrivain à l'arsenal Saigon.

Cừu vật thì vật trả ơn

Cừu người người lại trả hơn lạ thay.

Ngày kia vua Haroun-Al-Raschid với 1 ông
 quan Đại-thần tên là Giafar đi xem lễ mà về;
 giặc dặng thầy có nhiều người đứng đón hai
 bên mà dặng đơn, quan đại thần Giafar thâu
 hết bỏ vào túi. Lúc về đến trào thì vua Haroun
 mới phân dạy ông Giafar đọc hết những đơn ấy
 cho vua nghe. Ông Giafar vàng lịnh bèn đọc hết
 mấy cái đơn thì cũng đồng một ý, kẻ xin việc
 này người xin việc kia, muốn cho vua dặng
 chúng nó làm quan, thì chúng nó sẽ lấy lòng

trung tín khiêm nhượng mà phò vua cho hết lòng.
 Vua Haroun nghe làm-thình ngấm nghĩ hồi lâu rồi
 phán bởi ông Giafar rằng: « Những mấy người
 ấy, có người nào mà dặng cho ta tin cậy dặng
 chẳng? » Ông Giafar tâu rằng: « Chẳng có 1 người,
 vì tôi biết loài người bạc bèo lắm, hay lấy ơn
 làm oán. » Vua phán quở rằng: « người sao hẹp
 lượng lắm vậy. » ông Giafar tâu rằng: « muốn
 dủu bệ hạ, kẻ hạ thần chẳng phải là tep lượng,
 song đã trải cuộc đời rồi, vậy kẻ hạ thần có một
 chuyện; là chuyện vua d'Alep với tên thợ chuođ
 lột trai, xin thuật lại cho bệ hạ nghe. chẳng
 hay bệ hạ có vui lòng mà nghe chẳng? » Vua
 cho. Ông ấy mới thuật 1 chuyện như vậy:

Vua d'Alep lúc còn nhỏ hay ham vui không
 dự việc tráo chính nên quyền binh gì đều giao
 hết cho mấy quan Đại-thần cai trị.

Vua nấy hay ham vui, mà như là người nào
 có nghề chỉ khéo léo, thì vua hay yêu chuộng
 tin cậy lắm; có 1 tên thợ chuođ lột trai tên là
 Fadhel nó làm nhiều cách khéo, dền dỏi vua say
 mê tin cậy mà phong quan dền tước phẩm tráo
 dịnh, lại giao Đổng-cung cho nó dạy nữa.

Lúc nó đem con vua về thì chẳng dạy cứng
 thường luân lý chi hết, một cử dầy, thứ nhất
 là phong tinh giâm giục; thứ hai, tham lam
 ham hồ; thứ ba, hà tiện bốn sèn; càng ngày
 càng lâu nó làm cho ông Hoàn-tử trở nên người
 độc hiểm dữ tợn.

Ngày kia Fadhel với Hoàng-tử, thấy trò giặc
 nhau dĩ chơi, xảy có một người lái buôn đem
 dâng một con chim bằng ngọc thủy xoàn, Fadhel
 trả tiền ít, tên lái buôn kéo nài đòi thêm, Fadhel
 nổi giận đánh đập tên lái buôn rồi lại bỏ tù
 nữa. Thiên hạ thấy sự hiệp dấp, đều rắp nhau
 la oan một tiếng rống dộng cả thành, thâu dền
 tai vua. Vua bèn tra hỏi thì mới biết quan đại
 thần Fadhel ý thế hiệp dấp, lại vua thầy nó dạy
 con mình càng ngày càng trở ra hoan dặng nên
 giận mà lột chức và đuổi nó đi; rồi dạy cắt
 một cái dền giữa rừng cho Hoàn-tử ở, lại chọn
 một ông quan khác thanh liêm chánh trực dặng
 dạy Hoàn-tử.

Còn Fadhel bị đuổi ra nên oán hận vua chẳng
 cùng, mới đi bậy đi bạ không biết đi đâu; bữa
 kia đi lạc vào một đám rừng, trời lại tối, mới
 tỉnh kìm chỗ tá túc, đi lỡ quở chẳng dè súp
 tuộc xuống hầm. (Nguyên cái hầm ấy là chỗ người
 ta đào, trên có rài lá cây dặng gài bày thú rừng.)

Dưới hầm ấy đã có một con sư-tử, một con
 khỉ dột và một con rắn-dã súp. mắc ở dưới
 trước rồi, lúc anh ta té xuống đó thì ba con thú
 ấy chẳng-hại, là vì chúng nó cũng màng lo thân
 chết, một con nắm một góc. Anh ta rầu rĩ ngồi
 dứng chẳng yên trông cho mau sáng. Trời vừa
 rưng dồng, bỗng nghe dộng trên đất có người
 đi gần, anh ta bèn kêu xin cứu. Nguyên người
 đi trên đất ấy là một tên nhà quê ương thiện,
 thường hay chớ trái cây ra chợ mà bán, nghe
 có tiếng người kêu la dưới hầm, bèn lại coi rồi
 lấy giày buột vào góc cây rồi thò g một mối
 xuống hầm. dầy phúc thầy một con khỉ rất lớn
 phần giấy mà lên, gần tới miệng hầm tên nhà
 quê lấy cây gạt xuống, con khỉ vùng la lớn lên
 rằng: « ở anh ôi! xin cứu tôi mà! loài vật là
 giống rất biết ơn; hãy cứu tôi, chớ người còn
 ở dưới hầm kia cả! là dĩa rặt vô ơn bạc ngái,
 anh cứu nó tôi e nó chẳng khỏi trả oán cho anh
 mà chớ. »

Người nhà quê thầy vậy động lòng thương
 bèn kéo tuộc lên, con khỉ nhảy lóth vào rừng,
 anh ta lại thả giấy xuống, chừng kéo lên coi
 bộ nặng chẳng ngờ là con sư-tử, lên tới miệng
 hầm sư-tử vùng vầy dưng móng ra vớ lấy bọc
 dặng nhảy lên; tên nhà quê thâu kính hôn vĩa,
 hông buột sợi giấy cho con sư-tử té lại dưới
 hầm, chẳng dè con sư-tử lại năn nỉ rằng: « xin
 anh hãy cứu tôi cho luôn điệp, tôi chẳng hề dảm
 quên ơn anh đâu. Thầy vậy anh ta cũng kéo
 tuộc lên, sư-tử chạy dĩ rồi; Fadhel ở dưới hầm
 lại than khóc cầu cứu, tên nhà quê lại thông
 giấy xuống chẳng ngờ dền phiến con rắn, rắn
 cũng đeo giấy mà lên; vừa dền miệng hầm, tên
 nhà quê lấy cây muốn dấp, ai ngờ con rắn lại
 la lên rằng: « dưng tay lại! xin chớ hại tôi, tôi
 sẽ dền ơn cho anh. » Kia là người còn dưới hầm
 đó, nó là dĩa bạc ác độc dữ nên dặng dè cho
 nó chết dưới hầm, chớ tôi tuy là kẻ rắn song
 cũng biết dền ơn vậy. » Nói rồi bèn bỏ tuộc vào
 buột. Còn Fadhel ở dưới hầm cứ này nỉ xin
 cứu hoái, tên nhà quê mới giồng giấy xuống
 mà kéo anh ta lên; tên dặng rồi Fadhel vùng
 quí gỏi xuống cứu lấy tên nhà quê và nói rằng:
 tình cờ mà gặp anh cứu dặng tôi dầy thiệt ơn
 dước ấy sánh tày tai tạo, tôi biết lấy chi báo
 dấp cho anh, tôi nói thiệt cho anh biết, tôi là
 quan bộ lại tráo l'Alep, khi tôi còn làm quan

thi cứ hết lòng phò vua vực nước, giúp chúa cứu dân, chuyên lo lễ chánh dâng ngay, ai ngờ lại bị quân nịnh thần nó ganh-gố mà gièm xiêm với vua làm cho tôi bị hiềm mới ra đời này."

(sau sẽ tiếp theo.)

Rút trong nhật-trình tây, Petit Français, dịch ra. Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUỒNG:

Ngày 14 tháng Jun 1904

- Tại hàng Đông-đương. — 1 đồng bạc là 2, fr 28
- hàng Hong-kong Shanghai — 2, 28
- hàng Spéidel — 2, 28
- Giá bạc nhà nước: — 2, 30

GIÁ LÚA GẠO

Ngày 14 tháng Jun 1904.

CÁC THỨ LÚA GẠO VÀ TÊN CÁN	VĨNH-LONG	CÓ-CÔNG	HẦY-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2. \$30	2. \$30	2. \$38
Gạo lứt nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 kilos, 700 gramme để 3 phần thóc dai theo mé sông, khô trong 100.	2. 00	2. 85	2. 95
thue, đựng bao bô	2. 75	3. 00	3. 10
Gạo lứt người bán (20 hay 25 quắc (như nói trên đó) phân thóc trong 100.			
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó)	3. 40	3. 40	3. 50
Cán có lộn tằm (như nói trên đó)			
trên đó			1 \$ 25

Lời rao

Kính gửi lời cho quý hữu dạng hay; tôi có làm một cuốn thơ hiệu là Đổ-bác-tân-Biên (nghĩa là thơ cơ-bạc) mới in rồi nơi nhà in Di-hóa-Xương ở tại Tân-Định.

Giá một cuốn là 0, \$ 15. Thơ này chẳng phải là văn chương cao kỳ chi, song có nhiều lời tục ngữ, văn và dễ đọc lắm, nên lời xin chư vị mua xem thử coi, sau nữa để cho trẻ nhỏ coi, may mà nó giữ mình tránh khỏi chơi sự bài-bạc thì thiệt là đếu có phước lắm.

Paul Minh, tri-phủ honoraire à Chợ-quán.

NHÀ BÁN XE VÀ DÒNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE

số 32 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 148

SAIGON.

Cửa ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bắt kẻ dù bộ vận.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

Ông bang Tai-kêu A-Tai là cựu Bang trưởng dân Quận-Đông ở tại làng Tân-an hạt Cấn-thơ muốn bán 7 số ruộng đã thành thực rồi, tọa lạc theo hai bên mé kinh Ô-môn hạt Cấn-thơ. Một số 37 mẫu 46 cao; 1 số 198 mẫu; và 1 số 164 mẫu, 3 số này liền nhau; lại một số 157 mẫu 14 cao phía mép kinh bên kia, ngan với ba số đã nói trước đó; còn 1 số 158 mẫu 50 cao và 1 số 63 mẫu đều liền nhau. Lại 1 số 98 mẫu thì ở mép bên kia kinh ngan hai số đã nói trước đó.

Như ai muốn mua thì đến tại nhà ông bang Tai là chủ điền ấy mà coi bản đồ và coi ruộng ấy còn những vị nào ở tại Saigon mà muốn biết về việc ruộng ấy thì xin đến hỏi thầy Trần-ngọc-Cửu (cựu thông ngôn tòa) nay đang làm việc với quan Trạng-Sư DUVAl; nhà ở tại đường Nationale trên bót Bô-Đê chừng 100 thước Laogsa.

Nêu trong hạt ai có ghé Thonet bị ước, nhả keo và nở ra một hai chỗ; như muốn sửa và sơn lại như ghé mới vậy, thì nhà tôi có sẵn thợ sửa và sơn lại; tôi đã có lãnh sửa nhiều chủ rồi đều khen:

Giá sửa và sơn mỗi cái chaise là... 1 \$ 00

Giá cũ sơn lại không có sửa, mỗi cái là 0 60

Ấy là ghé Chaise, còn ghé lớn như fauteuil và thứ khác nữa thì đem tới tôi coi công chuyện sửa nhiều ít sẽ định giá, mà không mắc hơn bao nhiêu.

Mấy người ở khác hạt như có thể đem ghé tới nhà tôi được thì tôi cũng vui lòng lãnh làm cho; ai muốn biết làm xấu tốt ra thế nào xin tới nhà tôi thì thấy,

Cựu quán một Nho, Bèn-tre

CÔNG-TI DU'A XE MÁY HƠI

CỦA Y. IPPOLITO VÀ NỘI HÀNG

LÀ NGƯỜI BÁT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đàu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngồi công, ít hao mà đi xa hơn số phi chừng 0 \$ 08 mà đi dạng 100 ngàn thước. (Có tờ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươn-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán dù đó hỗ trợ. Bán Tàu và Cũ-lập máy hơi chạy hay và lạ, đã chuyên chở và đồng toàn. Đong he dôi dôi dùng trong này quần hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chức binh và Đại-Thần Thượng-Thơ chức Quân-lạt, và nội thành Paris; cùng trong các hạt Tham-biện và số Ngoại-gạch Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những số thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đàu xảo, đều đặng thưởng hơn hêt.

Đóng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đôi dầm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cũ-lập dài 7 thước có xa-quạ trước và sau, máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển dặng.

Tàu cạn lương, chơn vịt sáu xuống chừng 2 — 3 tạt tây.

Ai muốn, gửi thơ hay là đến tại hãng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CÓ NGỰA CỘT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đờn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gửi thơ và bạc thì gửi đến.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard-Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buồn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiên vô Chassis hay là lấy kiên ra.

Như ai muốn mua các món đồ chỉ hoặc đem về dùng hoặc đặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hê có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đật mà trả lời luôn luôn song phải gắn theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quới hữu dạng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nhỏ đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gửi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dạng là: xe máy hư, máy may, súng Tiều-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gửi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tán hiệu.